



HÃY ĐỨNG DẬY NGỪNG ĐẦU LÊN!

Thánh Gioan Tông ĐỒ. còn được gọi là Gioan Thánh Sứ. Trong số mười hai tông đồ, ông là môn đồ thân cận nhất của Chúa Giê-su. Ông được biết đến với tình yêu sâu sắc dành cho Chúa và là người đã viết Phúc Âm Gioan, ba Thư Gioan và Sách Khải Huyền ghi lại những thị kiến về sự trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang và quyền năng.

Sứ sách kể lại rằng, Hoàng đế Domitianô đã truyền bách hại các Kitô hữu, khi biết còn một môn đệ chót của Chúa Giêsu sống và giảng dạy ở Á Châu, vua truyền đem về Roma để kết án tử. Người ta đánh đòn ông rồi dẫn tới cửa La-tinh và chìm vào vạc dầu sôi. Thật lạ lùng, ông đi ra không hề hấn gì. Quan án xúc động không dám hành hạ Ngài nữa và truyền đày ải ở đảo Patmos. Tại đây, Ngài rao giảng Tin Mừng và rửa tội cho dân trên đảo. Cũng chính ở đây mà ông có được thị kiến và lãnh mệnh lệnh ghi lại trong sách "Khải huyền". Ông mô tả Chúa Giêsu như một vị vua đầy uy nghi, cưỡi trên một con ngựa trắng, dẫn đầu các thiên binh thiên tướng để phán xét thế gian và thiết lập vương quốc của Ngài. Những cao siêu mà vị tông đồ vươn tới, đã làm cho ông được ví như cánh chim phượng hoàng bay bổng trên trời cao.

Khải Huyền 19:11-16 viết:

"Tôi thấy trời mở ra, và kìa, một con ngựa trắng; Đấng cưỡi ngựa được gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật, Ngài phán xét và chiến đấu trong công lý. Mắt Ngài như ngọn lửa, và trên đầu Ngài có nhiều mũ triều thiên; Ngài có một danh hiệu viết mà không ai biết ngoài Ngài. Ngài mặc một áo choàng nhúng trong máu, và danh hiệu của Ngài là Lời của Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời, mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa trắng theo Ngài. Từ miệng Ngài ra một thanh gươm sắc bén để đánh bại các dân tộc, và Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giẫm nát bàn ép rượu của cơn thịnh nộ và cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo choàng và trên đùi Ngài có viết danh hiệu: Vua của các vua và Chúa của các chúa."

Chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, khi những điều khó khăn và thử thách xảy đến, chúng ta cần đứng dậy và ngừng đầu lên, vì giờ cứu rỗi của chúng ta đã gần đến. Ngài nhắc nhở chúng ta: *"Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."*

Ngài sẽ trở lại trong vinh quang và quyền năng để phán xét thế gian và ban thưởng cho những ai tin vào Ngài, như Tin Mừng hôm nay tường thuật:

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, **Con Người** hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, **các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.**

Các con hãy giữ mình, kéo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thành linh đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người" (Lc 21, 25-28, 34-36)

"Hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên!" Lời Chúa báo thức cho ta bừng tỉnh. Hãy mở con mắt mù loà mà nhìn ra. Trông gần nhìn xa để chọn lấy đường đi của Chúa. Chọn lối hẹp thay vì đường hoa gấm thên thang. Ấy là ngửa mặt mà **ngước mắt vọng trông**, trông thấy con đường phải đi. Trông gần thấy đầu đường có mốc Alpha. Nhìn xa thấy mốc Omega. Đó là đường Chân Lý dẫn đến Sự Sống muôn đời. Lời Chúa vang vọng: "Mọi sự đã thành. Ta là Alpha và Omega, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ ban cho uống miễn phí từ suối nước sự sống trường sinh" (KH 21:6). Hôm nay bắt đầu **Mùa Vọng**. Mùa trông ngóng Chúa đến, Chúa đến khởi đầu hành trình đem bình an cho nhân loại, hành trình gian nan khổ nạn nhưng chiến thắng vinh quang trong phục sinh. Mùa trông ngóng Chúa tái lâm trong ngày cánh chung đón chúng ta về với Chúa. Ngày ấy trời rung đất chuyển, biển gầm sóng vỗ, mặt trời trăng sao biến hoá lạ lùng thì **đừng sợ**, hãy **tỉnh thức cầu nguyện**, hãy tiếp tục **dẫn thân** trên hành trình, chuẩn bị tâm hồn ngõ hầu **sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa khi Ngài đến.**

I-ĐỪNG SỢ

Sợ hãi là cảm xúc tự nhiên của con người, thường làm chúng ta mất đi niềm tin và hy vọng. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, ta sẽ tìm thấy sự bình an và can đảm để vượt qua mọi thử thách. Vì Ngài là nguồn sức mạnh và an ủi. Ngài chiến thắng sự chết và phục sinh. Ngài đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, luôn ở bên chúng ta, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Ngài đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

* Sách thánh đã có lời chép:

"[10] Đừng sợ hãi: có Ta ở với người.
Đừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của người.
Ta cho người vững mạnh,
Ta ghé vai khi người nặng gánh,
Ta giúp người nhẹ gánh,
bằng cánh tay hữu công chính của Ta."
(Isaiah 41:10)

"Hãy mạnh bạo, can đảm lên!
Đó là lệnh Ta đã phán truyền cho người
Đừng run khiếp, đừng rụng rời sợ hãi,
Thiên Chúa của người sẽ ở mãi với người

Dù người có đến khắp nơi,
Bao giờ cũng vẫn có Người ở bên”
(Giô-suê 1:9)

*** Đức Gioan Phaolô II trong bài giảng khai mạc sứ vụ Tông Đồ Phêrô** ngày Chúa nhật 22-10-1978, tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài kêu gọi toàn thể Hội Thánh và mọi người trên thế giới **“ĐỪNG SỢ”**. Ngài nói: “Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người!”. **Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô!** Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào. **Đừng sợ! Chúa Kitô biết rõ mọi điều trong lòng người, Và chỉ một mình Người biết rõ**” Trong suốt 27 năm triều đại Giáo hoàng của mình, một trong những cụm từ được sử dụng nhiều nhất của Thánh Gioan Phaolô II là: **“ĐỪNG SỢ”**

Trong bài giảng thứ hai trên cương vị giáo hoàng, khi cử hành việc tiếp nhận ngai tòa giám mục giáo phận Roma, ngày Chúa nhật 12-11-1978, tại nhà thờ Chánh tòa Gioan Latêranô, Đức Gioan Phaolô nói rõ thêm về lời kêu gọi “Đừng sợ”. Đừng sợ đón lấy và thực thi lối sống Tin Mừng. Đó là sống yêu thương, không hận thù, như chính Đức Kitô yêu thương và đã tha thứ cho kẻ bách hại mình:

“Tình yêu thì kiến tạo. Chỉ có tình yêu mới có thể kiến tạo được. Còn thù hận thì phá hủy. Lòng hận thù không kiến tạo được gì hết. Nó chỉ gây đổ vỡ. Nó làm tan nát đời sống xã hội. Nó chỉ có thể gây sức ép đối với những người yếu đuối và chẳng xây dựng nổi một điều gì” (Gioan Phaolô II – Bài giảng lễ nhận nhà thờ Chánh tòa Gioan Latêranô của Giám mục Roma)

Đừng sợ sống yêu thương trong thế giới còn đầy tràn lòng thù hận.

Đó là tín thư của Gioan Phaolô II. Một tín thư xuất phát từ sứ điệp Tin Mừng Cứu độ của Đức Kitô. Sứ điệp của niềm Hy vọng “Hãy làm cho những Lời hằng sống của Đức Kitô đến được với mọi người để họ nghe được Lời của Chúa, sứ điệp của, Chân phước Gioan Phaolô II đã sống trung thành với Đức Kitô, theo tôn chỉ: **Đừng sợ sống yêu thương và hy vọng**

II- HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

1- Sau khi lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” Người đến cầu nguyện tại vườn Ghếtsimani. Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Ê-bê-đê đi theo. Bấy giờ, Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây canh thức với Thầy”. Đi một quãng xa, Người sấp mặt cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”. Rồi lại chỗ các môn đệ, thấy họ còn ngủ, Người liền bảo Phêrô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? **Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hằng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.**” (Matthêu 26: 36- 41).

2- Trong một dụ ngôn kể về ông chủ đi ăn tiệc cưới, trước khi khởi hành, ông căn dặn các đầy tớ phải tỉnh thức: “Hãy thắt lưng và thắp đèn. Hãy làm như những người đợi chủ mình đi ăn cưới về, để khi chủ đến và gõ cửa, thì mở ngay cho. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về thấy họ đang tỉnh thức. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến hầu họ. Nếu canh hai hay canh ba chủ về, mà thấy họ tỉnh thức như vậy, thì phúc cho những đầy tớ ấy. Nhưng hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, thì sẽ không để cho nó đào ngạch nhà mình. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Luca 12:35-40)

* **Tình thức và cầu nguyện là để chuẩn bị tâm hồn cho thánh thiện**, không để mình bị cuốn vào những điều bất chính, vì không biết khi nào Chúa sẽ đến. Những đầy tớ tình thức sẽ được chủ ban thưởng, đây là phần thưởng Chúa sẽ ban cho những ai sống đúng theo ý muốn của Ngài. Cầu nguyện không phải chỉ là xin ơn vật chất, mà là suy gẫm mầu nhiệm đức tin và tình yêu để biết sống theo lời Chúa dạy: “Mến Chúa, yêu người” như lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca trong **Bài Đọc II**

“Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.” (Bài Đọc II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2)

* **Tình thức và cầu nguyện để vọng Chúa đến như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo trong **Bài Đọc I:****

“Đây lời Chúa phán: Đã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi”. (Gr 33, 14-16)

Thiên Chúa hứa sẽ làm nảy sinh một chồi công chính từ dòng dõi Đavít, Người sẽ mang lại sự cứu rỗi và công lý. Điều này khuyến khích chúng ta tình thức mà chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa đến.

“Chính Thiên Chúa sẽ ban một dấu cho các người thấy rõ:

Này đây, đó là người thiếu nữ mang thai,
sẽ sinh hạ một con trai của bà,
và đặt tên là Emmanuel”

(Is. 7:14)

::: Cong Giao Viet Nam :::

“Sẽ nảy sinh một chồi công chính từ dòng dõi Đavít”, lời Chúa hứa thúc giục ta dẫn thân trên hành trình đức tin theo đường của Chúa.

III- HÃY DẪN THÂN TIẾN BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG CHÚA ĐI.

1- Đức Giêsu mời gọi dẫn thân. Người bảo “ Hay Đến Mà Xem”.

Khi thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông Gioan Tẩy Giả lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đồ của ông là Anrê và Gioan nghe thấy, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi, Thầy ở đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1:36-39). Họ đã quyết định dẫn thân theo Chúa. Anrê còn dẫn em trai mình là Simon Phê-rô đến gặp Chúa Giêsu, và sau đó cả ba người đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa. Người tiếp tục gọi các môn đệ khác như Giacô-bê, Gioan, Philipphê và Nathanael (còn gọi là Bartô-lômêô). Họ đã chứng kiến nhiều phép lạ của

Chúa Giêsu, như biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, hoá bánh và cá cho năm ngàn người ăn no, chữa lành người bệnh, và làm cho người chết sống lại. Họ được Chúa dùng các dụ ngôn giảng dạy về Nước Trời. Ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và được ban sức mạnh để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

2- Đức Giêsu mời gọi dẫn thân. Người bảo các môn đệ "Hãy Ra Khỏi".

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". Họ đã bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp, được hai thuyền đầy, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sụp lạy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!". Mọi người đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Êbêđê, là Giacôbê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc. Bấy giờ, Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "**Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.**" Thế là họ đưa thuyền vào bờ, **họ bỏ hết mọi sự mà theo Người.** (Luca 5:1-11)

Tình thức cầu nguyện mà nhận ra lối hẹp để vào con đường của Chúa, để can đảm dẫn thân trên hành trình đức tin và tình yêu theo lời Chúa dạy, ta sẽ thấy Chúa xuất hiện tái lâm tại mốc ô-mê-ga cuối đường đón chúng ta về với Chúa. Người ban ơn cứu rỗi là phần thưởng sự sống trường sinh.

IV. CHÚA BAN ƠN CỨU RỖI

Ơn cứu rỗi là món quà vô giá Chúa ban tặng cho ta qua sự hy sinh của Chúa Giê-su "Vì nhờ ân sủng mà anh em được cứu độ, nhờ đức tin; điều này không phải do anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; không phải do việc làm, để không ai có thể tự hào." (Êpêxô 2: 8-9).

Chúa từng phán: "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga 14:6).

Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha. Điều này có nghĩa là qua Ngài, chúng ta có thể tìm thấy hướng đi đúng đắn trong cuộc sống và đạt đến sự cứu rỗi

Chúa Giêsu là hiện thân của sự thật tuyệt đối. Ngài mang đến sự thật về Thiên Chúa, về con người và về cuộc sống. Sự thật này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.

Chúa Giêsu là nguồn sống vĩnh cửu. Qua Ngài, chúng ta nhận được sự sống đời đời và sự sống phong phú ngay trong cuộc sống hiện tại.

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy sống chân thật, trung thực và tìm kiếm sự thật trong mọi hoàn cảnh. Hãy tìm kiếm sự sống vĩnh cửu qua đức tin vào Chúa Giêsu và sống một cuộc sống phong phú, ý nghĩa.

Tình yêu của Chúa là vô biên. Chúa Giê-su đến để cứu rỗi nhân loại, mang lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. **Chúng ta được mời gọi sống một cuộc sống đầy yêu thương và hy vọng. "Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Ngài, thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời"** (Ga 3: 16)

Ta cùng ca đoàn đáp ca thánh vịnh dâng lời ngợi khen danh Chúa, xác tín Người là Sự Thật, là Sự Sống, và một lòng dẫn thân trên Đường yêu thương tiết nghĩa của Chúa, và cảm tạ lòng Chúa khoan nhân vô bờ ban ơn cứu độ cho ta sự sống trường sinh

Đáp Ca: [1] Lạy Chúa từ nhân!
Con nâng hồn lên với Chúa,
[4-5] Muôn tâu kính lạy Gia-vê,
Xin Ngài chỉ dạy lối đi của Ngài!
Đường Ngài: Sự Thật không sai,
Xin Ngài dậy dỗ, ban lời khuyên răn,
Ngài là Thiên Chúa khoan nhân
Ngài hằng cứu độ con luôn vững bền.
[8-9] Xin thương đến kẻ nghèo hèn,
Dẫn đường chỉ lối đi bên cạnh Ngài.
Vì Ngài nhân hậu thẳng ngay,
Ngài luôn dẫn dắt những ai lạc đường.
[10-11] Đường Ngài là yêu thương, nghĩa tiết
Cho ai giữ giao kết luật Người
[14] Tình thương của Chúa nhiệm huyền,
Dành cho những kẻ biết tuyên xưng Ngài,
Tình thương của Chúa tuyệt vời,
Giao-ước của Người, Chúa cho họ hay.
(**Đáp Ca:** Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14)

III- LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa

Con là anh mù Bactimê, bấy lâu nay con vẫn ngược mắt vọng trông Chúa, ước mong làm sao con chạm đến Chúa để Ngài mở mắt con ra cho con thấy được đường của Chúa. Tạ ơn Chúa đoái thương đã mở mắt con, hôm nay vào Mùa Vọng, Chúa cho con thấy đường của Chúa hiện ra. Đường dài thăm thẳm có nhiều cột mốc. Mỗi cột là một cây Thánh Giá xòe tán rủ bóng. Tại cuối đường là cột mốc Ômêga, ánh sáng chói loà làm con choáng váng, con lao đảo ngã quỵ. Chúa bảo con đừng sợ hãy đứng dậy ngừng đầu lên. Chúa dắt con trở lại đầu đường có cột mốc Alpha. Trong bóng đêm hiện ra hang Belem với đóm mục đồng tản mát các nơi quay về. Trên bầu trời ngôi sao lạ dẫn đưa ba nhà đạo sĩ tìm đến. Hợp cùng thần thánh hoan ca, con cất tiếng vinh danh Ngôi con Lời Nhập thể:

*Tiếng khóc nào đây xoáy sâu tận đêm tối?
Cho trần hoàn ngàn năm khát vọng bỗng đầy ắp hân hoan!
Tiếng khóc nào đây tấu vang vọng muôn lối?
Cho chiêm lạc cùng nhau quay về reo niềm vui chúa chan!
Tiếng khóc hài nhi yêu dấu,
Tiếng khóc giao kết đất trời,
Tiếng khóc Con Một Thiên Chúa từ trời xuống thế,
Tiếng khóc của chính Ngôi Lời nhập thể làm người*

Ôi Giêsu con kính thờ lạy Chúa,
Con tâm tín Ngài là chủ muôn loài, là Thiên Chúa muôn dân.
Ôi Giêsu! Con kính thờ lạy Chúa,
Chúa hạ sinh mặc lấy xác nhân trần.
Ngài hằng hữu từ muôn thuở muôn nơi,
Ngài thực sống kiếp sống của trần gian...

<https://www.youtube.com/watch?v=f-UO1tBMejM>

Ben. Đỗ Quang Vinh