



Gần đây, năm 2001, có trình chiếu bộ phim Ashoka - một bộ phim nói về cuộc đời Ashoka đại vương của Ấn Độ. Ashoka là vị vua thứ ba của vương triều Ma-gát-đa thời Ấn Độ xưa, trị vì Ấn Độ từ năm 273 đến 232 trước CN. Ông là một trong những hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử Ấn Độ. Ashoka đã toàn thắng trong loạt các cuộc chinh phạt và cai trị phần lớn vùng Nam Á, từ Afghanistan cho đến Bengal hiện nay và đi sâu đến miền Nam tận Mysore. Ông là một vị vua ủng hộ Phật giáo, nhưng khi mới lên ngôi, ông được mệnh danh là A Dục vương bạo ác, ông lập ra những khung hình phạt tàn ác giống như các cảnh mô tả trong địa ngục để hành hình tội nhân, và ông đặt tên cho các ngục ấy là địa ngục trần gian. Về sau ông hối hận, Quy y Tam Bảo và đã lập nhiều bia đá ghi lại những thánh tích trong cuộc đời Phật Thích Ca Mâu-ni. Theo truyền thống Phật giáo, tên tuổi của ông gắn liền với việc truyền bá Phật giáo.

Vào khoảng năm 260 TCN Ashoka tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nhà nước Kalinga (ngày nay là Odisha). Ông đã chinh phục Kalinga, điều mà tiên đế của ông là Chandragupta Maurya chưa bao giờ làm được. Ông xây dựng trung tâm cơ quan quyền lực của đế chế Maurya ở Magadha, nay là Bihar. Do khát vọng mở rộng đế quốc của mình, ông đã thực hiện cuộc chiến tranh Kalinga. Ông trở nên đề cao Phật giáo sau khi chứng kiến nhiều chết chóc trong chiến tranh Kalinga, cuộc chiến đã làm hơn 100.000 người chết và 150.000 người khác bị trục xuất. Suy ngẫm về trận chiến ở Kalinga, vào khoảng 263 TCN, ông đã quy y Tam bảo. Sau đó ông đã hoằng dương giáo pháp nhà Phật ra khắp châu Á, và thiết lập các di tích đánh dấu nhiều địa danh quan trọng trong cuộc đời truyền pháp của Phật tổ Thích-ca Mâu-ni.

Tên ông cũng dịch theo tiếng Hán Việt là A-du-ca hoặc dịch nghĩa là Vô Ưu, hoặc như ông tự khắc trên những cột trụ nổi danh được lưu đến ngày nay là Thiên Ái Hỉ Kiến, nghĩa là "người được chư thiên thương, người nhìn sự vật với tấm lòng hoan hỉ". Ông là vị quân vương đầu tiên của nước Ấn Độ xưa đã thống nhất được một lãnh thổ vĩ đại, lớn hơn ngay cả Ấn Độ ngày nay.

H.G. Wells viết về vua A-dục: "*Trong lịch sử của thế giới có hàng ngàn vị vua và hoàng đế tự xưng là 'ngôi cao', 'hoàng đế', 'quốc vương', v.v. Họ chỉ sáng bừng trong chốc lát rồi tàn lụi nhanh chóng. Nhưng A-dục vương tỏa sáng và vẫn tỏa sáng như một ngôi sao sáng, cho đến tận ngày hôm nay.*"

Nhưng trong những năm tháng tuổi già, ông có vẻ chịu sự thao túng của người vợ trẻ nhất tên là Tishyaraksha. Người ta kể rằng bà ta đã dùng những âm mưu xảo trá làm cho hoàng tử Kunala, quan nhiếp chính ở Takshashila, bị mù. Kanula được tha tội tử hình và trở thành một người hát rong đi cùng với người vợ yêu của ông ta là Kanchanmala. Ở thành phố Pataliputra, vua Ashoka nghe lời hát của Kunala, nhận ra rằng sự bất hạnh của Kunala có thể là sự trừng phạt của những tội lỗi trong quá khứ của nhà vua nên kết tội chết Tishyaraksha, phục hồi Kunala về lại triều đình. Kunala được kế vị bởi con ông ta, Samprati. Nhưng triều đình của ông không kéo dài sau khi Ashoka qua đời.

*Đây là vua trần gian, dù cho lên tới đỉnh cao, cũng chỉ là đại vương một khoảnh, trong một thời hữu hạn, sao đáng kể được như vị Vua toàn năng, uy quyền, nhân ái vô biên, thống trị cả vũ trụ đời đời kiếp kiếp.*

## **I- CHÚA GIÊSU, VUA VŨ TRỤ**

### **1- Vị Vua ấy chính là Đức Giêsu, VUA VŨ TRỤ, Con Thiên Chúa Tối Cao như Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan trong thánh lễ hôm nay tường thuật:**

"Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: 'Ông có phải là Vua dân Do-thái không?'  
Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Philatô đáp: 'Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?' Chúa Giêsu đáp: 'Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này'.

Philatô hỏi lại: 'Vậy ông là Vua ư?'

Chúa Giêsu đáp: 'Quan nói đúng. **Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi**". (Ga 18, 33b-37)

### **2- Vua vũ trụ là thủ lĩnh các vua trần thế như sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ tường thuật trong Bài Đọc II:**

"Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lĩnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen

Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thủy và là cứu cánh”. (: Kh 1, 5-8)

### 3- Vua Vũ Trụ toàn năng uy quyền vĩnh cửu như đã kể trong sách Tiên tri Daniel:

“Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy.” (Bài Đọc I: Đn 7, 13-14)

Ngài là Vua trời đất oai phong uy hùng. Nước Ngài hiển trị sẽ không bao giờ cùng. Toàn dân hoan cất tiếng xướng ca vinh danh thánh Chúa đời đời hiển vinh:

*[1-2] Cảm bào Chúa mặc oai phong,  
Cân đai, áo ngự, Chúa mang uy hùng.  
Địa cầu Chúa dựng, vốn không lay đổ,  
Ngài vàng Ngài hằng kiên cố tự xưa.  
Từ muôn thuở, Chúa là Vua trời đất,  
Người hiển trị mãi mãi suốt ngàn sau.*  
[5] Thánh chỉ Ngài vững bền muôn thuở,  
Thánh đức Ngài rực sáng toả toại,  
Triền miên chiếu sáng mọi thời,  
Cho danh thánh Chúa đời đời hiển vinh!  
(Đáp Ca Thánh Vịnh 93:1ab. 1c-2. 5)

*Vua Giêsu xuống trần gian đem cho thế gian thông điệp: **tình yêu là nền tảng của sự sống và hiệp thông***

## II- CHÚA GIÊSU HIỆN THÂN CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Văn hào Pháp trong bài thơ cảm tạ Chúa, xác tín rằng “Chúa ơi, không nhờ Ngài sao con được sống!” “Con thâm tín Chúa hiện diện trong thánh lễ hiến tế Chúa Giêsu. Con thâm tín Chúa là Đấng Toàn Năng đã đổ máu mình ra cho chúng con...Ngài chính là Thầy con, các huấn lệnh của Thầy là ân huệ Thầy ban cho con...Con cần có Thầy như cây cần có vỏ, con cần có Thầy như loài vật cần phải có bản năng. Trái tim con đây, xin Thầy hãy tác động làm khí cụ bình an! Lạy Chúa, Xin ban cho con sức mạnh và lòng can đảm, để con thực thi công chính và huỷ diệt ác tâm!” :: [Cong Giao Viet Nam](#) ::

### 1- Con người không thể sống mà không có tình yêu.

\* Thánh Giáo Hoàng Phaolô II đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống con người. Trong thông điệp ngày 14 tháng 9 năm 1998 về “Đức Tin và Lý Trí” (Fides et Ratio), Ngài nói tình yêu như là nền tảng của sự hiểu biết và cuộc sống con người. Tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là nguyên tắc hướng dẫn cuộc sống và sự hiểu biết của chúng ta. Tình yêu giúp chúng ta mở rộng tâm hồn và trí tuệ để đón nhận chân lý và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Ngài cũng thường xuyên đề cập tình yêu trong các bài giảng và các thông điệp khác nhấn mạnh rằng

tình yêu là sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa và là yếu tố không thể thiếu để con người tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống.

\* Đức cố Giáo Hoàng Benedicto XVI trong thông điệp Deus Caritas bàn về "phạm vi ngữ học rộng lớn của tình yêu, cho rằng giữa cơ man những ngữ nghĩa của tình yêu, nổi bật lên tình yêu giữa một người nam và một người nữ, trong đó xác hồn được kết hiệp bất phân ly và mở ra cho nhân loại thấy thấp thoáng lời hứa hạnh phúc dường như không cưỡng lại được. Tình yêu này có lẽ là kiểu mẫu của tình yêu; tất cả các dạng thức yêu thương khác tức khắc tỏ ra mờ nhạt khi so sánh với thứ tình yêu này... Nó là thứ tình yêu cách nào đó tự xảy đến trên con người, gọi là *eros* (tình ái) trong tiếng Hy Lạp cổ. Ngài phân biệt ba thứ tình yêu: eros, philia, và agape. EROS là tình ái, thứ tình vụ lợi, cuốn hút, ham muốn chiếm hữu đối tượng. PHILIA là tình bằng hữu. *AGAPE là tình yêu siêu việt, hơn cả EROS và PHILIA, bao gồm cả ba nhưng EROS được uốn nắn và thanh luyện, hướng thượng trở nên chân chính đưa con người đến Thiên Chúa. Đó là tình yêu Kitô Giáo.*

## 2- Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu và sự sống.

### \* Tình yêu ấy là tình yêu tận hiến

Tình yêu của Chúa Giêsu ban cho, không chỉ là để hiển dương tình yêu giữa con người với nhau mà còn là để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài hy sinh mạng sống của Ngài trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, thể hiện tình yêu tuyệt vời cao cả nhất. *"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình"* (Ga 15:13) Tình yêu ấy "cho đi", chẳng màng đến cả thí mạng mình, chỉ mong được các con yêu lại, được "nhận về" như Thầy đã hỏi đi hỏi lại tới ba lần "Phêrô, con có yêu mến Thầy không?". Chính tình yêu ấy là tiêu chuẩn để Chúa chọn người cầm đầu Hội Thánh Chúa.

\* *Tình yêu ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa.* (1 Ga 4,7-8). Cha thương tạo dựng con người, cho mang hình tuyệt vời của Cha. Người hy sinh ban cho thế gian Con Một mặc lấy xác phàm nhân để gánh tội trần gian, chịu chết trên thập giá, *để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.*" (Ga 3:16). Theo Đức Thánh Cha Benedictô XVI: "*eros và agape – tình yêu nhận về và cho đi – không bao giờ có thể hoàn toàn tách rời. Ai muốn trao ra tình yêu thì cũng muốn được nhận lại tình yêu như một quà tặng. Chắc chắn, như Thiên Chúa nói với chúng ta, ta có thể trở thành nguồn mạch tuôn chảy những dòng nước hằng sống (x Ga 7:37-38). Nhưng để trở nên một nguồn mạch như thế, ta phải thường xuyên uống mãi từ nguồn nguyên thủy là Chúa Giêsu Kitô, Đấng từ trái tim bị lưỡi đồng đâm thấu của Ngài tuôn đổ tình yêu của Thiên Chúa"* (Ga 19:34).

\* *Tình Yêu ấy tuyệt-đối, nên không phân biệt người thân hay kẻ thù.* Đã hơn một lần Đức Kitô dạy các môn-đệ rằng: "Thầy nói với anh em là những kẻ đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyện rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa..." (Luca 6, 27-35). Dụ ngôn người Samari nhân hậu xác minh lời Chúa: *Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ* (Mt 12:17). Người Samari là hiện thân của Chúa hết lòng yêu thương (Lc 10, 25-28, 30-37)

\* *Tình yêu ấy rộng khắp nên không kỳ-thị dân Chúa hay dân ngoại, người đầu hay kẻ chót,* vì Người muốn đón nhận trong Đền Thờ của Người cả những ngoại kiều (Is. 1-3a. 6-8), vì tất cả "thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong Nước Chúa. Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót" (Luca 13, 29-30).

### \* Tình yêu ấy mang lại sự sống mới cho con người

*Tình yêu ấy biểu lộ rõ nét trong nhiệm tích Thánh Thể.* Ngài đến thế gian để mang lại sự sống đời đời thông qua tình yêu không giới hạn và vô điều kiện của Ngài. "Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong Phép Thánh Thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm song bây giờ con chẳng được rước thật Mình Máu Thánh Chúa, thì ít nữa là xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa xin hãy ngự vào lòng con!" Lời kinh rước lễ thiêng liêng nói lên tình Chúa bao la vô hạn như lời Chúa đã nói với các môn đệ "Thầy không để các con mồ côi...Thầy đi dọn chỗ cho các con rồi Thầy sẽ trở lại đón các con theo Thầy, để Thầy ở đâu thì các con con ở đó". *Qua sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã mang lại hy vọng về sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Ngài.* Sự sống mới này không chỉ là sự sống sau khi chết mà còn là sự sống tràn đầy ý nghĩa và niềm vui trong hiện tại.

### **III- CHÚA GIÊSU, HIỆN THÂN CỦA TÌNH YÊU HIỆP THÔNG**

#### **1- Hiệp thông với Thiên Chúa**

Qua tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi vào mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài đối với nhân loại cũng như tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Ngài yêu thương và tha thứ dù ta phạm lỗi. Dù ngôn ngữ con hoang đàng trở về được người cha dang rộng vòng tay mừng rỡ đón tiếp là một minh chứng. Sách ngôn sứ Isaya vẽ ra hình ảnh một Thiên Chúa như mẹ hiền từ nhân, như cha uy nghiêm quyền năng lân tuất. Chúa mang lại hòa bình cho dân của Người, nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng với con cái của mình như một người mẹ. Thiên Chúa đã chọn hình ảnh người mẹ để diễn tả sự an ủi và chăm sóc của Người đối với dân Người.

"Như mẹ hiền an ủi con thơ,  
Ta cũng vậy, sẽ an ủi các ngươi như mẹ hiền  
Tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được cưng chiều ủi an.  
(Is. 66:13).

"VÌ CHÚA đã phán như sau:  
Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô  
Ơn thái bình tựa như sông cả,  
Ta khiến của cải chư dân ròng rã,  
tuôn chảy tràn lan như thác đổ.  
Các ngươi sẽ được nuôi bằng vú sữa mẹ,  
được bông ẵm bế trong lòng  
được nâng niu bên hông, trên gối.  
(Is. 66:12)

Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng như một nghiêm phụ, Ngài quyền uy, Ngài thịnh nộ với kẻ dữ, con cái của Satan. Satan là con rắn hiện hình nơi vườn địa đàng xúi giục nguyên tổ cưỡng lệnh Chúa:

"Này hỡi Satan!  
Con của hừng đông ngươi sáng  
Ngươi đã bỏ trời sa xuống đây à?  
Này kẻ chế ngự các quốc gia!  
Các ngươi cũng sa xuống sao?  
"Chính ngươi cũng đã tự hào:  
"Ta đây sẽ tới trời cao,

Vượt lên trên các vì sao trên trời,  
Rồi ta sẽ dựng thiên ngại  
Ta ngồi trên núi Bồng Lai, Tao Phùng.  
tận nơi cực Bắc mông lung,  
nơi cao chót vót ngàn tầng cung thiên.  
"Vượt tầng mây thăm vô biên  
Ta đâu khác Đấng Uy Quyền Tối Cao.  
"Nhưng người lại xuống hóa hào âm phủ  
xuống tận cùng nơi giam giữ vực sâu.  
(Is. 14:12-15)

Ngài chà đạp kẻ thù trong cơn thịnh nộ và máu của chúng đã làm vấy bẩn y phục của Ngài.

"Kìa ai từ Edom đến, từ Bosra về, mặc trang phục đỏ thắm cao sang?  
Kìa ai mang y phục rực rỡ, đang bước tới đây oai phong hùng dũng ?

– Chính là Ta, Đấng phán dạy theo đức công minh,  
Đấng cứu tinh mạnh mẽ  
Đấng ban ơn cứu độ.

–Tại sao y phục Ngài lại đỏ?

Trang phục Ngài như áo người đạp bôn nho?

" – Duy mình Ta, Ta đạp nơi bôn ép nho đỏ  
và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.  
Ta đã đạp nát chúng trong lúc Ta thịnh nộ,  
Ta đã giày xéo chúng trong cơn giận dữ bực tức.  
nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta,  
và toàn bộ y phục của Ta hóa ra như bẩn.

"Vì Ta đã nhất quyết rồi.  
một ngày báo phục tới nơi chẳng dời  
và năm cứu chuộc của Ta đến rồi."

(Is. 63:3-4)

Siêng năng cầu nguyện, suy gẫm thánh kinh, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể là những phương thế tốt nhất để hiệp thông với Thiên Chúa

## 2- Hiệp thông với nhau

\* Thánh Giáo Hoàng Phaolô II khẳng định rằng tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân không thể tách rời nhau. **Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện qua tình yêu và sự phục vụ đối với người khác.** Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau" (1Ga 4,9-11). *"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em"* (Ga 13,35). Đây là cách mà chúng ta thực sự hiểu và sống theo chân lý của Thiên Chúa.

\* Thư gửi tín-hữu Cô-lô-xê viết: "Chúng tôi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Giêsu Kitô, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh; lòng tin và lòng mến đó xuất phát từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em" (Ga-lát 1, 4-5). Mà nói về đức ái, là nói đến điều răn mới, dùng làm nguyên tắc hành động cho đời sống đức tin. **Đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.** Ngôn ngữ Tây phương nói: "Yêu là cho đi" (aimer c'est donner). Khi đã vì yêu mà cho, thì sự cho đi hàm nghĩa quên đi và phục vụ: quên cái sở hữu đem cho mà giúp ích cho người hay nói khác quên mình vì

người. Đức ái, nhìn theo khía cạnh này, ấy là **tình yêu và độ lượng**. Hiệp thông với nhau trong tình yêu của Chúa là sẵn lòng khoan dung độ lượng không tị hiềm đố kỵ, không gây oán chuốc thù, yêu thương tha nhân như yêu chính bản thân mình. Chúa dạy không phải tha thứ cho nhau bảy lần mà bảy mươi lần bảy, vì khi trút tàn hơi trên thập tự, trước khi trôi trần nhân loại cho Mẹ Người, Chúa đã xin Chúa Cha chớ chấp kẻ nào đã hại con, và Chúa đã đoan hứa cho kẻ trộm ngay lành theo Chúa vào nước Thiên Đàng vì đã xác tín và xin "Ông Giêsu" cho hẳn được vào Nước Chúa.

#### **IV- LỜI NGUYỆN**

Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu,  
Xin cho con tràn đầy tình yêu Chúa.  
Con sẽ chẳng còn bơ vơ nữa  
Con sẽ được giàn giụa sức sống,  
Con thêm sức mạnh để con kinh chống quỷ ma.

Giêsu, Vua tình yêu bao la,  
Ôi tình yêu bao la!  
Biển rộng trời cao,  
Sao sánh được tình Chúa yêu tôi?  
Giêsu Vua tình yêu thiết-tha,  
Ôi tình yêu thiết tha,  
Nắng hoa nồng thắm,  
Sao sánh được tình Chúa yêu tôi?  
Yêu thương cho đến muôn đời,  
Chúa ban Mình Máu, dân Người trường sinh

*Tình yêu cao cả huyền linh!  
Tình yêu cuộn cuộn dững mãinh!  
Tình yêu cao vời khôn sánh!  
Tình yêu ngời chói quang minh!*

Giêsu, con khát tình yêu Chúa  
Cho con uống thêm tình yêu Chúa,  
Hồn con được mạnh như thần binh.  
Giêsu, con khát tình yêu Chúa,  
Cho con uống say tình yêu Chúa,  
Để ướp mãi lòng con khiết trinh.  
Giêsu, con khát tình yêu Chúa,  
Cho con uống cạn tình yêu Chúa  
Hồn con vươn trong ánh quang vinh.

Con xin gieo rắc tình yêu Chúa  
Yêu thương ủi-an đời hấp-hối  
Bình an của Ngài cho hồi sinh  
Con xin gieo rắc tình yêu Chúa  
Yêu thương xoá tan đời tăm tối,  
Ngập ánh sáng thần thiêng Thánh-Linh.  
Con xin gieo rắc tình yêu Chúa,  
Yêu thương đến mọi người muôn lối,  
Cùng ngợi ca Thiên-Chúa uy-linh.

::: Cong Giao Viet Nam :::  
<https://youtu.be/Ve-3-sKOEig>

**Ben. Đỗ Quang Vinh**