



**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 13-5-2018**

**Chúa nhật 7 Phục sinh:  
Chúa thăng thiên**

**Có Chúa cùng hoạt động**

**LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20**

*Trước khi lên trời, Đức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.*

*Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.*

**SUY NIỆM**

“Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Ái mộ những sự trên trời là một ơn ta phải xin, vì dưới đất có nhiều điều làm ta ái mộ: một người, một vật hay một việc nào đó. Ái mộ quá có thể dẫn đến tôn thờ và làm nô lệ. Trái đất có vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp làm dịu lòng ta trong hành trình

(xem tiếp trang 2)

**Giáo hội Việt Nam có thêm một Đại chủng viện  
tại giáo phận Đà Lạt**

WHĐ (05.05.2018) – Ngày 03-05-2018, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký, đã ký Quyết định thành lập Cơ sở II của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại giáo phận Đà Lạt, gọi tắt là Đại chủng viện Minh Hoà, địa chỉ: 51 Vạn Kiếp, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.



Toàn văn Quyết định như sau:

Quyết định về việc thành lập Cơ sở II của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại Đà Lạt

Căn cứ Văn thư số 156/BNV/TGCP của Bộ Nội vụ, ký ngày 24 tháng 4 năm 2018, Chấp thuận việc Tòa Giám mục giáo phận Đà Lạt được thành lập Cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại địa chỉ số 51 Vạn Kiếp, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV kỳ họp thứ II thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018;

Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định:

1. Thành lập Cơ sở II của Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc tại địa chỉ số 51 Vạn Kiếp, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có tên gọi ngắn là Đại chủng viện Minh Hoà;

2. Đề nghị Đại chủng viện Minh Hoà thực hiện việc đào tạo các ứng sinh linh mục theo quy định của Giáo hội.

Làm tại Tp. HCM

ngày 3 tháng 5 năm 2018

Chủ tịch

*Giuse Nguyễn Chí Linh  
Tổng giám mục TGP Huế*

Tổng thư ký

*Phêrô Nguyễn Văn Khảm  
Giám mục GP Mỹ Tho*

**Thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống  
về vấn đề đối thoại đại kết**



WHĐ (10.05.2018) – Đang khi Thượng phụ Kirill kêu gọi các Giáo hội Kitô giáo hiệp nhất với nhau để đối phó với chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo,

Tổng giám mục Hilarion lại bày tỏ hoài nghi về việc xích lại gần Giáo hội Công giáo.

Sự chia sẻ vai trò này (giữa Thượng phụ Kirill và Tổng giám mục Hilarion), cho thấy rõ hơn thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống Nga về đại kết – một lĩnh vực rất nhạy cảm trong nội bộ Giáo hội Chính thống.

Dường như giới lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Chính thống Nga không đồng thuận với nhau trong vấn đề

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cuộc đời. Tiếc thay nhiều lúc vẻ đẹp ấy giữ chân ta lại, không cho ta bước nhanh tới đích. Lắm khi vẻ đẹp ấy kéo ghì ta xuống, không cho ta ngược lên cao.

Có vẻ trời ở xa, xa như huyền thoại. Có vẻ chỉ trái đất là có thật, gần gũi. Ta bị hút vào trái đất, đắm đuối mê say, quên mình chỉ là người tạm trú trên mặt đất. Chúa về trời, về với thế giới của Cha, điều đó nhắc ta nhớ đời là một cuộc hành trình mà đích nằm ở phía bên kia. Trời là đích xa nhưng chi phối những chọn lựa gần. Cần chọn hướng đi, chọn phương tiện sao cho đạt đích. Không có trời thì chẳng biết đi đâu! Con người cần có một trung tâm nằm ngoài mình, thu hút mình, nâng mình lên, kéo mình ra khỏi cái tầm thường, thực dụng. Trời là trung tâm của đất. Đất cho con người sự sống. Trời cho con người lẽ sống. Nếu chỉ biết có đất, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng, vì đất chẳng thể thoả mãn con người.

Nơi lòng mỗi người đều có một mảnh trời riêng. Mảnh trời này cứ đòi gập bầu trời cao rộng như gập lại chốn cũ người xưa. Thế giới luôn gập nhiều bề tặc khó khăn vì người ta đứng ở trên trái đất mà giải quyết. Cần nhìn trái đất từ trời, để thấy những giải pháp tận căn, bao quát, hiệu quả.

*“Sao các ông cứ đứng nhìn trời?”* (Cv 1,11) Ông Kitô hữu không chỉ khoanh tay ngược nhìn trời, vì sứ mạng rao giảng Tin Mừng đang chờ đợi họ, vì trái đất còn bề bộn bao việc phải làm. Sống tận tình cho trái đất mà vẫn ngược lên trời cao, điều đó thật là một thách đố không nhỏ, nhưng lại là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.

Thiên đàng không phải là bầu trời trên đầu ta. Nhưng bầu trời cao vút, bao la, thăm thẳm, là một hình ảnh gợi mở về thiên đàng. Bầu trời càng lúc càng bị che chắn bởi cao ốc. Hãy tìm những giây phút để ngược mắt lên... Ngắm bầu trời có thể giúp ta biết sống trên mặt đất.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,  
Chúa đã yêu trái đất này,  
và đã sống trọn phận người ở đó.  
*(xem tiếp trang 3)*

## Bảo tàng Vatican trưng bày những chi tiết mới về lịch sử Thế chiến II

WHĐ (04.05.2018) – Hậu duệ của một cựu giám đốc của Bảo tàng Vatican đã trao lại cho Bảo tàng bộ nhật ký của ông, chứa đựng nhiều chi tiết hậu trường trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1954.

Những chi tiết mới về sinh hoạt bên trong Tòa thánh Vatican trong thời kỳ Thế chiến II đang được đưa ra ánh sáng, nhờ bộ nhật ký của cựu giám đốc Viện bảo tàng Vatican có tên là Bartolomeo Nogara.

Giáo sư Nogara sinh ra cách nay 150 năm tại bờ Hồ Como. Ông được Đức giáo hoàng Bênêđictô XV bổ nhiệm làm Giám đốc Bảo tàng Vatican vào năm 1920 để giám sát công trình hiện đại hoá Bảo tàng.

Trong suốt 34 năm phục vụ ở cương vị này cho đến khi qua đời vào năm 1954, ông đã viết nhật ký rất tỉ mỉ, tất cả đều được hậu duệ của Nogara trao lại cho chính quyền thành phố Vatican hiện nay hôm thứ Tư 2 tháng Năm vừa qua.

*Người Do thái và những người bất đồng chính kiến được cứu khỏi bị lưu đày*

Đang khi có thể mất một thời gian để các chuyên gia khảo sát tất cả 41 cuốn nhật ký, được Nogara viết tay rõ ràng và dễ đọc, nhật báo *L'Osservatore Romano* của Vatican đã đăng tải một vài chi tiết, gồm cả những tiết lộ về những người Do Thái và những người bất đồng chính kiến khác đã được Nogara và các nhân viên tận tụy của Bảo tàng cứu khỏi bị Đức Quốc xã bắt đi lưu đày.

Có một vài câu chuyện nổi tiếng trong số đó, chẳng hạn câu chuyện của bà Hermine Speier, bà bị đuổi việc vào năm 1933 vì là người Do Thái và được cho tá túc ở Bảo tàng Vatican, rồi trở thành nữ nhân viên đầu tiên của Tòa Thánh.

*Các tác phẩm nghệ thuật thu hồi lại từ tay Đức Quốc xã*

Các đoạn khác trong bộ nhật ký kể lại nhiều câu chuyện về các thành viên trong Lực lượng kháng chiến Ý, núp dưới các tên giả trong các căn nhà của nhân viên Bảo tàng, cũng như một số người mà Nogara đã cố gắng nhưng không thành công trong việc cứu thoát họ khỏi các trại tử



thần của Đức quốc xã.

Các đoạn này cũng trình bày chi tiết nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá đã được cứu khỏi bị hủy diệt hoặc lấy cắp trong thời Thế chiến II, khi Bảo tàng Vatican hợp tác với một nhóm chuyên gia của Đồng minh để thu hồi các bức tranh, tượng, sách hoặc tài liệu lưu trữ quý giá khác đã bị quân đội của Hitler lấy đi khỏi Thành phố Vĩnh cửu.

*Những cuộc trò chuyện với Đức giáo hoàng Piô XI*

Cùng với những điều tiết lộ hấp dẫn này về lịch sử, bộ nhật ký còn chứa đựng những chi tiết đời thường hơn về những cuộc trò chuyện với các nhân vật hàng đầu của Vatican, đặc biệt là Đức giáo hoàng Piô XI, người đã đến thăm Bảo tàng trong những ngày mưa khi không thể đi dạo ở ngoài vườn Vatican.

Cuối cùng, những ghi chép của Nogara trình bày một bản tóm tắt tỉ mỉ về công trình hiện đại hóa Bảo tàng Vatican trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn của các phòng trưng bày châu Âu khác ở London, Paris hoặc Berlin.

*Hiện đại hóa Bảo tàng*

Dự án đầy tham vọng này bao gồm các tài liệu bằng hình ảnh của tất cả các phòng trưng bày, và giới thiệu các phòng phục hồi các bức tranh cổ, các tấm thảm, và các vật dụng bằng đất nung hoặc kim loại quý.

Qua công việc rất cần mẫn, Nogara đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của Bảo tàng Vatican trong thế kỷ 21. Tài liệu đăng sau hậu trường chưa từng thấy này trong bộ nhật ký của ông là một kho tàng bất ngờ khác, khiến cho các sử gia và các chuyên gia nghệ thuật còn phải bận rộn trong nhiều năm tới. ■

*(Vatican News)*

## Thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống...

đại kết. Đang khi Thượng phụ Kirill của Moskva thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Albania từ ngày 28 đến 30 tháng Tư, để cố vờ sự hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, thì cùng lúc ấy Tổng giám mục Hilarion, nhân vật số hai của Giáo hội Nga đặc trách quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moskva lại làm trì trệ các bước tiến đại kết của người đứng đầu Tòa thượng phụ.

Đặc biệt, Tổng giám mục Hilarion không đồng ý với những người tin rằng các Giáo hội Chính thống giáo và Công giáo La Mã cuối cùng sẽ vượt qua sự chia rẽ về mặt lịch sử.

*Nếu Giáo hội Công giáo tuyên thánh cho Hồng y Stepinac sẽ là một trở ngại*

Trong chương trình “Giáo hội và thế giới” phát trên kênh TV Rossia 24,

bình luận về tuyên bố của Đức Thượng phụ Bartholomaios, theo đó sự hiệp nhất hai nhánh Kitô giáo (Chính thống và Công giáo) là điều chắc chắn, Tổng giám mục Hilarion nói rằng: “*Mặc dù các nền tảng đức tin của chúng ta là như nhau, và kinh Tin kính cũng gần giống nhau, nhưng người Công giáo có một lối trình bày khác về sự nhiệm xuất của Chúa Thánh Thần. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, trong gần một ngàn năm lịch sử sống phân rẽ nhau, chúng ta đã có thêm nhiều mâu thuẫn và bất đồng*”.

Để biện hộ cho quan điểm của mình, vị Tổng giám mục đã nói đến các vụ tuyên thánh của Giáo hội Công giáo, theo quan điểm Chính thống giáo là không thể chấp nhận được: “Giáo hội Công giáo cho biết có thể sẽ tuyên thánh cho Hồng y Stepinac. Ông là người Croatia, được tôn kính trong

(xem tiếp trang 4)

## Giáo hội Lào vui mừng có thêm 4 tân linh mục



WHD (05.05.2018) – Giáo hội Công giáo nhỏ bé tại Lào đang sống những ngày hân hoan vì mới có thêm 4 tân linh mục. Thánh lễ truyền chức diễn ra vào ngày 29 tháng Tư vừa qua tại Nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Takhek thuộc miền Trung Lào. 4 tân chức là: Phêrô Mituna Tanvilay thuộc Hạt Đại diện Tông toà Khamnouan-Savannakhet (Trung Lào); Matthia Paly và Phêrô Bounten Heuanded thuộc Hạt Đại diện Tông toà Paksé (Nam Lào); và Phanxicô Xavié Sayasith thuộc Hạt Đại diện Tông toà Luang Prabang (Bắc Lào). Các tân linh mục đã dâng Thánh lễ mở tay tại nhà nguyện của Chủng viện Jean-Marie Vianney ở Takhek vào ngày hôm sau, 30 tháng Tư.

Lễ truyền chức này thực sự là một niềm vui lớn cho Giáo hội Lào. Đức giám mục Jean-Marie Vianney Inthirath, Đại diện tông toà Savannakhet đã đặt tay truyền chức trong Thánh lễ có sự tham dự của Đức ông Tito Banchong Thopanhong, Giám quản tông toà Luang Prabang, của hầu

hết các linh mục trong cả nước, cùng nhiều nữ tu và giáo dân. Theo nguồn tin của *Fides*, không có sự can thiệp hay bất kỳ trở ngại nào từ phía chính quyền dân sự; Giáo hội đã thông báo cho chính quyền về lễ truyền chức này.

Các lễ truyền chức linh mục gần đây là một bước tiến quan trọng đối với Giáo hội địa phương, như Đức hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện tông toà Vientiane nói với *Fides* rằng “*cần có thêm các linh mục mới*; vì thế, ngày nay việc huấn luyện và đào sâu đức tin là rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Trong những năm gần đây có hai sự kiện nổi bật trong lịch sử Giáo hội của Lào. Sự kiện thứ nhất là lễ tuyên phong 17 Chân phước tử đạo, diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 11 tháng 12 năm 2016, do Đức hồng y Orlando Quevedo, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Các chân phước này gồm cả những nhà thừa sai và giáo dân Lào, bị lực lượng du kích cộng sản Pathet Lào sát hại từ năm 1954 đến 1970. 17 vị Chân phước trên được Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận vào năm 2015, trong hai vụ án phong Chân phước riêng biệt: trước hết là của nhà thừa sai người Ý Mario Borzaga và giáo lý viên Paolo Thoj Xyooj; sau đó là của ThaoTien, linh mục Lào tiên khởi cùng 14 người bạn.

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này, và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao; và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Bước quan trọng thứ hai là Đức Giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun trở thành vị Hồng y tiên khởi của Lào. Đức hồng y Ling hiện nay là Đại diện Tông toà của Vientiane. Trong Công nghị Hồng y ngày 28-06-2017 tại Rôma, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô trao mũ hồng y cùng với nhà thờ tước hiệu La Silvestro ở Capite.

Giáo hội Công giáo tại Lào gồm khoảng 60.000 tín hữu (tức 1% trong tổng số dân 6 triệu người, đa số là Phật tử) trong 4 Hạt Đại diện Tông toà: Luang Prabang, Savannakhet, Vientiane và Paksé.

Năm 2005, tức 30 năm sau lễ truyền chức linh mục lần cuối cùng vào năm 1975, mới có lễ truyền chức linh mục tại Vientiane cho thầy Sophone Vilavongsy, người Lào, thuộc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI).

Hiện nay, với 4 tân chức vừa thụ phong linh mục, Giáo hội Lào có 24 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng. ■

(Theo *Agenzia Fides*)

## Thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống...

Giáo hội Công giáo như một vị thánh. Nhưng, theo Giáo hội Chính thống Serbia, ông đã tham gia trực tiếp vào cuộc diệt chủng người Serbia”.

Vào năm 2016, một Ủy ban được thành lập tại Roma để hai phía Công giáo và Chính thống giáo cùng nghiên cứu hình ảnh của vị hồng y người Croatia gây nhiều tranh cãi này, được người Công giáo Croatia coi là người chống lại những quá khích của chế độ Ustaša nhưng các tín hữu Chính thống Serbia lại xem ngài như một người bài Serbia và bài Do Thái quyết liệt.

Một chỉ trích khác của Tổng giám mục Hilarion nhằm vào Giáo hội Công giáo đã từng được nói đến từ lâu. Chỉ trích này liên quan đến sự chiêu dụ tín hữu mà ngày nay Giáo hội Công giáo vẫn còn bị nghi ngờ vì *uniatism (chủ nghĩa quy hiệp)* – một thuật ngữ để chỉ những nỗ lực trong lịch sử nhằm quy hướng các tín hữu Chính thống về Công giáo.

*Mối quan hệ suy thoái nặng nề dưới thời Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II*

Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phục hồi các giáo phận Công giáo Roma ở Nga dưới triều đại giáo hoàng của ngài và bổ nhiệm một Tổng giám mục người Ba Lan tại Moskva; tuy nhiên mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo đã bị suy thoái nặng nề và chủ yếu đang phải đối mặt với vấn đề người Công giáo Hy Lạp ở Ukraina.

Là một thiểu số, hiệp thông với Roma từ khi thành lập vào cuối thế kỷ XVI, Giáo hội Công giáo Hy Lạp (gồm 5 triệu tín hữu theo nghi lễ Đông phương), bị bách hại nặng nề trong thời Xô viết, tất nhiên chọn đứng về phía Kiev cùng với Liên minh châu Âu. Khi làm như vậy, họ đã khiến cho Moskva nổi giận, vì Moskva coi đó là một trở ngại cho việc tiếp tục đối thoại đại kết với Roma.

Đại kết là một linh vực rất nhạy cảm trong Giáo hội Chính thống đông nhất, bị chi phối bởi trào lưu dân tộc chủ nghĩa và cực kỳ bảo thủ mà Thượng phụ Kirill buộc phải thỏa hiệp. Do đó Thượng phụ Kirill đã chia sẻ vai trò với nhân vật số hai là Tổng giám mục Hilarion, điều này cho thấy rõ hơn thái độ nước đôi của Giáo hội Chính thống trong các mối quan hệ với Giáo hội Công giáo.

## Sức sống của Cộng đồng Kitô hữu ở Tajikistan



WHĐ (04.05.2018) – “Cộng đồng Công giáo ở Cộng hòa Tajikistan tuy nhỏ bé, nhưng có một đời sống đức tin thật phong phú và vững vàng. Hiện nay, chúng tôi thống kê được từ 100 đến 120 tín hữu trong giáo xứ Thánh Giuse ở thủ đô Dushanbe và khoảng 20 người nữa ở Qurğontepa, một thị trấn cách thủ đô 100 km”. Đó là lời của cha Pedro Lopez Ramiro, Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, kể với Fides. Cha Lopez là Bề trên của miền Truyền giáo tự trị (Missio sui iuris) Tajikistan từ năm 2013 nhưng đã ở đây từ năm 2004.

Năm nay miền Truyền giáo Tajikistan kỷ niệm 21 năm thành lập. Cha Lopez nói: “Tôi đến đây 18 năm rồi và tôi có thể nói rằng được ở đây là một ân phúc. Thật đáng quý biết bao khi thấy rằng chúng ta có thể làm điều gì đó cụ thể để truyền bá Lời Chúa trong đất nước này, và đồng thời để nâng đỡ những người anh em nghèo khó nhất qua các dự án do Caritas thực hiện”. Theo cha Lopez,

Trong khi Thượng phụ Kirill gặp Đức giáo hoàng ở Cuba (tháng Hai 2016) và bắt tay với phương Tây để bảo vệ các Kitô hữu phương Đông, để đấu tranh chống khủng bố hoặc cổ võ “các giá trị truyền thống”, mà Moskva đã dùng làm con chủ bài của họ, thì về phần mình, Tổng giám mục Hilarion lại nhắc lại một cách có hệ thống những điểm bất đồng với Giáo hội Công giáo. Chính chiến lược nước đôi này trong nội bộ Giáo hội Chính thống, cuối cùng đã dẫn Thượng phụ Kirill đến chỗ tẩy chay Công đồng Toàn Chính thống diễn ra tại Kriti (Hy Lạp) hai năm trước đây, theo sáng kiến của Thượng phụ Constantinopolis. ■

(Theo *La Croix*)

(*Agenzia Fides*)

ngày Chúa nhật là trung tâm đời sống của cả cộng đoàn. “Chúng tôi gồm 3 linh mục, luân phiên nhau đến Qurğontepa để cử hành Thánh Lễ. Ở Dushanbe, sau Thánh Lễ, chúng tôi dùng bữa với các bạn trẻ học giáo lý và chúng tôi tổ chức các trò chơi và sinh hoạt đến 19g00. Ngoài ra, trong suốt tuần, nhà thờ ở thủ đô vẫn mở cửa cho các em đến tập hát và những ai muốn tham dự Thánh lễ - có khoảng 10 giáo dân cùng với 4 nữ tu của Dòng Thừa sai Bác ái.

Vào những dịp lễ lớn của năm phụng vụ, cha giải thích, hai cộng đoàn sẽ gặp nhau. “Chúng tôi cùng mừng lễ Phục Sinh ở Dushanbe. Tổng cộng có khoảng 150 tín hữu. Các bài đọc trong Cựu Ước được đọc bằng các ngôn ngữ khác nhau để biểu lộ tính phổ quát của Giáo hội”. Mặt khác, cộng đoàn Dushanbe là cộng đoàn có tính “quốc tế”. “Có nhiều người nước ngoài làm việc ở đây. Chủ yếu là những người Ý, người Pháp và người Nga, ngoài ra còn có nhiều đại diện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do vào chiều thứ Bảy chúng tôi có một Thánh lễ bằng tiếng Anh”.

Cha Lopez cho biết cộng đoàn Công giáo địa phương đang chuẩn bị cho hai sự kiện rất quan trọng: “Ngày 6 tháng Năm, chúng tôi sẽ mừng kính lễ Đức Mẹ Lujan, bổn mạng của miền truyền giáo Tajikistan và ngày 15 tháng Bảy tại nhà thờ Thánh Giuse sẽ có Thánh Lễ mở tay của một linh mục trẻ người Dushanbe – sẽ thụ phong linh mục tại Italia vào ngày 30 tháng Sáu sắp tới. Đây là ơn gọi thứ hai ở đất nước này kể từ khi miền truyền giáo Tajikistan được thành lập”.

Năm 2017 là năm kỷ niệm 20 năm Giáo hội tại Tajikistan được phục hồi sau thời Xô viết. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập miền truyền giáo tự trị này vào năm 1997. Hiện nay, công việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo Tajikistan do 3 linh mục người Argentina của Dòng Ngôi Lời nhập thể, 4 nữ tu Dòng Thừa sai Bác Ái và 3 nữ tu Dòng Các Tội tá Chúa và Đức Trinh Nữ Matarà đảm trách. ■