



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 17-8-2014

Chúa nhật 20 Thường niên

Lòng tin của bà mạnh thật

LỜI CHÚA: Mt 15, 21-28

Hôm ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xidôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

SUY NIỆM

Một người mẹ có đứa con gái bị quỷ ám. Bà là dân ngoại, còn Đức Giêsu là người Do Thái. Ít khi Ngài đến vùng đất quê hương của bà. Không rõ nhờ đâu mà bà biết được Đức Giêsu. Khi thấy Ngài, bà tin rằng cơ may đã đến, con bà hoàn toàn có hy vọng khỏi bệnh.

Đức Giêsu khen bà là người có lòng tin lớn lao. Khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên, chúng ta thấy điều đó.

(xem tiếp trang 2)

Khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận 2014 tại Tòa Giám Mục Nha Trang

GIÁO PHẬN NHA TRANG – Từ ngày 4 đến 7 tháng Tám 2014, 200 linh mục từ 10 giáo phận: Bùi Chu, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kontum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa đã quy tụ về Tòa giám mục Nha Trang để tham dự Khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ năm 2014 với chủ đề “Linh mục, người trao tặng Niềm vui của Tin Mừng”.



Việc đào tạo linh mục là mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội không chỉ trong thời gian theo học tại Đại chủng viện, mà cần được nối dài luôn mãi trong suốt cuộc đời linh mục. Sau giai đoạn đào tạo căn bản tại chủng viện, người chủng sinh xem như đã đủ hành trang cần thiết để được sai đi, nhưng họ vẫn cần được tiếp tục đào tạo; công việc này gọi là thường huấn hằng năm, nhằm giúp các linh mục học hỏi, đào sâu và cập nhật những kiến thức qua những tài liệu của Giáo hội cũng như những vấn đề mà Giáo hội đối diện trong xã hội hôm nay. Tông huấn Pastores Dabo Vobis (PDV) đã trình bày rõ

nét về vấn đề này: “Việc đào tạo trường kỳ dành cho các linh mục chẳng những là một điều kiện cần thiết, nhưng còn là phương thế tất yếu thường xuyên khơi lại cảm xúc về sứ vụ truyền giáo và để bảo đảm cho sứ vụ truyền giáo được thực hiện một cách trung thành và quảng đại” (PDV 70). Ngoài ra, Tông huấn còn ghi rõ: “Chỉ nhờ vào việc đào tạo trường kỳ thỏa đáng, linh mục mới được nâng đỡ trong sự trung thành thiết yếu và dứt khoát đối với thừa tác vụ của mình”.

(xem tiếp trang 4)

Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn lên án “chủ nghĩa khủng bố nhân danh tôn giáo”



WHĐ (13.08.2014) – Đức hồng y Fernando Filoni với vai trò đặc sứ của Đức Thánh Cha đã rời Roma vào ngày 12 tháng Tám để bay tới Iraq trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tàn sát các Kitô hữu của các chiến binh Hồi giáo.

Trong khi đó, trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng tại Iraq, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã ra một tuyên bố kêu gọi các

nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đang tham gia trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và tất cả những người thiện chí mạnh mẽ lên án “chủ nghĩa khủng bố nhân danh tôn giáo”. Hội đồng cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo dùng ảnh hưởng của họ với chính quyền để chấm dứt những tội ác này, để trừng phạt những kẻ thủ ác và lập lại các quy định của pháp luật trên khắp đất nước, bảo đảm cho những người bị trục xuất được trở về...

Trong phần kết thúc của tuyên bố đầy cứng rắn này, Hội đồng vẫn tin tưởng vào sức mạnh của đối thoại và hoà giải, đồng thời khẳng định rằng “Bạo lực không bao giờ dập tắt được

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Lòng tin lớn lao biết kiên trì khi Chúa thịnh lặng. Bà xin Ngài nhìn đến nỗi đau của người mẹ, đau vì nỗi đau của đứa con. Nhưng Đức Giêsu không đáp lại một lời. Phải chăng Ngài lạnh lùng trước nỗi đau, lãnh đạm trước điều Ngài có thể làm được? Lắm khi chúng ta cũng gặp sự thịnh lặng như thế. Chúng ta khắc khoải tự hỏi: Chúa có nghe gì không? Chúa có thấy gì không?

Lòng tin lớn lao biết kiên trì khi bị từ chối. Bà chẳng ngã lòng trước sự thịnh lặng của Đức Giêsu. Bà cứ đi sau mà kêu, kêu hoài, kêu mãi. Rồi bà trực tiếp gặp mặt Ngài, và nài xin Ngài cứu giúp. Kết quả là một lời từ chối không khoan nhượng: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con.” Bà có bị sốc không khi Đức Giêsu ví dân ngoại với chó con nuôi trong nhà không đáng được hưởng phần bánh của con dân Israel? Chắc hẳn bà đã chẳng thất vọng trước lời từ chối này.

Lòng tin lớn lao là lòng tin khiêm tốn. Bà chấp nhận lối so sánh của Đức Giêsu. Bà chấp nhận mình chỉ là chó con, chỉ dám trông chờ những vụn bánh từ bàn rơi xuống. Bà không dám mong được phần ăn của các con. Sức mạnh của lòng tin ở nơi sự khiêm tốn. Tin không phải là đòi hỏi. Tin là chờ đợi tất cả từ tay Chúa, và đón lấy tất cả như hồng ân nhưng không.

Đức Giêsu từ chối giúp người phụ nữ dân ngoại vì Ngài thấy rõ sứ vụ Cha giao cho Ngài: Ngài chỉ được Cha sai đến với người Israel thôi. Nhưng Đức Giêsu không cứng nhắc trong nguyên tắc. Ngài tin Cha vẫn nói với Ngài qua mọi cảnh ngộ, nên Ngài cứ để cho trái tim Ngài được tự do mở ra, ngõ ngang và ngậy ngát trước lòng tin của người phụ nữ. Ngài để cho mình bị chinh phục và chấp nhận thay đổi quyết định ban đầu. Thay đổi không phải là phản bội hay thiếu ý chí. Thay đổi là trung thành và uyển chuyển để có thể nắm bắt được ý Cha mới hé lộ cho ta.

Ước gì chúng ta để Cha dẫn đi từng ngày, và mở chúng ta ra trước những chân trời mới.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đặc sứ đến Iraq

WHĐ (09.08.2014) – Tình hình nghiêm trọng tại Iraq đã thúc đẩy Đức Thánh Cha Phanxicô cử một vị đặc sứ đến đất nước này. Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và là cựu Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad đã được giao sứ vụ bày tỏ tâm tình gần gũi của Đức Thánh Cha với những người đang chịu đau khổ và tình liên đới của Giáo hội với họ.

Đức hồng y đặc sứ nói ngài hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người và cùng với Tòa Thượng Phụ Can-đê ngài sẽ xem xét các phương thức hành động của Giáo Hội hoàn vũ. Đức hồng y Filoni nói rằng việc thực hiện chuyến đi này rất phức tạp vì không dễ đến được tận nơi. Và thật không may, đây không phải là lần đầu tiên các Kitô hữu ở khu vực này bị buộc phải ra đi và chịu nhiều đau khổ lớn lao. Điều đó đã bắt đầu từ gần một thế kỷ nay.

Trong suốt thời gian có sự can thiệp quân sự của Hoa kỳ vào năm 2003, Đức hồng y Filoni vẫn ở lại Baghdad, trong khi tất cả các đại sứ khác đã rời khỏi Iraq. Lẽ ra ngài sẽ cùng đi với Đức Thánh Cha đến Hàn Quốc từ ngày 13 đến 19 tháng Tám sắp tới, nhưng đã hủy bỏ chuyến đi này. Theo giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức hồng y Filoni cần phải lên đường sớm, nhưng ngày khởi hành và hành trình vẫn còn đang được xem xét. Có thể ngài sẽ đến Kurdistan thuộc Iraq –nơi lánh nạn của các Kitô hữu ở miền Bắc Iraq–,



và gặp các nhà cầm quyền chính trị và các giám mục. Theo cha Lombardi, Đức hồng y Filoni cũng sẽ đem theo những viện trợ của Đức Thánh Cha cho người tị nạn.

Trong khi đó, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã yêu cầu tất cả Sứ thần Tòa Thánh trong khu vực trình bày quan điểm của Tòa Thánh cho các nhà cầm quyền chính trị và các nhà lãnh đạo Giáo hội tại địa phương. Ngoài ra Tòa Thánh cũng đang xem xét việc tiến hành một cuộc họp của các Sứ thần Tòa Thánh trong khu vực cùng với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, một cuộc họp như vậy có thể diễn ra trong tháng Chín.

Cuối cùng, trang *Twitter* của Đức Thánh Cha Phanxicô đã đăng nhiều *tweet* liên quan đến Iraq để tạo bầu khí cầu nguyện và tình liên đới. ■

(Theo Vatican Radio)

Đức Thượng phụ Giêrusalem kêu gọi trợ giúp các nạn nhân ở Gaza



WHĐ (09.08.2014) – Theo lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Giêrusalem, Fouad Twal, Hội giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội lâm nguy” (KIN) đã gửi 50.000 euro cho các nạn nhân

của cuộc chiến tranh ở Gaza. Khoản trợ giúp này nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất. Hiện nay, những người bị thương được đưa tới các bệnh viện ở Gaza cũng như bệnh viện Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem. Ngay cả các tổ chức chăm sóc sức khỏe của Kitô giáo ở Gaza cũng cần viện trợ ngay lập tức.

Ngoài việc trợ giúp y tế, cũng cần khôi phục các trung tâm Kitô giáo ở Dải Gaza, chẳng hạn trường Thánh Gia của Công giáo, nơi hiện có khoảng 1.000 người mất chỗ ở

(xem tiếp trang 3)

Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 10-08: “Đức tin cứu thoát Hội Thánh trong cơn bão tố”

WHĐ (11.08.2014) – “Hội Thánh là một con thuyền đang gặp phải những cơn bão và đôi khi như bị lật chìm. Điều có thể cứu thoát Hội Thánh không phải là sự can đảm và những tài năng của con người, nhưng là chính đức tin – đức tin ấy làm cho con thuyền Hội Thánh thẳng tiến ngay trong tối tăm, giữa những khó khăn”. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 10-08 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bài Phúc Âm trong ngày (Mt 14,22-33): Khi Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt biển để đến với Chúa, Chúa đã bảo ông ‘Cứ đến’, ông đã không ngần ngại bước đi trên nước; nhưng khi gió làm nổi sóng thì ông sợ hãi và kêu cứu. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra cứu ông.



Đối với Đức Thánh Cha, hình ảnh này của Phêrô là một biểu tượng đẹp của đức tin. Hằng hái và tin tưởng vào Chúa, Phêrô có thể làm được những điều kỳ diệu. Theo Đức Thánh Cha, điều này cũng mô tả đức tin của chúng ta, đó là “một đức tin vẫn luôn mỏng manh và nghèo nàn, bối rối và cũng hân hoan, nhưng đức tin ấy bước đến với Chúa Phục Sinh, ngay giữa bão tố và hiểm nguy của thế gian”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa có thể cho chúng ta làm được những việc kỳ diệu nếu chúng ta tin tưởng vào Ngài. Khi Phêrô đã lên thuyền, bão tố liền yên lặng và các môn đệ khác “bé nhỏ và đầy sợ hãi, lại trở nên lớn lao khi họ quỳ xuống và nhận ra Thầy mình là Con Thiên Chúa”. Thái độ này của các môn đệ có khi cũng là thái độ của chúng ta khi chúng ta xa rời Chúa Giêsu, khi chúng ta nghi nan, “nhưng Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta; có thể Ngài ẩn mình, nhưng vẫn luôn hiện diện và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Chính đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn ở gần bên chúng ta”. Đó là đức tin làm cho con thuyền Hội Thánh luôn thẳng tiến.

Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói lời với mọi người:

“Anh chị em thân mến, những tin tức từ Iraq chúng ta làm cho chúng ta lo sợ và không thể tin được: Hàng ngàn người, trong đó có nhiều Kitô hữu đã bị đuổi khỏi nhà một cách tàn bạo; trẻ em chết vì đói khát trong khi trốn chạy; phụ nữ bị bắt đi; con người bị tàn sát bằng đủ mọi hình thức bạo lực; chỗ nào cũng bị phá hủy: nhà cửa, di sản tôn giáo, lịch sử và văn hóa. Tất cả những điều đó xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và nhân loại. Không được nhân danh Thiên Chúa để gây thù hận! Không được nhân danh Thiên Chúa để gây chiến tranh!”

“Tất cả chúng ta, khi suy nghĩ về tình trạng này và những con người này, chúng ta hãy thỉnh nguyện và cầu nguyện ...”

“... Tôi xin cảm ơn những người đang dũng cảm cứu giúp các anh chị em này, và tôi tin tưởng rằng một giải pháp chính trị hiệu quả cấp quốc tế cũng như địa phương sẽ ngăn chặn được những tội ác và lập lại luật pháp. Để bày tỏ tâm tình gắn gũi của tôi với những người dân yêu quý này, tôi đã cử đặc sứ đến Iraq là Đức hồng y Fernando Filoni; ngài mai ngài sẽ lên đường”.

“Ở Gaza cũng thế, sau cuộc ngừng bắn, chiến tranh lại tiếp tục, và đã cướp đi những sinh mạng vô tội, các trẻ em. Và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine lại càng trở nên tồi tệ hơn”.

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa của bình an, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria: Lạy Chúa, xin ban hoà bình cho thời đại của chúng con và làm cho chúng con trở nên những người dựng xây công lý và hoà bình. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con”.

“Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của virút Ebola, và cho những ai đang chiến đấu để ngăn chặn nạn dịch này”.

“Vào thứ Tư sắp tới, cho đến ngày 18 tháng Tám, tôi sẽ thực hiện chuyến tông du đến Hàn Quốc. Xin anh chị em đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện! Tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em! Cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành”.

(Theo Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn
con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện
tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc
bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một
ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu
Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thượng phụ Giêrusalem...

đang trú ngụ. Ngoài ra một số ngôi nhà của nhiều Kitô hữu đã bị phá hủy hoàn toàn. Toà Thượng phụ Latinh đã xin Hội KIN giúp xây dựng lại những ngôi nhà này. Cộng đồng Kitô hữu ở Gaza gồm khoảng 1.300 tín hữu, trong đó có 170 người thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Cả Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo đều đón tiếp những người Hồi giáo mất nhà cửa vào trú ngụ trong nhà mình. Trong cuộc oanh kích của Israel, cho đến nay đã có một người Chính thống giáo thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, có người bị thương rất nặng.

Trong lời kêu gọi, Đức Thượng phụ Twal tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ: “Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, tiếp tục trợ giúp chúng tôi, chúng tôi đang cần hơn bao giờ hết”. Cả Đức Giám mục phụ tá, Đức cha William Shomali, cũng lên tiếng kêu gọi KIN: “Tình hình nhân đạo là thực sự khủng khiếp. Xin quý vị cầu nguyện cho hòa bình, xin giúp đỡ người nghèo và những người bị thương vì chiến tranh. Bây giờ là lúc trợ giúp người dân Gaza hơn bao giờ hết”.

(Fides)

Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn lên án...

bạo lực. Chỉ có thể thắng được bạo lực bằng hoà bình”.

Sau đây là toàn văn tuyên bố nói trên:

Cả thế giới đã chứng kiến –mà không tin đó là sự thật– cái đang được gọi là “sự tái lập Nhà Nước Hồi giáo (khilafa)”, vốn đã bị Kamal Ataturk, người sáng lập Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, bãi bỏ ngày 29-10-1923. Sự phản đối của hầu hết các tổ chức tôn giáo và các nhà chính trị Hồi giáo chống lại “sự tái lập” này đã không ngăn được các chiến binh của “Nhà nước Hồi giáo” phạm và tiếp tục phạm những hành vi tội ác không tả xiết.

Hội đồng Toà Thánh này, cùng với tất cả những người dẫn thân trong cuộc đối thoại liên tôn, với các tín đồ của tất cả các tôn giáo, và tất cả những người nam nữ thiện chí, chỉ có thể tố giác và quyết liệt lên án những hành động gây nhục nhã cho nhân loại sau đây:

- tàn sát con người chỉ vì tôn giáo của họ;
- chặt đầu, đóng đinh và treo thi thể ở nơi công cộng;
- buộc các Kitô hữu và người Yezidi phải cải đạo sang Hồi giáo, nộp thuế (jizya) hoặc phải bị trục xuất;
- cưỡng bách trục xuất hàng chục ngàn người, kể cả trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và bệnh nhân;
- bắt các thiếu nữ và phụ nữ của các cộng đồng Yezidi và Kitô giáo làm chiến lợi phẩm (sabaya);
- áp đặt biện pháp man rợ khâu bộ phận sinh dục của phụ nữ;
- phá hủy các nơi thờ phượng và các nơi chôn cất của Kitô giáo và Hồi giáo;
- chiếm đóng hoặc xúc phạm đến các nhà thờ và tu viện;
- gỡ bỏ các thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác của Kitô giáo và các cộng đồng tôn giáo khác;
- phá hủy di sản vô giá về tôn giáo và văn hóa của Kitô giáo;
- bạo hành bừa bãi nhằm khủng bố người dân, buộc họ phải chịu khuất phục hoặc trốn đi.

Không có chính nghĩa nào, và chắc chắn không có tôn giáo nào, có thể biện minh cho thói man rợ như thế. Điều đó xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng đến nhân loại và đến Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, như Đức

Khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận...

Trong ý hướng đó, năm nay giáo phận Nha Trang đón tiếp 200 linh mục từ 10 giáo phận tham dự Khóa thường huấn. Trong buổi khai mạc tối thứ Hai 4/8/2014, Đức cha Giuse, Giám mục giáo phận Nha Trang chia sẻ: đây là thời gian để quý cha cập nhật thêm những kiến thức và hâm nóng lại tình anh em trong thiên chức linh mục. Ngày chúng ta rời mái trường Chung viện để dẫn thân trong môi trường mục vụ, những công việc, kế hoạch chồng chất lên đôi vai chúng ta... nên đây là thời gian quý báu để các cha gặp gỡ, chia sẻ và sống tình huynh đệ với nhau. Đức cha Giuse mời gọi quý cha tham dự xem đây như là nhà của mình: nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, học hỏi và chia sẻ cho nhau những khó khăn trong công việc mục vụ; đặc biệt Đức cha Giuse nhấn nhủ quý cha đừng bận tâm về việc đóng góp chi phí, nhưng xin quý cha cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho hàng giám mục, linh mục, cộng đoàn dân Chúa và giáo phận Nha Trang...

Chủ đề của Khóa thường huấn “*Linh mục, người trao tặng Niềm vui của Tin Mừng*” được khai triển qua 4 đề

Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở chúng ta.

Nhưng chúng ta cũng không quên được rằng các Kitô hữu và người Hồi giáo đã sống chung với nhau –tuy có những lúc thăng trầm– qua bao thế kỷ, xây dựng một nền văn hóa chung sống hoà bình và nền văn minh mà họ rất tự hào. Hơn nữa, chính trên nền tảng ấy, trong những năm gần đây, cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo vẫn tiếp diễn và đang gia tăng.

Hoàn cảnh bi thảm của các Kitô hữu, của những người Yezidi và các cộng đồng tôn giáo khác cũng như các dân tộc thiểu số ở Iraq đòi hỏi các nhà lãnh đạo tôn giáo phải có một lập trường dứt khoát và can đảm, nhất là các nhà lãnh đạo Hồi giáo, cũng như những người dẫn thân trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và mọi người thiện chí. Tất cả đều phải đồng thanh lên án quyết liệt những tội ác nói trên và tố giác việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho những tội ác ấy. Nếu không, còn đâu sự khả tín của tôn giáo, của các tín đồ và các nhà lãnh đạo các tôn giáo? Còn đâu sự khả tín của cuộc đối thoại liên

tài: (1) Hành trình theo chân Chúa Giêsu; (2) Linh mục đồng hành với Dân Chúa; (3) Luân lý đạo đức truyền thông; và (4) Tư vấn mục vụ. Ngoài Đức cha Giuse, còn có các cha các thuyết trình viên: Phêrô Trần Huy Hoàng, Phêrô Nguyễn Xuân Phong và Phaolô Nguyễn Đình Vịnh.

Thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận là sáng kiến của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, nhằm bồi dưỡng về đời sống và sứ vụ linh mục cho các linh mục trẻ. Khóa Thường huấn lần đầu tiên được tổ chức tại Toà giám mục Nha Trang vào tháng Tám 2011 với 210 linh mục thuộc 9 giáo phận (Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt và Bà Rịa). Khóa thường huấn lần thứ hai tổ chức trong hai ngày 17 và 18 tháng Tư 2012 tại Toà giám mục Phan Thiết với 116 linh mục thuộc 4 giáo phận (Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết và Bà Rịa). Khóa Thường huấn lần thứ ba tổ chức từ ngày 5 đến 8 tháng Tám 2013 tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang, quy tụ gần 200 linh mục của 8 giáo phận (Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Kontum, Đà Lạt, Phan Thiết và Bà Rịa). ■

(Theo <http://giaophannhatrang.org>)

tôn mà chúng ta đã kiên trì theo đuổi suốt những năm tháng qua?

Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng được mời gọi dùng ảnh hưởng của họ với các nhà cầm quyền để chấm dứt những tội ác này, để trừng phạt các thủ phạm và để tái lập luật pháp trên khắp đất nước, bảo đảm cho những người bị trục xuất được trở về. Đang khi nhắc nhở rằng cần phải quản trị xã hội loài người một cách có đạo đức, các nhà lãnh đạo tôn giáo ấy cũng đừng quên nhấn mạnh rằng việc trợ giúp, tài trợ và cung cấp vũ khí cho khủng bố là điều phải lên án về mặt luân lý.

Tuy nhiên, Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn biết ơn tất cả những người đã lên tiếng cáo giác chủ nghĩa khủng bố, nhất là loại khủng bố lợi dụng tôn giáo để biện minh cho mình.

Vậy, chúng ta hãy đồng thanh với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng: “Xin Thiên Chúa bình an khơi lên trong mỗi người chúng ta mong muốn chân thành đối thoại và hoà giải. Bạo lực không bao giờ dập tắt được bạo lực. Chỉ có thể thắng được bạo lực bằng hoà bình”. ■