



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 17-7-2014

hdgmvietnam.org

Số 34/2014

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 20-7-2014

Chúa nhật 16 Thường niên

Đừng nhổ cỏ lùng

LỜI CHÚA: Mt 13, 24-43

Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: "Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đây tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thi cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!" Đây tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bát luân rẽ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bỏ thành bô mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lâm cho tôi."

Đức Giêsu còn trình bày cho họ một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được."

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

(xem tiếp trang 2)

Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục năm 2014

WHD (13.07.2014) – Ngày 06-07-2014, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Khóa bồi dưỡng dành cho các nhà đào tạo linh mục tại Việt Nam, với sự tài trợ của Hội Thừa Sai Paris và sự hướng dẫn của 9 giảng viên, gồm 7 vị thuộc Học viện Công giáo Paris, cùng với cha Giuse Phan Tấn Thành và Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo.

Khoa bồi dưỡng kéo dài từ 06 đến 18-07, tổ chức Toà Giám mục Đà Lạt với chủ đề “*Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam*”.

Đây là lần thứ hai Khóa này được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây một khóa bồi dưỡng 3 tuần lễ đã được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng Sáu đến 16 tháng Bảy 2006 với 21 tham dự viên, và tại Paris từ ngày 05 đến 25 tháng Bảy 2008 với 30 tham dự viên. Năm 2012, Khoa bồi dưỡng cũng được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 01 đến 15 tháng Bảy.



Khóa Hội thảo lần này quy tụ 42 linh mục giáo sư của 10 Chủng viện: Hà Nội, Bùi Chu, Thái Bình, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Xuân Lộc, Cần Thơ và Đà Lạt; 20 linh mục thuộc các dòng tu và tu hội: Chúa Cứu Thế, Chúa Thánh Thần, Don Bosco, Đa Minh, Ngôi Lời, Phanxicô, Thánh Thể, Xitô Châu Sơn, tu hội Truyền giáo thánh Vinh Sơn và tu hội Tận Hiến; 29 linh mục phụ trách việc đào tạo thuộc 24 giáo phận.

(xem tiếp trang 3)

Anh giáo tấn phong giám mục cho phụ nữ: Một trở ngại cho hiệp nhất nhưng không cản trở đối thoại



**Đức TGM
Bernard Longley**

Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục Birmingham, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales, đã phát biểu như trên sau khi biết tin Công nghị Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc họp tại York đã biểu quyết tán thành đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ.

Được biết đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ đã từng là vấn đề gây chia rẽ trong Giáo hội Anh giáo nhiều năm qua.

Về phía Giáo hội Công giáo, Đức Tổng giám mục Bernard Longley ra tuyên bố nêu rõ ngài đánh giá cao câu mở đầu văn kiện của Công nghị Anh giáo nhìn nhận những lý do của

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Cỏ lùng trong ruộng khiến các đầy tớ ngô ngàng. Thửa ruộng vốn chỉ được gieo giống tốt. Vậy mà khi lúa mọc lên và trổ bông, cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện. Bởi đâu mà có cỏ lùng, có người xấu? Bởi đâu mà ở nơi ta tưởng là trong ngắn lại bất ngờ có dấu hiệu của sự vẫn đực? Có tác động xấu xa nào của Thần Dữ đẩy đưa? Có sự ưng thuận chiều theo nào của con người?

Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không? Chúa có muốn chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ xấu không? Ngài có muốn chúng tôi xây dựng một Giáo Hội toàn bích, một xã hội chỉ gồm toàn những người tốt không? Lắm khi chúng ta nóng nảy như Gioan và Giacôbê, đòi đốt cả làng người Samari, vì họ không tiếp Chúa.

Đừng, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, lại làm hư rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Như thế Thiên Chúa để cho cỏ mọc chung với lúa. Ngài chấp nhận tình trạng vàng thau lẫn lộn. Ngài nhẫn耐 với tội nhân, với cỏ lùng. Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được. Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt. Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi. Chờ đợi vì tin vào sự hoán cải của con người. Chờ đợi vì tôn trọng tự do lựa chọn của họ. Chờ đợi vì nuôi một niềm hy vọng lớn lao. Sự thánh thiện của Thiên Chúa ở nơi sự chờ đợi. Ngài còn chờ đợi cho đến ngày tận thế.

Trong thế giới và Giáo Hội không có hai hạng người: hạng cỏ lùng và hạng lúa tốt. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi tim mỗi người. Mỗi người đóng đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan. Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi, tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt. Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi. Ngài chờ tôi được thanh luyện dần dần, để rồi mọi sự trong tôi thành lúa tốt.

Kítô hữu không dung túng sự dữ, họ dám hy sinh để xây dựng một thế giới yêu thương. Nhưng họ không dùng bạo lực để chống lại ác nhân. Họ nhẫn耐 biến đổi trái tim kẻ thù, vì họ tin vào sức mạnh của tình yêu, tin vào Đức Giêsu, Đấng đã bị sự dữ nuốt chửng nhưng cuối cùng là Đấng toàn thắng.

(xem tiếp trang 3)

Ba cuộc hội ngộ lớn của Cộng đoàn Taizé hướng đến các ngày kỷ niệm trong năm 2015



WHĐ (10.07.2014) – Từ đầu tháng Bảy năm nay, mỗi Chúa nhật có hàng ngàn bạn trẻ từ khắp các châu lục đến với cộng đoàn đại kết Taizé (Saône-et-Loire, Pháp), sống một tuần lễ chia sẻ và cầu nguyện.

Họ đến đây để “đào sâu hơn những suy tư do Thầy Alois gợi ý, để tìm kiếm các hình thức liên đới mới trong thế giới ngày nay”.

Sẽ có một lộ trình gồm ba cuộc hội ngộ lớn nhằm chuẩn bị cho các lễ kỷ niệm trong năm 2015: kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng đoàn và một trăm năm ngày sinh của người sáng lập, Thầy Roger Schutz (1915-2005).

Cuộc hội ngộ thứ nhất diễn ra vào đầu tháng Chín 2014, đó là một hội nghị về sự cống hiến của Thầy Roger cho suy tư thần học, sẽ quy tụ các nhà thần học trẻ và các chuyên gia thuộc nhiều Giáo hội, trong đó có Đức

hồng y Walter Kasper; nữ thần học gia Tin Lành Elisabeth Parmentier; Đức Tổng giám mục Job Getcha (các Giáo hội Chính thống Nga ở châu Âu).

Cuộc hội ngộ thứ hai diễn ra vào tháng Bảy 2015, trong khuôn khổ của Năm Đời sống Thánh Hiến (từ 30-11-2014 đến 02-02-2016). Cuộc hội ngộ này dành cho các bạn trẻ sống đời sống thánh hiến, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo các Dòng tu, cộng đoàn và tu viện của Công giáo, Chính thống và Tin Lành; trong đó có cha Adolfo Nicolas, Tổng quyền Dòng Tân; cha Bruno Cadore, Tổng quyền Dòng Đa Minh; Mẹ Iakovici, Đan viện trưởng của một Đan viện Athos Hy Lạp (Giáo hội Chính thống); nữ tu Pierrette Guinchard, thuộc cộng đoàn Grandchamp ở Thụy Sĩ (Tin Lành)...

Cuộc hội ngộ thứ ba diễn ra vào tháng Tám 2015, là một cuộc gặp gỡ quốc tế quy tụ hàng ngàn người trẻ và các nhà hoạt động xã hội dân sự, đại diện các Giáo hội và những người sống trong hoàn cảnh bấp bênh (từ 9 đến 16 tháng Tám 2015).

Thông tin chi tiết về các cuộc hội ngộ trên đây được phổ biến trên trang web của Cộng đoàn Taizé: www.taize.fr/2015. ■

(Zenit)

Anh giáo tấn phong giám mục cho phụ nữ...

những người trong Giáo hội Anh giáo vẫn tiếp tục cho rằng không được truyền chức giám mục cho phụ nữ, giống như chủ trương của Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo.

Ngài nói thêm:

“Tại thời điểm khó khăn này, một lần nữa chúng tôi nhìn nhận từ sau Công đồng Vatican II đã có những tiến bộ đại kết đáng kể và sự phát triển mới quan hệ hữu nghị vững chắc giữa các cộng đoàn của chúng ta”.

Đức Tổng giám mục Birmingham kết thúc bài tuyên bố:

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để củng cố những mối liên hệ này và cùng nhau muỗn tìm việc làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống”.

Việc truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua đã được sự ủng hộ của Tổng giám mục Canterbury,

Justin Welby, lãnh đạo Anh giáo, và người tiền nhiệm Rowan Williams.

Theo dự kiến, các nữ giám mục đầu tiên của Anh giáo sẽ được truyền chức trước cuối năm nay và trong năm 2015.

Vào tháng Mười Một 2012, khi phần lớn giám mục và giáo sĩ chấp nhận việc truyền chức giám mục cho phụ nữ, thì Viện giáo dân đã không đạt đủ số phiếu 2/3 tán thành (với 132 phiếu tán thành, 74 phiếu chống), còn thiếu 6 phiếu nên đề nghị đã không được thông qua.

Trong Công nghị lần này, cả ba Viện (giám mục, giáo sĩ, giáo dân) đã tán thành với hơn 2/3 số phiếu nên đề nghị truyền chức giám mục cho phụ nữ trong Giáo hội Anh giáo đã được chấp nhận.

Cũng nên nhắc lại, Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ, Australia, Canada và Swaziland đã truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua. ■

(Theo Radio Vatican)

Ý kiến của Toà Thánh về bài “phỏng vấn” Đức Thánh Cha của báo *La Repubblica*

WHD (14.07.2014) – Trên trang nhất tờ nhật báo Ý *La Repubblica*, số ra ngày Chúa nhật 13-07, đã đăng bài báo ký tên Eugenio Scalfari, nguyên sáng lập viên và giám đốc của báo. Bài viết của Scalfari thuật lại cuộc trò chuyện mới đây của tác giả với Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Năm vừa qua tại Vatican. Tác giả bài báo cho biết cuộc trò chuyện “chủ yếu” (chữ của Scalfari trong bài viết đã nêu - TT) nói về vấn đề nạn áu dâm và thái độ của Giáo hội đối với mafia.

Cùng ngày, linh mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã đưa ra nhận xét về cuộc trò chuyện này là “thân mật và rất thú vị”, đồng thời cũng lưu ý:

“Những lời Đức Thánh Cha nói được Eugenio Scalfari thuật lại và để trong ngoặc kép, như trước đây đã từng xảy ra trong một số bài phỏng vấn của

Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục năm 2014

Thánh lễ khai mạc được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa Đà Lạt vào chiều Chúa nhật 06-07, lúc 18 giờ với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt Phaolô Lê Đức Huân đã thay mặt Đức cha Antôn - giám mục giáo phận Đà Lạt, chào mừng quý cha tham dự Khoá bồi dưỡng và xin cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha Antôn, hiện đang đau bệnh và điều trị tại Sài Gòn, sớm bình phục. Cha Tổng Đại diện cũng mời gọi cộng đoàn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên quý cha hướng dẫn và quý cha tham dự để Khoá bồi dưỡng đạt kết quả tốt đẹp; đồng thời cầu xin cho có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ trong ơn gọi linh mục tu sĩ.

Trong bài chia sẻ (soạn sẵn của Đức cha Antôn, do cha Tổng đại diện đọc), Đức cha Antôn tóm lược các ý tưởng chính trong chương đầu của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về đạo tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay, *Pastores dabo vobis* (năm 1992), của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.



Scalfari, đều là sản phẩm theo trí nhớ của một chuyên gia báo chí, chứ không phải được ghi lại chính xác bởi máy thu âm, hơn nữa người được phỏng vấn cũng không nhận được bản thảo để đọc lại và đồng ý cho đăng các nội dung có liên quan”.

Cha Lombardi nhấn mạnh:

“Không thể và cũng không được coi là bài ‘phỏng vấn’, theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này, nếu không thuật lại các câu hỏi và những câu trả lời một cách trung thành, đúng như suy nghĩ của người mình phỏng vấn”.

Cha Lombardi nói thêm:

“Vậy, nếu muốn biết bài báo có toát lên được ý nghĩa và tinh thần của cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha (xem tiếp trang 4)

Tiếp đến Đức cha Antôn nêu lên thực tế lạc quan về ơn gọi tại Việt Nam: năm nay có khoảng 3.000 ứng sinh linh mục vào các Đại chủng viện và dòng tu, trên 300 linh mục chuyên lo việc đào tạo. Nhờ đó, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng trước sự thiếu hụt trầm trọng linh mục ở những miền khác trên thế giới.

Giáo hội luôn quan tâm đào tạo các linh mục tương lai, đó là trách nhiệm rất quan trọng và đặc biệt tinh tế. Qua việc đào tạo này, Giáo hội tiếp nối công cuộc của Chúa Kitô. Tuy nhiên ngày nay, cần có những phương thức mới, bởi những biến đổi sâu xa và nhanh chóng của xã hội và văn hóa trong thời đại chúng ta, nơi mà Giáo hội có trách nhiệm loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. Vì thế mà Khoa bồi dưỡng năm nay đã chọn chủ đề “Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam”.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Antôn lặp lại lời Đức Thánh Cha gửi đến mọi tín hữu và các nhà đào tạo linh mục:

“Giờ đây, tôi ngỏ lời với con tim của mọi tín hữu và mỗi tín hữu, đặc biệt là con tim của các linh mục và những ai dấn thân trong công tác tinh tế là đào tạo các linh mục. Qua Tông huấn này, tôi ước mong gặp lại tất cả các

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn耐 và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

linh mục và từng linh mục thuộc giáo phận hoặc dòng tu...

Đầy lòng biết ơn và thán phục, chúng tôi hướng về anh em, là những người cộng tác hàng đầu của chúng tôi trong tác vụ tông đồ. Vai trò của anh em trong Giáo hội thật là cần thiết và không thể thay thế được. Chính anh em là những người mang gánh nặng của tác vụ linh mục và tiếp cận trực tiếp với các tín hữu. Anh em là những thừa tác viên của bí tích Thánh Thể, là người ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa trong bí tích Sám hối, là người an ủi các tâm hồn và là nhà hướng dẫn mọi tín hữu trong cơn lốc những khó khăn của cuộc sống hôm nay.

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với anh em. Và chúng tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường sứ vụ với niềm vui và lòng phấn khởi. Dũng nản chí! Nhiệm vụ của chúng ta không phải là của riêng mình mà là của Thiên Chúa, Đáng đã kêu gọi chúng ta và sai chúng ta đi, và ở với chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời”. ■

Ý kiến của Toà Thánh về bài “phỏng vấn”...

và Scalfari hay không, thì cần nhắc lại những bài ‘phỏng vấn’ trước đây đã xuất hiện trên tờ La Repubblica, để nhớ rằng những lời trích dẫn được thể hiện theo lối thuật lại, không đúng với những gì Đức Thánh Cha đã thực sự nói”.

Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh dã ra hai câu “đặc biệt” vì chúng “lôi kéo sự chú ý” và vì “chúng không thể là lời của Đức giáo hoàng”. Đó là hai câu nói rằng trong số những kẻ áu dâm có cả các hồng y, và Đức giáo hoàng “sẽ tìm giải pháp” cho vấn đề độc thân linh mục.

Cha Lombardi đã cho thấy “mánh lới” của báo La Repubblica trong việc gây lẩn lộn giữa lời trần thuật của người viết (Scalfari) và câu nói của người được phỏng vấn (Đức giáo hoàng):

“Họ mở dấu ngoặc kép ở đầu đoạn văn nhưng cuối đoạn văn lại không đóng lại. Làm vậy là vì quên hay là một thủ thuật đối với độc giả”.

Được biết, sau khi La Repubblica đăng tải bài viết đã nêu của Eugenio Scalfari, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã thuật lại với bình luận “bi quan” và “chỉ trích” sự kiện một số linh mục, tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, rồi nhân đó đặt ra giả thuyết về việc Đức Thánh Cha Phanxicô hẳn sẽ đi đến quyết định mang tính bước ngoặt về luật độc thân của linh mục.

Tuy nhiên, Eugenio Scalfari, nhà báo Ý tự xưng là vô thần, đã từng được biết đến với một bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô cách nay chưa lâu (ngày 1-10-2013), qua đó những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc trò chuyện với ông thực ra chỉ do ông nhớ và ghi lại, nên tiêu chí “chân thật” đối với thể loại phỏng vấn của báo chí hầu như bị bỏ qua, nhất là tác giả đã không cho người được phỏng vấn xem lại và chấp nhận trước khi công bố.

Với bài viết về cuộc nói chuyện của mình với Đức giáo hoàng, một lần nữa Eugenio Scalfari lại lôi kéo sự chú ý của độc giả bằng những chi tiết giật gân và hướng dư luận vào những vấn đề được nhiều người coi là có liên quan đến uy tín của Giáo hội: lạm dụng tình dục, bê bối về tài chính.

Trước tình hình vừa nêu, cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã kịp thời đưa ra những nhận xét xác đáng về bài viết của Eugenio Scalfari. ■

Luật pháp Hoa Kỳ và Giáo luật về án tín toà giải tội

WHĐ (11.07.2014) – Mới đây, Toà án tối cao của tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ vừa đưa ra phán quyết buộc một linh mục phải làm chứng về những điều nghe được trong toà giải tội vào năm 2008 liên quan đến một vụ án lạm dụng tình dục.

Cha Jeff Bayhi phải đối mặt với vụ tuyệt thông tiền kết nếu vi phạm án toà giải tội. Ngược lại, ngài cũng có thể phải đối mặt với việc vào tù nếu bị kết tội bất tuân lệnh toà án, vì từ chối ra làm chứng.

Đó là trường hợp một cô gái 14 tuổi (vào năm 2008) cho biết cô đã nói với linh mục chính xứ giáo xứ Thánh Gioan Baotixita ở Zachary là cha Bayhi trong toà giải tội rằng cô đã bị một giáo dân trong giáo xứ –nay đã qua đời– lạm dụng tình dục.

Cha mẹ của cô gái đã kiện cha Bayhi và giáo phận Baton Rouge về việc không tố cáo vụ lạm dụng này. Họ thắng kiện tại toà án cấp quận khi đòi vị linh mục phải làm chứng, nhưng thua kiện tại Toà phúc thẩm Địa hạt I của tiểu bang Louisiana, trước khi Toà án tối cao của tiểu bang đảo ngược và huỷ phán quyết của Toà phúc thẩm.

Trong một phát biểu ngày 7 tháng Bảy vừa qua, cha Bayhi cho biết: “Như quý vị biết, một trong các bí tích cao cả để chữa lành của Giáo hội là bí tích giải tội. Bí tích này mang lại niềm hy vọng và an ủi cho mọi người Công giáo qua bao thế kỷ cho đến tận hôm nay”.

“Án tín toà giải tội là điều bất khả xâm phạm. Khi đến toà giải tội các tín hữu phải luôn được bảo vệ, đến mức, với tư cách linh mục thậm chí tôi còn không được nói ai đã xưng tội với mình, chứ đừng nói là tiết lộ nội dung những gì đã nghe”.

Hôm 7 tháng Bảy, giáo phận Baton Rouge cũng ra một tuyên bố, nói rằng quyết định của Toà án Tối cao Tiểu bang đã vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

“Một giáo lý nền tảng của Giáo hội Công giáo Roma hàng ngàn năm nay là án tín toà giải tội là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Tuân giữ lời thề

hứa với Giáo hội, một linh mục bị buộc không bao giờ được vi phạm án tín này. Linh mục cũng không được phép tiết lộ ai đã xưng tội với mình. Nếu cần, linh mục sẽ phải chấp nhận mang tội chống lệnh toà và chịu vào tù chứ không được phạm thánh, vi phạm án toà giải tội và nghĩa vụ với hối nhân”.



“Đây là điểm rất rõ ràng trong giáo lý Giáo hội Công giáo Roma. Một linh mục giải tội vi phạm án toà giải tội tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Toà Thánh”.

Tuyên bố của giáo phận nói thêm: “Trong vụ án này, cha Bayhi đã hành động một cách thích đáng và sẽ không làm chứng về những lời được coi là xưng tội. Luật Giáo hội không cho phép nguyên đơn (trong vụ án này là hối nhân bí tích giải tội) hay bất kỳ ai vi phạm án toà giải tội”.

Tuyên bố nêu rõ: “Vấn đề này đúng đến cốt lõi của đức tin Công giáo, và việc một tòa án dân sự đòi hỏi điều tra xem một trường hợp cụ thể nào đó có phải là bí tích giải tội hay không, chính là hành động vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ một cách trắng trợn và thô bạo”.

“Vấn đề này gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các tôn giáo, chứ không chỉ riêng Công giáo. Các điều luật liên quan đến vấn đề này nói đến “sự hiệp thông thiêng liêng” vốn là bí mật và được miễn trừ việc buộc phải báo cáo”.

Tuyên bố kết luận: “Một toà án dân sự can thiệp vào tự do tôn giáo là một sự vi phạm rõ ràng và vấn đề này sẽ được Giáo hội đưa lên toà án cao nhất của quốc gia để bảo vệ việc tự do hành đạo”. ■

(CNS)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf