



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 25-5-2014

Chúa nhật 6 Phục Sinh

Anh em cũng sẽ sống

LỜI CHÚA: Ga 14, 15-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người; còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

SUY NIỆM

Marina Picasso là cháu của họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Từ năm 1973-1975, bà phải chịu nhiều cái tang lớn: ông nội mất, anh ruột tự tử, cha đột ngột qua đời. Đây thật là những mất mát không sao bù đắp, dù bà nắm trong tay một gia sản khổng lồ. Năm 1990, bà nhận các em bé Việt Nam làm con nuôi, và giúp cho các trẻ mồ côi được có nơi ăn học. Từ lúc ấy, bà thấy một sự

(xem tiếp trang 2)

“ Đây là lúc chúng ta cần biểu lộ trọn vẹn lòng ái quốc của mình theo lời Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI huấn dụ: “*Là người công giáo tốt cũng là công dân tốt*”. Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai, chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước và với lương tâm của mình tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy Tổ quốc ”

Trích Thư kêu gọi của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về Tình hình Biển Đông

Hội nghị Á châu về Gia đình: “*Gia đình Á châu: Ánh sáng Hy vọng*”



Lần đầu tiên một Hội nghị về Gia đình được tổ chức tại Châu Á, do Hội đồng Giám mục Philippines phối hợp tổ chức cùng với Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, từ ngày 13 đến 16 tháng 5/2014, để kỷ niệm 30 năm Hiến chương Các Quyền của Gia đình được Tòa Thánh công bố (năm 1983). Hội nghị mang chủ đề: “*Gia đình Á châu: Ánh sáng Hy vọng*”.

Đức giám mục Jean Laffitte, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã hiện diện đồng hành trong suốt 4 ngày Hội nghị, cùng với 551 tham dự viên đến từ 14 nước gồm có 442 giáo dân và tu sĩ, 74 linh mục và 28 giám mục. Nước sở tại Philippines có đại diện của 60 giáo phận và 20 Hiệp hội giáo dân.

Đại diện cho Việt Nam có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia

đình, Linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình và một đại diện giáo dân thuộc phong trào gia đình “*Cùng Theo Chúa*”.

Hội nghị đã diễn ra với những hoạt động phong phú và sống động, qua bốn cuộc gặp gỡ chính. Cuộc gặp gỡ đầu tiên quy tụ 800 nhà giáo và giáo lý viên của Giáo hội Philippines tại hội trường của Trường Trung học Tư thực Công giáo PACO; cuộc gặp gỡ thứ hai dành cho các luật gia và nhà chính trị lồng trong một bữa chiêu đãi trọng thể tại khách sạn Diamond. Cuộc gặp gỡ thứ ba là Hội nghị chính thức kéo dài 2 ngày diễn ra tại hội trường của Trung tâm Công giáo Piô XII, với sự hiện diện của Đức giám mục Jean Laffitte, các giám mục đại diện của Hội đồng Giám mục Philippines và các phái đoàn của các Giáo hội Á châu. Cuối cùng là Lễ hội Gia đình diễn ra sôi động tại Cung thể thao của Trường Đại học Công giáo Thánh Tôma Aquinô.

Mỗi cuộc gặp gỡ được tổ chức nhịp nhàng với kinh phụ tụng trọng thể, Thánh Lễ, các bài diễn văn, tham luận, chứng từ, hội thoại. Trong ngày cuối cùng của Hội nghị, đại diện các tôn giáo tại Philippines cũng đã đến để chia sẻ những quan tâm về gia đình.

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thay đổi nơi nội tâm: “Nhờ giúp đỡ con em của nước này mà tôi đã tìm lại được chính mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại, và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các em.”

Hắn có những Kitô hữu đã trải qua kinh nghiệm của Marina, kinh nghiệm thấy mình được sống lại nhờ biết ra khỏi nỗi đau của mình để cúi xuống trên nỗi đau của người khác. Kinh nghiệm tìm lại được chính mình trong bình an, khi không còn bận tâm lo cho mình nữa, kinh nghiệm thấy sự sống được nhân lên gấp bội khi được đem chia sẻ tận tình.

Kitô giáo là tôn giáo của Đấng đã sống lại, Đấng đang sống sự sống tràn trề của Thiên Chúa. Đức Giêsu phục sinh không chỉ hiện ra một đôi lần, Ngài muốn ở mãi bên chúng ta cho đến tận thế. Một sự hiện diện hai chiều, thâm sâu và mới mẻ: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (c.20) Một sự hiện diện đem lại sức sống dồi dào: “Vì Thầy sống và anh em cũng sẽ sống” (c.19). Kitô hữu tự bản chất là người đã được phục sinh, nhờ thông hiệp với Đấng đang sống là Đức Kitô. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Mùa Phục sinh nhắc ta nhìn lại sự sống nơi mình. Lắm khi tôi sống èo uột, chỉ vì không dám yêu thương. Bắt đầu yêu thương là bắt đầu thấy Chúa tỏ mình, thấy sự sống Chúa bùng lên mạnh mẽ. Thế giới hôm nay cố làm cho cuộc sống được bảo đảm hơn, tiện nghi hơn và kéo dài hơn. Nhưng thế giới hôm nay vẫn đầy nguy hiểm. Mạng sống bị đe dọa bởi chiến tranh, tội ác, đói nghèo... Cuộc sống bị héo úa vì không tìm thấy ý nghĩa. Thế giới đói khát sự sống đích thực. Nếu chúng ta thật sự là người đang sống trong Đức Kitô, chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

(xem tiếp trang 3)

“Đây là cách tái hiện-tại-hoá Công đồng Vatican II”:

Vài nhận định của Đức hồng y André Vingt-Trois về sự kiện tuyên thánh cho hai giáo hoàng



WHĐ (15.05.2014) – Hôm thứ Bảy 26-04-2014, trước ngày lễ tuyên thánh hai Đức giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, Đức hồng y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris, đã chủ sự Thánh lễ với khách hành hương Pháp tại nhà thờ Thánh Inhaxiô ở Roma. Nhân dịp này ngài đã chia sẻ một số suy nghĩ về hai vị thánh mới, liên quan đến Công đồng Vatican II.

– Tuyên thánh không phải để đáp lại mong đợi của các tín hữu, nhưng người tín hữu có thể rút ra từ sự kiện này và từ chiều kích phổ quát của sự kiện một ý nghĩa cởi mở hơn, lớn lao hơn về Giáo hội, và lưu tâm chính xác hơn đến giai đoạn lịch sử của Giáo hội mà việc tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng gợi ra. Nghĩa là, với Thánh Gioan XXIII là việc khai mạc Công đồng Vatican II, và với Thánh Gioan Phaolô II là tất cả nỗ lực của ngài trong suốt triều đại giáo hoàng nhằm áp dụng Công đồng này. Nói cách khác, đây là một cách tái hiện tại-hoá Công đồng Vatican II. Đối với nhiều người, lúc ấy họ chưa sinh ra hoặc không biết gì về Công đồng và đây là cơ hội tốt để tái khám phá tinh thần truyền giáo năng động của Hội Thánh.

– Có người nói đến việc tuyên thánh cho Đức giáo hoàng Phaolô VI...

– Chắc chắn có nhiều lý do chính đáng để tuyên thánh cho Đức giáo hoàng Phaolô VI, nhưng tôi không chắc thói quen tuyên thánh cho tất cả các giáo hoàng là một điều hay. Thánh Gioan Phaolô II đã rất kiên trì khi mở nhiều án phong thánh cho tất cả các thành phần Dân Chúa: các ngài được chọn không phải vì bậc sống của mình.

– Điều đó có nghĩa là trong thế giới hiện nay, để làm giáo hoàng cần phải “thánh thiện hơn”?

– Vâng, chắc chắn như vậy. Như thế là hơi bất công với những vị giáo hoàng trước đây, nhưng đúng là việc bãi bỏ thể chế Nhà nước thuộc quyền Giáo hoàng vào năm 1870 – đưa đến việc Đức giáo hoàng không còn quyền quản trị thông thường–, khiến người ta nhấn mạnh hơn đến việc Đức giáo hoàng quản trị Giáo hội về phương diện thiêng liêng, và vì vậy thật là bình thường khi sự thánh thiện, năng lực mục vụ của các ngài càng nổi bật hơn.

– Đức hồng y có kỷ niệm nào đặc biệt với Thánh Gioan Phaolô II không?

– Tôi có nhiều kỷ niệm với Đức Gioan Phaolô II. Tôi nhớ Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Paris vào năm 1997, và những chuyến viếng thăm ad limina khi ngài làm giáo hoàng, những cuộc gặp gỡ với ngài lúc ấy là những khoảnh khắc lắng nghe và đối thoại. Và tôi không quên rằng ngài đã bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục Paris!

– Có sự thay đổi nào, với Đức Bênêđictô XVI rồi đến Đức Phanxicô, trong cung cách mà Đức Gioan Phaolô II đã áp dụng Công đồng?

– Nhịp điệu đã thay đổi. Trước hết, Đức Bênêđictô XVI không thi hành sứ vụ lâu như Đức Gioan Phaolô II. Khi nói đến nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II trong việc áp dụng Công đồng, trước hết tôi nghĩ đến các Thượng Hội đồng Giám mục liên tiếp mà ngài đã triệu tập để hiện-tại-hoá các văn kiện của Công đồng. Khi điều ấy diễn ra, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thấy, nhưng đó là một kế hoạch có chủ ý, nghĩa là, ngài đã có ý tưởng đưa Công đồng vào Giáo hội bằng một công việc liên tục của các giám mục. Tôi nghĩ rằng ngài đã tiếp tục phổ biến và thực hiện những gì mà Công đồng đã nói.

Tôi nghĩ rằng những người kế nhiệm ngài không còn phải làm công việc tương tự. Các ngài có một công việc khác phải làm, không còn đơn giản là phổ biến các văn kiện của Công đồng, nhưng là tìm ra cách thức các văn kiện này soi sáng, thúc đẩy và định hướng cho đời sống của Giáo hội mình đang sống như thế nào. ■

(Theo La-Croix)

Công bố chủ đề Đại hội Các Gia đình Thế giới – Philadelphia 2015

WHD (19.05.2014) – “*Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào*”, đó là chủ đề của Đại hội Các Gia đình Thế giới diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, vào năm 2015. Đức Tổng giám mục Philadelphia, Charles J. Chaput, cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia,



Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã công bố chủ đề này trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 13-05 tại Philadelphia. Chủ đề lấy cảm hứng từ Thánh giáo phụ Irênê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào”. Chủ đề này phản ánh vai trò trung tâm của gia đình trong việc hướng dẫn mọi người làm thế nào để đón nhận và trao ban tình yêu.

Cùng tham dự họp báo tại “Trung tâm Phục vụ Du khách Độc Lập”, nhìn ra “Hội trường Độc Lập” – một trong những biểu tượng vĩ đại của tự do tôn giáo trên thế giới– có Thống đốc bang Pennsylvania Tom Corbett và Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter, cả hai là Đồng chủ tịch danh dự của Đại hội Các Gia đình Thế giới – Philadelphia 2015.

Tại cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Chaput phát biểu: “Đức Thánh Cha Phanxicô là hiện thân của sứ điệp của lòng thương xót, niềm vui và tình yêu vốn là cốt lõi của Tin Mừng. Lòng thương của ngài đối với các nhu cầu thực sự của mọi người trên khắp thế giới và mối quan tâm sâu sắc của ngài đối với thiết chế gia đình đã tạo cảm hứng cho chủ đề của chúng tôi. Chủ đề này không chỉ nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tình yêu phải là sứ mạng của đời sống chúng ta mà còn là động cơ của cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi đối với Đại hội Thế giới Các Gia đình 2015 là đem lại một thời gian hy vọng và mừng lễ cho tất cả các gia đình trên thế giới. Hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cùng tham dự với chúng ta”.

Vai trò của gia đình đã thường xuyên được đề cập trong triều giáo hoàng Phanxicô. Chủ đề được chọn sẽ dùng để hướng dẫn các nội dung giáo lý và xây dựng chương trình cho Đại hội -

diễn ra tại Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9/2015. Dự kiến có khoảng 100 diễn giả phát biểu tại Đại hội, với hàng trăm ngàn người tham dự từ hơn 150 quốc gia.

Đức Tổng giám mục Chaput nhận xét thêm: “Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của chúng ta khi tổ chức sự kiện này là tỏ cho thế giới thấy được kế hoạch sáng ngời của Thiên Chúa về gia đình. “*Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào*” là một chủ đề không chỉ được người Công giáo, mà cả mọi người thiện chí cũng hưởng ứng. Chủ đề ấy nhấn mạnh

(xem tiếp trang 4)

Hội nghị Á châu về Gia đình

Đặc biệt trong bữa ăn tối với các luật gia và các nhà chính trị, Đức cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã thẳng thắn mời gọi các chính trị gia và các luật gia bảo vệ gia đình truyền thống. Ngài nói: “Gia đình truyền thống phải được bảo vệ đúng với bản chất thật của nó, chống lại mọi quan niệm sai lầm khác. Mọi người thiện chí, không chỉ là Kitô hữu, Công giáo hay bất cứ tín đồ tôn giáo nào, cần phải đối phó với mọi cuộc tấn công vào gia đình. Mọi người phải xem gia đình không chỉ là một kho báu của đất nước, nhưng còn là kho báu của công ích”.

Bản Tuyên ngôn đúc kết đã được toàn thể Hội nghị thông qua với nội dung tha thiết kêu gọi tôn trọng sự sống con người từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và lặp lại lời của Thánh Gioan Phaolô II, vị thánh của gia đình, đã kêu gọi các tín hữu tại Châu Á –là nơi vấn đề dân số thường được sử dụng như một lý lẽ để du nhập việc phá thai và các chương trình kiểm tra dân số bằng phương pháp nhân tạo–: “Hãy chống lại *‘nền văn hóa sự chết’*”. Mọi người có thể bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa và dẫn thân phát triển con người cách chân thật bằng cách

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

trợ giúp và tham gia các chương trình bệnh vực sự sống của những người không có khả năng tự bảo vệ” (xem *Tông huấn Hội Thánh tại Châu Á, số 35*).

Các tham dự viên đồng lòng tuyên bố: “Chúng tôi cần bảo đảm cho gia đình mãi mãi là nơi các thế hệ đến với nhau và giúp nhau phát triển và cho các quyền cá nhân được hài hoà với những đòi hỏi của đời sống xã hội”.

Hội nghị Á Châu về gia đình được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, bầu khí diễn ra trân trọng và sôi động như chính vấn đề nóng bỏng là gia đình luôn đầy ắp trong suốt các chương trình nghị sự. Hội nghị luôn tràn đầy niềm vui và hy vọng nhờ sự hiệp thông với Lời Chúa và Thánh Thể được cử hành mỗi ngày và các chia sẻ chân thật của các Giáo hội địa phương, các thế hệ của gia đình, của người trẻ và đại biểu của ba tôn giáo bạn.

Một sự kiện bất ngờ gây ngạc nhiên trong Thánh lễ khai mạc Hội nghị do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế và giảng lễ, là tiếng hát “đánh động lòng người” của “ca đoàn” gồm các linh mục và tu sĩ Việt Nam đang du học tại Manila do Đức ông Phêrô Tài triệu tập đến phục vụ. Các linh mục tu sĩ sinh viên cũng có một cuộc gặp gỡ sau Thánh Lễ với phái đoàn Việt Nam tại căn-tin của Trung tâm Công giáo Piô XII.

Chắc chắn Hội nghị Á châu về Gia đình đã đáp ứng lời Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi người giáo dân Á Châu “đào sâu kinh nghiệm đức tin và hiệp thông của mình” trong Sứ điệp gửi cho Hội nghị. Những phúc lành sắp tới đang chờ mọi người thực hiện Sứ điệp. ■

Đức giáo hoàng chủ tọa Khoá họp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

WHĐ (17.05.2014) – Hôm thứ Ba 13-05, Đức giáo hoàng Phanxicô đã chủ tọa một khoá họp của Hội đồng thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục; khoá họp diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng Năm để xem xét bản dự thảo đầu tiên của Tài liệu Làm việc (*Instrumentum Laboris*) của Đại hội chung ngoại thường lần thứ ba Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng Mười sắp tới.

Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã ngài nâng vị phụ tá Thư ký Thượng Hội đồng là Đức ông Fabio Fabene lên hàng giám mục để nhấn mạnh tính hiệp đoàn, vốn là bản chất của cơ chế này.

Tại khoá họp này, một số đề nghị mới đã được bổ sung vào *Instrumentum Laboris*, đồng thời phương pháp làm việc mới của Thượng hội đồng sẽ được sử dụng trong Đại hội chung ngoại thường sắp tới cũng được trình bày.

Năm mươi năm thúc đẩy Đối thoại Liên tôn



WHĐ (16.05.2014) – Năm nay kỷ niệm năm mươi năm thành lập Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn. Hội đồng này được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập với tên gọi ban đầu “Văn phòng cho người

Ngoài các thành viên của Hội đồng thông thường –gồm có Đức hồng y Péter Erdő, Tổng Trưởng trình viên và Đức giám mục Bruno Forte, Thư ký đặc biệt–, các vị khác cũng được mời tham gia với tư cách chủ tịch đại biểu như Đức hồng y André Vingt-Trois (Pháp), Đức hồng y Raymundo Damasceno Assis (Brazil) và Đức hồng y Antonio Tagle (Philippines). ■

(VIS)

ngoài Kitô giáo” qua Tông thư *Progrediente Concilio* ban hành ngày 19-05-1964. Văn phòng này có sự mạng quan tâm đến những người ngoài Kitô giáo và những ai mà lời này của Chúa muốn nói đến: “Và tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga 10,16).

Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn sẽ tổ chức một Hội thảo vào buổi chiều thứ Hai 19-05 với chủ đề “50 năm phục vụ trong lĩnh vực đối thoại liên tôn”. Các diễn giả gồm có: Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng; cha Miguel Angel Ayuso Guixot, M.C.C.J., thư ký; và cha Damian Howard, S.J. thuộc Đại học Heythrop, London.

Trong dịp này, tài liệu “Đối thoại trong Chân lý và Bác ái: Những định hướng mục vụ cho việc Đối thoại Liên tôn” sẽ được phát hành và gửi đến các Hội thảo viên. Tài liệu nhằm đưa ra những hướng dẫn cho các mục tử và tín hữu, dựa trên các chỉ dẫn cụ thể và kinh nghiệm của các giáo hội địa phương, để tiếp tục con đường đối thoại liên tôn. ■

(VIS)

Liban: Đại Mufti Qabbani đề nghị một “hiệp ước” mới giữa người Hồi giáo và Kitô giáo ở Trung Đông

WHĐ (17.05.2014) – Sheikh Mohammad Rashid Qabbani, vị Đại Mufti của Liban và là chức sắc cao nhất của phái Hồi giáo Sunni tại quốc gia này, đã soạn thảo một hiệp ước Kitô giáo–Hồi giáo như là một đóng góp cho việc thúc đẩy chung sống hoà bình trên cả nước; đồng thời đã gửi nội dung hiệp ước này cho Đức hồng y Bechara Boutros Rai - Thượng phụ Antiokia (nghị lễ Maronite), trong cuộc gặp gỡ giữa Đức hồng y Rai và một phái đoàn của Hội đồng Sharia của Hồi giáo, diễn ra hôm thứ Ba 13-05 vừa qua tại Toà Thượng phụ Maronite ở Bkerké.

Chủ đích của hiệp ước do vị đại Mufti đề nghị là để bảo vệ quốc gia và người dân Liban, gồm cả Kitô hữu và người Hồi giáo. Đồng thời, trong một vài phát biểu với giới truyền thông Liban sau cuộc họp, Mufti Qabbani đã khai triển thêm và nói rằng các cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu trong



thế giới Ả Rập như biểu hiện một “chiến lược có tổ chức nhằm phá huỷ các mối quan hệ giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo trong khu vực”; hơn nữa, “khi các Kitô hữu ở Liban bị tấn công, đó cũng là một sự xúc phạm trực tiếp đến người Hồi giáo”.

Mufti Qabbani cũng muốn giới thiệu hiệp ước này –theo hình thức của một Bộ Luật Đạo đức– cho tất cả các nhà lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo ở Liban, như một sáng kiến tiên phong sẽ từng bước được trải rộng ra khắp thế giới Ả Rập. ■

(Agenzia Fides)

Công bố chủ đề Đại hội Các Gia đình Thế giới

đến vẻ đẹp và sự thật của cuộc sống gia đình. Tình yêu mà chúng ta nói đến trong chủ đề là một tình yêu mà chúng ta phải đảm bảo được đong đầy nơi mọi gia đình và tất cả các thành viên của gia đình với ánh sáng và sự nồng ấm đặc sắc và đầy tràn sức sống”.

Từ năm 1994 - Năm Gia đình-, Hội đồng Toà Thánh về Gia đình đã nhận trách nhiệm tổ chức các Đại hội Thế giới Các Gia đình ở: Roma (1994); Rio de Janeiro (1997); Roma (2000); Manila (2003); Valencia (2006); Mexico City (2009); Milano (2012); và năm tới ở Philadelphia (2015). Từ khi được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập, Đại hội Thế giới Các Gia đình đã tìm cách củng cố mối liên kết thiêng liêng giữa các gia đình trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về Đại hội Thế giới Các Gia đình – Philadelphia 2015, xin truy cập trang web: www.archphila.org hoặc www.WorldMeeting2015.org. ■