



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 1-9-2013

Chúa nhật 22 Thường niên

Năm C

Chỗ cuối

LỜI CHÚA: Lc 14, 1.7-14

Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisiêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này’. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

(xem tiếp trang 2)

**Thánh lễ an táng Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân,
Giám mục giáo phận Vĩnh Long**

Nhà thờ chính toà Vĩnh Long, thứ Năm 22-08-2013. Theo chương trình, 9g30 mới bắt đầu Thánh lễ an táng Đức cha Tôma, nhưng từ sáng sớm tinh sương đã có nhiều đoàn từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận đến kính viếng và ở lại tham dự Thánh lễ.

Khuôn viên Nhà thờ chính toà rợp cờ tang với bầu khí tang lễ, nhưng cũng thật ấm cúng vì tình huynh đệ yêu thương nơi các vị giám mục, linh mục đồng môn, đồng song của Đức cha Tôma ở Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, ở Italia, các linh mục học trò ở Tiểu chủng viện Vĩnh Long và Đại chủng viện Thánh Quý (Cần Thơ). Các Hội đoàn thân quen cũng như các Hội dòng từng được Đức cha Tôma dạy dỗ cũng đều có mặt từ rất sớm, nhất là HDMTG Cái Mơn, Cái Nhum, Dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, Dòng Bác Ái Vinh Sơn. Quý thầy Dòng Kitô

Vua, quý thầy của Đại chủng viện Thánh Quý là những người đã túc trực bên linh cữu Đức cha suốt những ngày qua đã có mặt từ lúc 5g30 sáng



để tham dự Thánh lễ và di quan Đức cha. Đông đảo giáo dân ở khắp nơi trong và ngoài giáo phận cũng không quản ngại đường xa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Tôma.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bạn không bị loại trừ!

WHĐ (26.08.2013)

– Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa hôm qua, Chúa nhật 25-08, tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải nghĩa đoạn Tin mừng trong ngày, Luca 13,22-30, và suy niệm về ơn cứu độ.

Sau đây là toàn văn bài huấn từ của ngài dành cho khách hành hương:

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành!

Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về ơn cứu độ. Tác giả Tin mừng Luca viết: Khi Đức Giêsu đang trên đường từ Galilê đến



Giêrusalem, thì có kẻ hỏi Người: “Lạy Chúa, chỉ có ít người được cứu phải không?” (13,23). Đức Giêsu đã không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Điều quan trọng không phải là biết có bao nhiêu người được cứu, mà là nhận ra đâu là con đường cứu rỗi. Vì thế, Đức Giêsu đáp lại bằng cách nói: “Hãy phấn đấu để vào bằng cửa hẹp, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không thể được” (câu 24).

Đức Giêsu muốn nói gì? Cánh cửa mà chúng ta vào là gì? Và tại sao Đức Giêsu nói về cửa hẹp?

Hình ảnh cánh cửa được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tin mừng và gọi

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Phần lớn những cuộc tranh chấp ở đời thường xoay quanh những chiếc ghế. Lúc đầu, ghế tượng trưng cho chức vụ, chức năng. Dần dần, nó tượng trưng cho chức quyền, chức tước. Ai cũng thích ghế cao và bảo vệ ghế của mình. Người Phariseu thích ngồi ghế danh dự trong hội đường. Giacôbê và Gioan thích ngồi hai bên tả hữu Thầy Giêsu. Philatô cho đóng đinh Đức Giêsu vô tội, vì ông sợ mất ghế. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy các khách dự tiệc cứ chọn ghế nhất mà ngồi. Con người vẫn bị ám ảnh bởi những chiếc ghế. Chiếu trên, chiếu dưới chẳng phải là chuyện xưa ở đình làng. Ngày nay vẫn có những bạn trẻ cố kiếm được mảnh bằng và chỗ làm lương cao để ung dung hưởng thụ một chỗ đứng trong xã hội.

“Ai tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.” Đức Giêsu mời ta vượt qua thói háo danh, để sống khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là giả vờ tự hạ để được nâng lên. Khiêm tốn không phải là coi thường mình hay sợ người khác. Khiêm tốn không phải là rụt rè, không dám nhận trách nhiệm. Khiêm tốn là biết mình đã nhận tất cả từ Chúa, và lớn lên mỗi ngày nhờ tha nhân. Người khiêm tốn không sợ chức vụ cao hay ghế nhất. Chiếc ghế không phải là mục đích họ cần chiếm được, nhưng là phương tiện để phục vụ mọi người. Chức vụ cho họ cơ hội cúi xuống thật gần với nỗi đau của nhân loại đang chờ họ giúp đỡ. Người khiêm tốn không tự tìm vinh quang cho mình, họ hồn nhiên vô tư để Thiên Chúa tự do định liệu. Chúng ta dễ đánh giá người khác dựa trên ghế của họ. Nhưng một người quét đường có lương tâm còn giá trị hơn một giám đốc tham ô lãng phí.

Đức Giêsu nói đến việc chọn khách để mời ăn. Ngài khuyên nên mời những kẻ nghèo khó, tật nguyền, hơn là mời những người ruột thịt, thân quen, giàu có. Ngài đưa chúng ta vượt qua óc tính toán vụ lợi, để đi vào thế giới của những người bất hạnh. Chúng ta thường thích giao du với người có thế giá, có học thức, có

(xem tiếp trang 3)

Thánh lễ an táng...

Theo sắp xếp của Ban Tang lễ, gần một nửa số ghế ngồi trong nhà thờ được dành cho các linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ, quý thầy, thân nhân của Đức cha Tôma và quý khách.

Một giờ trước Thánh Lễ, ngôi nhà thờ với 6.000 chỗ không còn một chỗ trống. Ban tổ chức tang lễ đã thiết kế thêm 4 màn hình lớn trong khuôn viên và 2 màn hình lớn ở nhà nguyện phía dưới nhà thờ để giúp cộng đoàn dễ dàng tham dự Thánh lễ.

Sau khi di quan từ nhà nguyện dưới lên nhà thờ, linh cữu Đức cha Tôma được an vị trên thảm đỏ giữa cung thánh. Đúng 9g30, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ gồm có vị chủ tế là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli và 18 vị giám mục khác. Đồng tế có hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận. Theo Ban tổ chức, số giáo dân tham dự – trong và ngoài giáo phận – lên đến hơn 10.000 người.

Bài ca nhập lễ “Con hãy nhớ rằng” của linh mục Kim Long giúp cộng đoàn hướng lòng về Chúa và tin tưởng vào ngày được phục sinh với Chúa Kitô.

Trước khi cử hành Thánh lễ, cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy đọc tiểu sử Đức cha Tôma. Sau đó, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt, chánh văn phòng Tòa giám mục, đọc điện văn chia buồn của Tòa Thánh, của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, của Đức cha chủ tịch HĐGMVN cũng như liệt kê những phân ưu và kính viếng của đại diện các Tòa giám mục, dòng tu, tu hội...

Trong tình thân với Đức cha Tôma và với giáo phận Vĩnh Long, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho, người mà cách nay không lâu đã chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ an táng Đức cha Giacôbê, nay một lần nữa lại tiếp tục chia sẻ Lời Chúa. Ngài tóm kết cuộc đời của Đức cha Tôma trong châm ngôn giám mục “Ambulate in Dilectione” mà Đức cha Tôma đã chọn:

An ủi lớn nhất trong cuộc đời linh mục và giám mục của Đức cha Tôma là được “làm bạn với Chúa Giêsu” và ở lại trong Tình Thương của Người. Không có gì quý báu và làm cho người môn đệ hạnh phúc bằng tình bằng hữu của Chúa. Chính Tình Thương của Chúa là nguồn vui bất diệt cho Đức cha và cho tất cả chúng ta. Hôm

nay, nhân dịp lễ an táng Đức cha Tôma, Chúa Giê su nhắc lại cho tất cả chúng ta và mời gọi chúng ta đón nhận Tình bằng hữu của Người. Hãy để cho Người yêu thương chúng ta, hãy sống trong lòng mến của Người, hãy bước đi trong Tình yêu thương, hãy thực hiện điều răn yêu thương của Người, để thông phần trọn vẹn niềm vui của Người là Con Yêu Dấu đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng và được Chúa Cha yêu thương.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli nói lên tâm tình chia buồn sâu sắc từ Đức Thánh Cha, và của cá nhân ngài dành cho Đức cha Tôma và toàn thể gia đình giáo phận Vĩnh Long. Sau đó, Đức Tổng giám mục đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi đến toàn thể cộng đoàn phép lành Tòa Thánh.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Quản hạt Cái Mơn, Trưởng ban tổ chức tang lễ, đại diện giáo phận nói lên lời cảm ơn đến Tòa Thánh, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh, Đức cha chủ tịch HĐGMVN, các Đức giám mục, các cha Tổng đại diện, đại diện Giám mục, quý bề trên dòng, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân gần xa.

Kế đến, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ sự nghi thức từ biệt và phó dâng linh hồn Đức cha Tôma giáo phận Vĩnh Long cho lòng Chúa thương xót.

Linh cữu được di chuyển ra phần mộ ở Đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Thánh giá nến cao dẫn đầu đoàn rước, rồi đến các tu sĩ nam nữ, các linh mục và các giám mục, sau cùng là người cháu của Đức cha (một tân linh mục mới được thụ phong tại Thái Lan) với di ảnh của Đức cha Tôma đi trước linh cữu.

Trước khi hạ huyệt, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiểu, giám mục giáo phận Long Xuyên đọc lời nguyện và làm phép huyệt, rảy nước thánh và xông hương. Sau khi hạ huyệt, các Đức cha lần lượt đến tiễn biệt Đức cha Tôma với một nắm đất trong tiếng nhạc trầm lắng du dương.

Các linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng lần lượt đến tiễn đưa vị chủ chăn đáng kính bằng việc cúi mình lặng lẽ trước huyệt mộ. Thế là thân xác ngài sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây trong sự nhớ thương của đoàn con cái, trong sự mong đợi ngày Phục sinh cùng với Chúa Kitô, Đấng mà ngài đã quyết tâm phụng sự và cùng “hành trình trong Đức Ái”. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bạn không bị loại trừ!

nhớ đến ngôi nhà và lò sưởi, nơi chúng ta cảm thấy tình thương, ấm áp và an toàn. Đức Giêsu nói với chúng ta rằng có một cánh cửa cho phép chúng ta gia nhập vào gia đình Thiên Chúa, vào trong sự ấm áp của nhà Đức Chúa Trời, và được hiệp thông với Người. Cánh cửa này chính là Đức Giêsu (x. Ga 10,9). Người là cửa. Người là cửa ngõ của ơn cứu rỗi. Người dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha.

Và Đức Giêsu là cửa không bao giờ đóng. Cánh cửa này không bao giờ đóng lại, nó luôn luôn mở và mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không có đặc quyền. Bởi vì, như các bạn biết, Đức Giêsu không loại trừ bất cứ ai.

Có người có thể nói với tôi: “Nhưng thưa cha, chắc chắn con bị loại trừ, bởi vì con là kẻ có tội nặng. Con đã làm bao nhiêu điều xấu trong đời”.

Không, bạn không bị loại trừ! Bởi vì bạn được ưa thích, vì Đức Giêsu luôn luôn ưa thích tội nhân, để tha thứ và để yêu thương họ. Đức Giêsu đang chờ đợi để ôm lấy bạn, để tha thứ cho bạn. Đừng sợ! Người đang chờ đón bạn. Hãy vui lên, hãy can đảm đi vào cửa của Người.

Tất cả đều được mời đi qua cửa này, qua cửa đức tin, để dự phần vào sự sống của Người, và để cho Người đi vào cuộc sống của chúng ta, Người sẽ biến đổi và canh tân đời sống chúng ta, đó là niềm vui tràn đầy và kéo dài vô tận mà Người ban cho chúng ta.

Ngày nay, chúng ta được mời mọc đi qua nhiều cánh cửa, hứa hẹn hạnh phúc, nhưng rồi chúng ta nhận ra nó chỉ kéo dài trong chốc lát, kết thúc trong chính nó và chẳng có tương lai.

Nhưng tôi xin hỏi anh chị em: Chúng ta muốn vào cửa nào? Và chúng ta muốn người nào đi vào cánh cửa cuộc sống của chúng ta?

Tôi muốn nói một cách dứt khoát: Đừng ngại đi qua cửa đức tin trong Đức Giêsu, để cho Người càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống của chúng ta, để ra khỏi tính ích kỷ của chúng ta, ra khỏi sự khép kín của chúng ta, ra khỏi sự thờ ơ của chúng ta đối với người khác.

Bởi vì Đức Giêsu soi sáng cuộc sống của chúng ta bằng ánh sáng không bao giờ tắt. Nó không phải là pháo hoa, không phải đèn chớp! Không, đó là thứ ánh sáng dịu êm kéo dài

mãi và đem lại bình an. Đó là thứ ánh sáng chúng ta sẽ gặp nếu chúng ta đi qua cửa Đức Giêsu.

Tất nhiên, cửa Đức Giêsu là cửa hẹp, không phải vì nó là một phòng tra tấn. Không, không phải thế! Nhưng vì nó đòi chúng ta mở lòng ra cho Ngài, để nhận ra mình là kẻ tội lỗi, đang cần ơn cứu rỗi, ơn tha thứ và tình yêu của Người, cần sự khiêm nhường để đón nhận tình thương xót và ơn đổi mới của Người.

Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng trở nên một Kitô hữu không phải là cho có một “nhãn hiệu”! Tôi xin hỏi anh chị em: Anh chị em là những Kitô hữu nhãn hiệu hay thực sự?

Và mỗi câu trả lời là ở bên trong! Đừng là Kitô hữu nhãn hiệu, đừng bao giờ là Kitô hữu vì nhãn hiệu! Hãy là Kitô hữu trong sự thật, trong lòng. Trở thành Kitô hữu là sống và làm chứng cho đức tin trong lời cầu nguyện, làm việc bác ái, thúc đẩy công lý, làm điều thiện. Bởi vì cửa hẹp là Đức Kitô phải đi vào toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, là Cửa Thiên đàng, giúp chúng ta đi qua cửa đức tin, để cho Con của Mẹ biến đổi hữu thể chúng ta như Người đã từng biến đổi Mẹ, để đem niềm vui Tin mừng cho mọi người. ■

Nhóm Lefebvre...

khỏi bệnh của bệnh nhân, thì tình yêu của một tội nhân cũng tương xứng với lòng căm ghét tội lỗi mà họ muốn tự mình thoát ra”.

Huynh đoàn Thánh Piô X đã chỉ ra sự mâu thuẫn giữa cử chỉ của Đức giáo hoàng Phanxicô với vị thánh mà ngài chọn làm tông hiệu, họ nói rằng Thánh Phanxicô dường như cho rằng cách duy nhất để các Kitô hữu và người Hồi giáo sống hòa bình là người Hồi giáo phải hoán cải. Ở đây có ý nhắc đến sự kiện thánh Phanxicô gặp vị Sultan trong cuộc Thập tự chinh thứ 5. Tính chất và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này gây rất nhiều tranh cãi.

Nhóm Lefebvre nhấn mạnh rằng quan điểm của Đức giáo hoàng Phanxicô là cùng một giọng với tuyên ngôn Nostra Aetate. Điều này khuyến khích hai tôn giáo bỏ qua nhiều thế kỷ hận thù để hướng tới hòa bình và công lý. Và họ đặt câu hỏi: “Như vậy liệu chúng ta có nhắm mắt trước hiện tại mà quên đi quá khứ tử đạo của biết bao Kitô hữu ở Ai Cập, Syria, Iraq, Nigeria, Paki-

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cửa cải, để dễ nhờ vả khi cần. Chính vì thế xã hội vẫn còn nhiều người bị bỏ rơi, vì nghèo túng, kém cỏi về mọi mặt. Hãy ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, để đến với những người cần chúng ta hơn. Bao trẻ em ở vùng xa cần giáo viên. Bao bệnh viện ở các huyện cần bác sĩ.

Ước gì chúng ta hạnh phúc khi cho không tính toán vì thấy mình đã nhận được gấp trăm điều mình cho.

CÂU NGUYỆN

Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải.

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa: “Các con hãy cho họ ăn đi.”

Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

stan, Thái Lan, Indonesia và ở Philippines? Và quên đi cả chúng từ bằng mạng sống của các Kitô hữu ngày nay đang gánh chịu cuộc bách hại đẫm máu?”

Thực tế, Tỉnh hội Pháp của Huynh đoàn Thánh Piô X đã chỉ trích sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô gửi người Hồi giáo trước khi có lá thư của Nhà Tổng quyền, trong một thông cáo dài mang chữ ký của vị giám tỉnh là Régis de Cacqueray. ■

(Theo Vatican Insider)

Nhóm Lefebvre vẫn kiên quyết không chấp nhận đối thoại liên tôn

WHĐ (27.08.2013) – Ngày 20 tháng 8 vừa qua Nhà Tổng quyền của Huynh đoàn Thánh Piô X đã gửi một bức thư đến Toà Thánh Vatican để một lần nữa xác nhận rằng Huynh đoàn không chấp nhận Công đồng Vatican II - là Công đồng chủ trương đối thoại với các tôn giáo khác.

Mới đây, một sứ điệp do đích thân Đức Đức giáo hoàng Phanxicô ký và gửi cho người Hồi giáo để chúc mừng họ vào cuối tháng Ramadan đã không được nhóm người theo giám mục Lefebvre hoan nghênh.

Lá thư nói trên của Nhà Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X không có gì đáng ngạc nhiên: nhóm Lefebvre đã không chấp nhận các thay đổi do Công đồng Vatican II thực hiện – gồm có việc đối thoại với các tôn giáo khác và tự do lương tâm – từ năm mươi năm nay.



Nhà Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X ở Econe, Thụy Sĩ đã mạnh mẽ chỉ trích Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, mặc dù Đức Bênêđictô XVI đã có những nỗ lực hòa giải nhóm duy truyền thống này với Giáo hội Công giáo.

Tuy nhiên, điều bất thường là những nhận xét gay gắt của nhóm Lefebvre được đưa ra ngay sau khi Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Guido Pozzo làm thư ký Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei. Bổ nhiệm này được xem như một nỗ lực của Đức giáo hoàng để cố phục hồi đối thoại với nhóm duy truyền thống.

Theo nhóm Lefebvre, sứ điệp của Đức Phanxicô gửi người Hồi giáo thật là khó hiểu, ngược đời, cắt đứt với truyền thống và khiến cho các Kitô hữu gặp nhiều nguy cơ bị sát hại tại các khu vực mà Hồi giáo là tôn giáo chính lại đang bị lãng quên.

Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh



WHĐ (25.08.2013) – Một trong những hoạt động cuối cùng của Đức Bênêđictô XVI trong cương vị giáo hoàng là phê chuẩn việc thay đổi từ ngữ trong nghi thức Rửa tội, qua đó nhấn mạnh đến “Hội Thánh Chúa” là cộng đoàn mà người lãnh nhận bí tích Rửa tội được tháp nhập.

Theo một Sắc lệnh ký ngày 22 tháng 2 của Bộ Phụng tự mang chữ ký của Đức hồng y Bộ trưởng Antonio Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche, trong nghi thức Rửa tội trẻ em, sau khi ngỏ lời với người đỡ đầu, thừa tác viên rửa tội nói với đứa trẻ: “Hội Thánh Chúa (**Ecclesia Dei**) rất vui mừng đón nhận con”.

Bản văn trước đây là “Cộng đoàn Kitô hữu (**communitas christiana**) rất vui mừng đón nhận con”.

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 31-03 trong ấn bản La ngữ của bản văn Nghi thức Rửa tội, và trong tương lai sẽ được thực hiện trong các phiên bản ngôn ngữ địa phương.

Sắc lệnh này – vừa được công bố trong bản tin “*Notitiae*” của Bộ Phụng

Nhóm duy truyền thống cho rằng thật là “ngược đời” và “khó hiểu” – nếu nói như Đức giáo hoàng – “về sự tôn trọng tôn giáo của người khác ... mà lại không hề nói gì đến bản chất của niềm tin tôn giáo của họ”. “Tôn trọng người khác không đòi buộc phải tôn trọng tôn giáo của họ nếu nó đi ngược lại với chân lý được Thiên Chúa Ba Ngôi mạc khải, như Hồi giáo đã làm”.

Họ còn nói thêm: “Nếu như nhiệt tình của bác sĩ đối với sức khỏe của bệnh nhân tương đương với mong muốn

(xem tiếp trang 3)

(Theo CNA)

tự – cho biết Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thiết lập thay đổi như trên trong một buổi tiếp kiến Đức hồng y Cañizares vào ngày 28-01.

Sắc lệnh mở đầu như sau: “Bí tích Rửa tội là cửa dẫn vào sự sống và vương quốc, là bí tích của đức tin, nhờ đó người ta được tháp nhập vào Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô, đó là Hội Thánh Công giáo, do Người kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với ngài cai quản”.

“Vì thế Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích thấy cần có một vài thay đổi ... để trong [bí tích Rửa tội] giáo lý về tác vụ và nghi thức của Mẹ Giáo Hội được sáng tỏ hơn”.

Trong bài báo đăng trên tờ L'Espresso ngày 22-08, nhà phân tích Sandro Magister của Vatican nhận xét rằng sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh rằng “chính Hội Thánh Chúa ... đón nhận những người được rửa tội, chứ không phải là “cộng đoàn Kitô hữu” nói chung. Nói “cộng đoàn Kitô hữu” là không rõ ràng, và có thể chỉ là các cộng đồng giáo xứ địa phương hoặc thậm chí các cộng đồng giáo hội khác.

Magister lưu ý rằng thực tế Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thực hiện sự thay đổi này khi ban bí tích Rửa tội vào ngày 13-01, hai tuần trước khi tiếp kiến Đức hồng y Cañizares. Theo Magister, khi Đức nguyên giáo hoàng cử hành bí tích Rửa tội ngày hôm đó trong nhà nguyện Sistine, theo thông lệ hàng năm, ngài đã nói bằng tiếng Ý: “Các con thân mến, Hội Thánh Chúa rất vui mừng đón nhận các con”.

Bản tiếng Ý hiện nay là: “Cộng đoàn Kitô hữu chúng tôi rất vui mừng đón nhận các con”, mặc dù từ “chúng tôi” không có trong bản La ngữ.

Năm ngoái, khi ban bí tích Rửa tội bằng tiếng Ý, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bỏ đi từ “chúng tôi”, để theo đúng bản La ngữ.

Magister kết luận, “có lẽ đúng là từ ‘chúng tôi’ tự quy thái quá ấy đã khiến vị giáo hoàng thần học gia quyết định phải thay đổi”. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**