



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 23-12-2012

**Chúa nhật 4 Mùa Vọng
Năm C**

Vội vã lên đường

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta gặp hai phụ nữ. Cả hai đang mang thai lần đầu cách diệu kỳ. Cả hai đều được Thiên Chúa đoái thương tuyển chọn. Theo lời sứ thần, Đức Maria đi thăm bà Êlisabét. Hai bà mẹ gặp nhau tạo điều kiện cho hai thai nhi gặp nhau. Đáng Cối độ nhân loại đi thăm vị Tiên hô của mình. Cuộc gặp gỡ thật bình thường, nhưng lại rất linh thánh, được diễn ra trong bầu khí tràn ngập Thánh Thần. Thánh Thần vẫn luôn tác động trên Đức Maria, và làm cho thai nhi Giêsu lớn lên từng ngày. Thánh Thần đã đẩy tràn Gioan từ trong lòng mẹ khiến ông nhận ra Đức

(xem tiếp trang 2)

**Thánh lễ Bế mạc Đại hội toàn thể
Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X**



WHD – Sau năm ngày họp tại giáo phận Xuân Lộc, ngày thứ sáu 16-12-2012 (Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng), Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X đã cử hành kỷ niệm 40 năm thành lập (1972-2012) với Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ chính toà TGP.TPHCM vào lúc 9g30. Đồng tế với các Hồng y, Giám mục và linh mục của Đại hội, còn có một số Giám mục và nhiều linh mục Việt

Nam, cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân tham dự.

Trong bài giảng lễ, vị Hồng y chủ tế, cũng là Chủ tịch FABC, nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng cách thực hiện lời khuyên của Gioan Tẩy Giả, mở lòng ra đón Chúa Giêsu để Ngài mang lại cho mọi người ơn bình an, niềm vui và hy vọng.

Cuối Thánh lễ, Đức hồng y chủ tế Gracias tuyên đọc sứ điệp Đại hội nói về Linh đạo của Tân phúc âm hóa với 9 đặc điểm: gặp gỡ Đức Kitô, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, tập chú vào Nước Trời, dẫn thân xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, khiêm tốn, nhất tâm bảo vệ phẩm giá con người, liên đới với các nạn nhân trong xã hội, và can đảm thể hiện đức tin bằng sự hy sinh.

(xem tiếp trang 2)

Đức Phaolô VI được nâng lên hàng Đấng Đáng kính

WHD (15.12.2012) – Ngày 10-12 vừa qua, Bộ Phong thánh đã biểu quyết tán thành và đệ trình Đức Giáo hoàng chuẩn y hồ sơ công nhận “Những nhân đức anh hùng”, nâng Tội tở Chúa – Đức cố giáo hoàng Phaolô VI – lên hàng Đấng Đáng kính.



Các hồng y, giám mục thuộc Bộ Phong thánh, và các nhà thần học đều bỏ phiếu công nhận “Những nhân đức anh hùng” của Tội tở Chúa Giovanni Battista Montini, được bầu làm giáo hoàng năm 1963, với danh hiệu Phaolô VI, và qua đời năm 1978, sau 15 năm lãnh đạo Giáo Hội.

nhận các “Nhân đức anh hùng”, chính thức nâng Tội tở Chúa Phaolô VI lên hàng Đấng Đáng kính. Từ đây, án phong thánh cho ngài sẽ bước sang giai đoạn điều tra để tôn phong lên bậc Chân phước (Á thánh), với điều kiện có một phép lạ do lời chuyển cầu của Đấng Đáng kính được công nhận.

Theo dự kiến, vào tuần sau, ngày 20-12-2012, trong cuộc yết kiến Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, sẽ xin ĐTC ban Tông sắc công

Tiến trình phong thánh cho Đức Phaolô VI đang tiến triển tốt đẹp. Nhiều người hy vọng ngài sẽ được tôn phong Chân phước ngay trong Năm Đức Tin 2012-2013, và mừng kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, ghi nhớ sự đóng góp lớn lao của Đức cố giáo hoàng Phaolô VI vào biến cố trọng đại này. ■

(Theo Vatican Insider)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Kitô và nhảy mừng chào đón. Thánh Thần bồng chốc đến với bà Êlisabét làm bà nhận ra điều mắt thường không thấy được, đó là chuyện cô em Maria thụ thai Đấng Cứu Thế.

Maria đem đến cho Êlisabét niềm vui và sự phục vụ, nhưng chính Mẹ cũng nhận được sự đỡ nâng. Mẹ xác tín hơn về lời thiên sứ loan báo cho mình, khi Mẹ thấy quả thật bà chị hiếm muộn đã có thai. Mẹ ngỡ ngàng khi thấy mầu nhiệm kín ẩn mà Mẹ âm thầm đón nhận trong lòng tin, nay lại được Thánh Thần tỏ bày cho bà chị họ. Niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của bà đã khiến Mẹ cất lời ngợi khen Thiên Chúa (x. Lc 1, 46-55). Cuộc đi thăm nào cũng làm tôi hiểu hơn về mình, và ý thức sâu hơn về những ơn tôi đã lãnh nhận. Maria biết mình có phúc hơn mọi phụ nữ vì Mẹ được chọn để cưu mang Đấng Mêsia. Maria biết mình diễm phúc, vì dám tin vào Lời Chúa. Cuộc gặp gỡ với bà Êlisabét giúp Maria vững tin hơn vào tính khách quan của kinh nghiệm mình được gặp Chúa.

Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm Ngôi Lời được cưu mang. Khi chấp nhận làm người, Con Thiên Chúa cần một người mẹ. Ngài được thụ thai cách lạ lùng trong lòng một trinh nữ, và Ngài đã lớn lên bình thường trong dạ mẹ. Dạ mẹ là mái nhà êm ấm đầu tiên, là Đền Thánh trước khi Con bước vào thế giới. Khi được nuôi bằng sự sống của Mẹ Maria, Con đã thánh hóa tất cả những gì thuộc về Mẹ. Tất cả những gì nằm trong tiến trình làm người như thụ thai, mang thai, sinh đẻ, dưỡng nuôi bú mớm... đều trở nên thánh thiêng, vì được Con Thiên Chúa đảm nhận. Con Thiên Chúa đã từng là thai nhi trước khi chào đời, nên mỗi thai nhi đều là hình ảnh Chúa cần trân trọng. Như Gioan nhảy mừng lúc còn trong dạ mẹ, mỗi thai nhi đã biết diễn tả buồn vui, đã cần được yêu mến.

Lễ Giáng Sinh đòi ta quan tâm đến các bà mẹ và thai nhi. Hàng năm có cả triệu vụ phá thai trong nước... Kính trọng thân xác phụ nữ, tôn trọng sự sống thai nhi: đó là Tin Mừng Giáng Sinh cho khắp thế giới.

(xem tiếp trang 3)

Đức hồng y Đặc sứ Tòa Thánh tại Đại hội FABC: “Các giám mục Á châu không ngừng đưa ra sáng kiến đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa”

WHD (14.12.2012) – Trong khuôn khổ Đại hội toàn thể FABC lần thứ X được tổ chức tại giáo phận Xuân Lộc, sáng ngày 11-12 vừa qua, vào cuối Thánh lễ trọng thể khai mạc Đại hội, Đức hồng y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila (Philippines), Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội, đã phát biểu chia sẻ sứ điệp của Đức Thánh với các giám mục Á châu tham dự Đại hội.

Đức hồng y Rosales nói: “Trong thư gửi vị đại diện Tòa Thánh tham dự Đại hội FABC, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong ước các giám mục Á châu hãy tiếp tục quảng đại dẫn thân, đồng thời “canh tân mọi khả năng và lòng nhiệt thành thực thi sứ vụ giám mục để tình yêu Chúa Kitô, Hội Thánh và Tin Mừng được tỏ hiện. Được đức Tin nung nấu, các giám mục sẽ cổ võ nền văn hóa mang tính nhân văn và bền bỉ theo đuổi cuộc đối thoại giữa các dân tộc”.

Đức hồng y cho biết ngài sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha những nhận xét của mình về “những nỗ lực của các giám mục Á châu, với sự giúp đỡ của tổ chức FABC, đã duy trì những cuộc đối thoại với các dân tộc, tôn giáo và những nền văn hóa lâu đời tại lục địa châu Á mênh mông, trong mối quan hệ với công cuộc Phúc âm hóa đã được khởi sự từ lâu”.

Đức hồng y đã chuyển đến các giám mục tham dự Đại hội “Lòng yêu mến của Đức Thánh Cha đối với các giám



mục tại Á châu, và qua các ngài, gửi đến các linh mục và các tín hữu tình cảm quý mến của Đức Thánh Cha”.

Đức hồng y nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha vui mừng được biết quý anh em giám mục đã có những nỗ lực và sáng kiến trong việc truyền bá Tin Mừng, đồng thời Đức Thánh Cha luôn đồng hành trong tinh thần cùng anh em giám mục và cầu nguyện cho anh em được thêm hăng hái”.

Được biết, Đức hồng y Rosales, năm nay 80 tuổi, trong thời gian là thành viên HĐGM Philippines, ngài đã tích cực thúc đẩy việc mở rộng những hoạt động của FABC, nhất là đã nêu cao vai trò của các giám mục châu Á trong việc tổ chức Hội nghị Quốc tế về Truyền giáo năm 1979, được tổ chức tại Manila.

Đức Thánh Cha, trong thư bổ nhiệm, đã viết về Đức hồng y Rosales, vị Đặc sứ của ngài tại Đại hội FABC: “Người con ưu tú của đất nước Philippines, người từng trải và am hiểu Á châu”. ■

(Theo fabc.org)

Thánh lễ Bế mạc Đại hội...

Tiếp lời Đức hồng y Gracias, sau khi nhắc nhở cộng đoàn hãy tập chú vào Đức Kitô và nhìn xem bao tâm hồn đang khao khát sự sống tròn đầy, Đức hồng y Gaudencio Rosales - đặc sứ của Đức Thánh Cha - đã chuyển lời cảm ơn của Đức Thánh Cha đến giáo phận Xuân Lộc, Tổng giáo phận TP.HCM, đến Đức Tổng giám mục Hà Nội, Đức Tổng giám mục Girelli, giáo dân Việt Nam, và Chính phủ Việt Nam đã nồng hậu tiếp đón các thành viên Đại hội.

Sau lời cảm ơn của Đức hồng y Gracias gửi đến vị Đặc sứ Tòa Thánh,



Thánh lễ đã kết thúc bằng phép lành trọng thể. Sau đó các thành viên Đại hội đã đến Tòa Tổng giám mục dùng cơm trưa trong bầu khí giao lưu rất ấm áp giữa những người tham dự. ■

Giới thiệu Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2013

WHD (16.12.2012) – Sáng thứ Sáu 14-12-2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46 (1-1-2013) với chủ đề “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Đức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ trì buổi họp báo với sự tham dự của Đức giám mục Mario Toso SDB, Thư ký.

Trước hết, Đức hồng y Turkson nói đến tính chất “cụ thể” của văn kiện này. Ngài nói: “Chủ đề Sứ điệp lấy từ Phúc âm, sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng Sứ điệp mang tính thiêng liêng hay, có thể nói, lý thuyết. Tuy nhiên, Sứ điệp của Đức Thánh Cha lại gắn liền với thực tế rất chặt chẽ. Sứ điệp khẳng định rằng ngay giữa những căng thẳng, xung đột và bạo lực, thực tế vẫn có rất nhiều người xây dựng hòa bình. Các mối phúc Tin Mừng cho chúng ta thấy lời hứa này là điều chắc chắn, vì là lời hứa của Thiên Chúa và không phải là điều sẽ đến nhưng đã được thực hiện ngay ở dưới thế.

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cho biết người xây dựng hòa bình phải làm gì để cuộc sống trở nên dồi dào sung mãn, tức là các chiều kích khác nhau của con người, lưu tâm đặc biệt đến các vấn đề ưu tiên và các vấn đề xã hội, có quan điểm đúng đắn về hôn nhân, gia đình và giáo dục, từ chối cầm súng vì lý do lương tâm và tự do tôn giáo, khủng hoảng lương thực và kinh tế. Khía cạnh tích cực này của Sứ điệp mở ra niềm hy vọng, phản ánh lòng yêu mến cuộc sống tròn đầy. Ngoài việc bảo vệ sự sống, Đức Thánh Cha còn soi sáng các vấn đề liên quan đến công lý, vì đây là điều thiết yếu để có một cuộc sống xứng đáng trong đó mọi người có thể thấy công lao của mình được công nhận.

Đặc tính thứ ba của Sứ điệp Hòa bình năm nay là khía cạnh giáo dục và sự phạm, gắn liền với sứ mệnh của Giáo hội là đào tạo lương tâm. Vì thế những người có trách nhiệm của các cơ quan giáo dục phải mạnh mẽ lên tiếng nhắc nhở, vì họ chịu trách nhiệm đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai về kinh tế. Điều này đặc

biệt quan trọng để vượt qua cuộc khủng hoảng của thế giới toàn cầu hóa, kéo theo cuộc khủng hoảng tinh thần và đạo đức, đe dọa đến hòa bình và gây ra đủ thứ xung đột.

Tiếp theo, Đức giám mục Mario Toso, thư ký Hội đồng, nhấn mạnh rằng Sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trở nên những người kiến tạo hòa bình bằng bảo vệ và phổ biến tất cả các quyền và nghĩa vụ của cá nhân và xã hội. Đứng trước “cuộc suy thoái kinh tế, chủ yếu do khủng hoảng tài chính gây ra, Đức giáo hoàng chống lại chủ nghĩa tự do cấp tiến và kỹ trị, vì điều đó có thể đem lại sự phát triển nhưng không có tiến bộ xã hội và dân chủ. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo trước hết đừng cắt giảm các quyền lợi xã hội và quyền được có việc làm, đây là quyền căn bản và không được gạt ra bên lề. Nếu không bảo vệ và thăng tiến các quyền về xã hội... thì cũng chẳng có các quyền dân sự và chính trị hay dân chủ thực sự.

Tóm lại, đây là văn kiện phục vụ sự tăng trưởng của một gia đình nhân loại thống nhất giữa các dân tộc và các nhóm, nhưng là thống nhất trong hòa bình, đặc biệt là bảo vệ sự sống từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Hòa bình và công ích đi đôi với nhau và phải được cùng theo đuổi chung với nhau, vì lợi ích của từng người và của mọi dân tộc. ■

(VIS, 14-12-2012)

Đức giáo hoàng tiếp kiến Tổng thống Palestine

WHD (18.12.2012) – Ngày 17-12, tại Dinh Vatican, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã tiếp ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine. Sau đó ông Abbas đã gặp Đức hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone SDB và Đức Tổng giám mục Dominique Mamberti, thư ký Đặc trách Quan hệ với các quốc gia.

Trong một thông cáo báo chí phổ biến hôm thứ hai, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết “các cuộc thảo luận thân mật đã nhắc tới Nghị quyết

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ tình tuyền và trong ngần như dòng suối.

Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền. Một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông. Một quả tim trung thành và quảng đại. không quên ơn, không báo oán.

Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn. yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác.

Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt.

Một quả tim khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô, quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

mới đây của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua quy chế công nhận Palestine là “Nhà nước Quan sát viên phi thành viên” của Tổ chức nói trên. Hy vọng rằng sáng kiến này sẽ thúc đẩy cộng đồng quốc tế tích cực tìm kiếm giải pháp công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine, vốn chỉ có thể đạt được bằng cách nối lại các cuộc đàm phán giữa các bên, trong tinh thần thiện ý và tôn trọng các quyền cả hai bên”.

Văn phòng báo chí cho biết sau đó Đức giáo hoàng và ông Abbas đã bàn đến tình hình trong khu vực, đang gặp rắc rối bởi nhiều cuộc xung đột, với hy vọng sẽ có được lòng can đảm kiến tạo hòa giải và hòa bình.

Cuối cùng, hai vị đã đề cập đến việc đóng góp của các cộng đồng Kitô hữu có thể đem lại lợi ích chung trong các vùng lãnh thổ của Palestine và toàn vùng Trung Đông. ■

Các Giáo hội nhỏ tại Á châu mang đến nhiều bài học cho Đại hội toàn thể FABC

WHD (16.12.2012) – Ngày thứ hai của Đại hội toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) thật đặc biệt thú vị và có nhiều thông tin cho các giám mục lần đầu tiên tham dự một sự kiện như thế, bởi vì Đại hội cho các ngài có dịp tìm hiểu về các Giáo hội khác của châu Á.

Trong phiên họp ngày 12-12, khi trả lời cho Tài liệu làm việc của Đại hội “Đáp ứng những thách đố của châu Á: Tân Phúc âm hóa”, các giám mục này đã mô tả các Giáo hội địa phương, nơi các ngài đang phục vụ.

Trong số các giám mục này có những vị thuộc các Hội đồng Giám mục là thành viên chính thức của FABC, những vị khác thuộc các Giáo hội địa phương nhỏ chưa có Hội đồng Giám mục, nên chỉ là thành viên liên kết của FABC.

Timor Leste, vừa trở thành thành viên chính thức mới nhất trong năm nay, có đại diện là Đức giám mục Norberto do Amaral, giám mục giáo phận Maliana, giáo phận mới nhất của Timor Leste. Đây là lần đầu tiên ngài tham dự một Đại hội toàn thể của FABC. Timor Leste là một trong những nước nhỏ nhất trong FABC – rộng gần 15.000 km vuông với số dân khoảng một triệu. Nhưng Đức giám mục Amaral cho biết đây là quốc gia Công giáo nhất châu Á bởi vì “98% dân số là người Công giáo”. Người Tin Lành chiếm một phần trăm và người Hồi giáo ít hơn một phần trăm.

Ở Turkmenistan, một nước cộng hòa Trung Á, lại có một thực tế khác. Số người Công giáo tại đây là ít nhất trong các nước gia nhập FABC. Đây là một “vùng truyền giáo tự trị”, một cơ cấu dành cho một Giáo hội mới thành lập hoặc một Giáo hội rất nhỏ. Theo cha Andrzej Madej người Ba Lan, thuộc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), là lãnh đạo Giáo hội tại đây từ năm 1992, Giáo hội tại Turkmenistan phục vụ khoảng 150 người Công giáo, gồm các nhà ngoại giao và một số người lao động nước ngoài đến từ Philippines. Tuy nhiên, ngài nói thêm, “Giáo hội của chúng tôi đang phát triển vì mỗi năm chúng tôi thường có thêm hai người Công giáo trong quốc gia có 5 triệu người này”.

Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, các quốc gia Trung Á khác là thành viên liên kết của

FABC, đã giảm sút số người Công giáo do cuộc di cư của các sắc dân trở về Đức, Nga và Ba Lan. Chẳng hạn, Tajikistan đã từng có hàng ngàn người Công giáo, chủ yếu là dân tộc Đức, nhưng bây giờ chỉ còn 326 người Công giáo trong tổng số dân 7,1 triệu.

Ở Kazakhstan, một nước cộng hòa Trung Á khác đã trở thành thành viên chính thức của FABC vào năm 2008, tình hình lại khác. Đức Tổng giám mục Tomasz Peta Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan cho biết Kazakhstan có 150.000 người Công giáo sống rải rác khắp bốn giáo phận. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức giám mục Jose Luis Mumbiel nói rằng giáo phận Chúa Ba Ngôi của ngài có 30.000 người Công giáo nhưng chỉ có 3.000 người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. “Chúng tôi đang cố gắng tìm cách khuyến khích nhiều người tham dự Thánh lễ. Chúng tôi hy vọng sẽ thành lập thêm các giáo xứ để mọi người có thể dễ dàng tham dự”.

Mông Cổ, một thành viên liên kết khác của FABC, được đặt là “vùng truyền giáo tự trị” từ năm 1922, nhưng Giáo hội ở đây chỉ thực sự hoạt động cách nay 20 năm. Lãnh đạo Giáo hội này là Đức giám mục Wenceslao Padilla, người Philippines thuộc Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, cho biết khi ngài đến đây vào năm 1992, Mông Cổ không có người Công giáo, nhưng sau đó đã trở thành Hạt Phủ doãn Tông tòa Ulaanbaatar và hiện nay có 850 người Công giáo.

Đức giám mục Padilla nói: “Trong số 850 người Công giáo này, khoảng 19% không còn đến nhà thờ và nhiều người đã trở lại với tôn giáo cũ của họ. Đây là mối quan tâm của chúng tôi và chúng tôi cần có những chương trình mới cho những người tân tòng”.

Tại một số nơi ở Nam Á, người Công giáo chiếm khoảng 1% hoặc ít hơn trong tổng số dân. Chẳng hạn ở Nepal, nơi Đức giám mục dòng Tên Antonio Francis Sharma là đại diện Tông Tòa. Ngài nói rằng Nepal có gần 8.000 người Công giáo trong tổng số dân 27,5 triệu người, nhưng các trường học do Giáo hội điều hành đang có hơn 23.000 trẻ em theo học,

Thiệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha



WHD (19.12.2012) – “*Veritas de terra orta est!*” (Chân lý mọc lên từ mặt đất!): Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chọn câu Thánh vịnh 85,12 trên đây để viết trên thiệp Giáng sinh năm nay. Thiệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đến Giáo triều Roma, các nhân viên làm việc tại Tòa Thánh và các tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến và cử hành trong những ngày sắp tới.

Thiệp Giáng sinh do nhà in Vatican thực hiện, thể hiện bức tranh “*Giáng sinh và các mục đồng thờ lạy*” của danh họa Leandro Bassano (1557-1622), với dòng chữ viết tay của Đức Thánh Cha. Bức tranh này được treo trong phòng riêng của Đức Thánh Cha tại Dinh Tông Tòa.

Tiếp nối truyền thống từ thời Đức Phaolô VI vào năm 1963, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cho in thiệp chúc mừng vào các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và các lễ trọng khác với dòng chữ viết tay trích từ Kinh Thánh, các Giáo phụ hay Sách bài đọc nói lên chủ đề của ngày lễ. ■

và 99,9% trong số đó là người không Công giáo.

Ở khu vực Đông Á, người Công giáo chiếm ít hơn một phần trăm dân số tại Nhật Bản và Trung Hoa đại lục, nhưng gần 9% dân số trong tổng số 50 triệu dân của Hàn Quốc là người Công giáo.

Qua tất cả các mô tả trên đây, có một thông điệp rõ ràng là một Giáo hội địa phương dù lớn hay nhỏ, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo đều làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và loan báo Tin Mừng bằng cách không ngừng đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác, với nền văn hóa bản địa và với người nghèo. ■

(Theo fabc.org)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf