



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

hdgmvietnam.org

THÚ NĂM 1-9-2011

Năm 2011 - Số 35

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 4-9-2011

Chúa nhật 23 Thường niên

Năm A

Lợi được người anh em

LỜI CHÚA: Mt 18,15-20

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bắt cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đáng ngợi trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

SUY NIỆM

Trong cộng đoàn Hội Thánh, các Kitô hữu là anh chị em của nhau (Mt 23,8) và là anh chị em với Đức Kitô nhờ biết thi hành ý Cha trên trời (Mt 12, 48-50). Thế nhưng Hội Thánh vẫn có người lỗi phạm. Đời sống của họ nghịch với đòi hỏi của đức tin. Chúng ta không thể lạnh lùng khi thấy anh em mình sa ngã, bởi lẽ tất

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha kêu gọi nghiên cứu về mối liên hệ giữa phụng vụ và giáo lý

WHĐ (31.08.2011) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh cần phải nghiên cứu sâu rộng hơn về mối liên hệ giữa giáo lý và phụng vụ, nhưng bác bỏ mọi hình thức công cụ hóa phụng vụ quá mức cho các mục tiêu của “giáo lý”.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này trong một sứ điệp được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone gửi đến các tham dự viên Tuần lễ Phụng vụ thường niên lần thứ 62 của Giáo Hội Italia, diễn ra tại Trieste từ ngày 22 đến 26 tháng Tám 2011.

Tuần lễ Phụng vụ với chủ đề “Thiên Chúa giáo dục dân Người: Phụng vụ, nguồn mạch vô tận của giáo lý” diễn ra trong bối cảnh các giám mục Ý đang nhấn mạnh về giáo dục trong các ưu tiên mục vụ của thập kỷ này.

Liên quan đến khía cạnh giáo dục của phụng vụ, sứ điệp chỉ ra rằng phụng vụ có thể được gọi là “giáo lý thường xuyên của Giáo Hội, nguồn mạch vô tận của giáo lý, giáo lý quý giá bằng hành động”.

Đức Thánh Cha đã đề cập đến phụng vụ như là một kinh nghiệm của “giáo

lý, cử hành và cuộc sống” và thêm rằng phụng vụ cũng diễn tả “sự trợ giúp đầy tình mẫu tử của Giáo Hội, góp phần làm cho đời sống Kitô giáo của của tín hữu được tăng trưởng và lương tâm của họ được trưởng thành”.

Sứ điệp được đọc tại lễ khai mạc, lưu ý rằng ngoài việc diễn tả tính ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa, phụng vụ còn biểu lộ cho thấy Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta”.

Sứ điệp viết tiếp: “Trong mối liên hệ này, Thiên Chúa là nhà giáo dục tuyệt vời của dân Người, là Người hướng dẫn yêu thương, khôn ngoan, không mệt mỏi trong và qua phụng vụ - tức hành động của Thiên Chúa trong Giáo Hội ngày nay”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Phụng vụ không phải là điều con người làm, nhưng là điều Thiên Chúa làm khi tự mình hạ cố đến với con người”.

Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng hội nghị ngày càng cổ vũ ý nghĩa đích thực của phụng vụ, và khuyến khích đào tạo thần học-mục vụ vững chắc trong sự hòa hợp đầy đủ với huấn quyền và truyền thống của Giáo Hội”. ■

“Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót”: Sách mới của Bộ Giáo sĩ

WHĐ (27.08.2011) – “Cần trở về với tòa giải tội như là một nơi cử hành bí tích Hòa Giải, nhưng cũng là nơi “ở lại” thường xuyên hơn, để người tín hữu gặp được lòng thương xót, lời khuyên và sự an ủi, để cảm thấy mình được Chúa yêu thương và tha thứ hiếu, cũng như cảm nghiệm sự hiện diện của Lòng Chúa Thương Xót bên cạnh sự hiện diện thực sự của Người trong bí tích Thánh Thể”.



Trên đây là lời trích huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với các tham dự viên Khóa học về Tòa trong do Tòa Ân giải tối cao tổ chức ngày 11-03-2010, được dùng để mở đầu cho phần Giới thiệu của quyển sách Bộ Giáo sĩ vừa phát hành.

Quyển sách dày 70 trang có nhan đề “Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót – Trợ giúp các linh mục giải tội và linh

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cả chúng ta làm nên một thân thể. Chúng ta mang vết thương của nhau. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho thấy thái độ ta phải có trước một người lâm lỗi.

Trước hết, phải mạnh dạn góp ý. Chỉ ai yêu thực sự mới dám góp ý thẳng thắn. Nhiều khi chúng ta chỉ dám nói sau lưng. Nhiều khi chúng ta không đủ can đảm góp ý. Vì sợ người khác giận mình, vì sợ mất một số quyền lợi hay vì sợ chính mình bị góp ý. Góp ý xây dựng là một dấu chỉ yêu thương, chứ không phải là đi tìm cạm bẫy trong mắt người.

Nhưng phải biết cách góp ý. Cần giữ sự kín đáo và tôn trọng nhau. Nếu người sai lỗi cứ buông bỉnh, cố chấp, thì nên đem theo vài người nữa, không phải để gây áp lực, nhưng để cho thấy tính khách quan hơn. Nếu họ vẫn không chịu nghe, thì phải đưa ra cộng đoàn. Nếu họ cũng không chịu nghe cộng đoàn, thì phải chấp nhận thái độ tự cô lập của họ. Như thế góp ý có nhiều giai đoạn. Cần tế nhị, kiên nhẫn, yêu thương, vì Thiên Chúa không muốn một ai phải hụt mất, tuy Ngài cũng không muốn có gươm xấu xảy ra.

Góp ý là một bổn phận của yêu thương, nhưng bản thân tôi cũng cần được góp ý. Một cộng đoàn trưởng thành là cộng đoàn có khả năng ngồi lại để góp ý cho nhau, trong giáo xứ, trong gia đình và từng nhóm nhỏ. Chúng ta cần yêu thương để dám góp ý, cần khiêm tốn để được góp ý. Có khi chúng ta quen sống trong bầu khí chịu đựng nhau, giữ kẽ, dĩ hoà vi quý. Như thế là duy trì một sự trì trệ kéo dài.

Mong sao mau đến ngày các Kitô hữu trên thế giới ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất đồng và trở nên hiệp nhất như ý Chúa muốn.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa có người bạn thân là Ladarô,
Chúa cũng coi các môn đệ là bạn hữu.
Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn
để nâng đỡ con trên đường đời.

Dù chúng con có nhiều điểm khác biệt, nhưng xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu.

(xem tiếp trang 3)

Đối thoại với người Islam (Hồi giáo) để xây dựng tình bạn

WHD (23.08.2011) – Như mọi năm, nhân dịp kết thúc tháng Ramadan, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng tới người Islam. Trong cuộc trao đổi



Đức Hồng y
Jean-Louis Tauran

với Đài phát thanh Vatican sau khi công bố sứ điệp này, Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng này, nói rằng cuộc đối thoại với người Islam trước hết nhằm xây dựng một tình bạn.

DHY giải thích: “Đối thoại liên tôn là một hoạt động chủ yếu mang tính tôn giáo. Không phải các tôn giáo đối thoại, mà là các tín hữu gặp gỡ nhau mặc dù họ thuộc về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau”.

“Không hề biện minh cho những rào cản, những chia rẽ,” cuộc đối thoại phải “thúc đẩy các tín hữu vượt qua những rào cản của hiểu lầm và định kiến bằng cách giúp mở lòng ra với tha nhân trong sự tôn trọng lẫn nhau”.

Vẫn nhìn nhận còn có những “khó khăn” trong cuộc đối thoại với người Islam, Đức Hồng y Tauran nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc dành ưu tiên cho các mối tương quan giữa con người, các cuộc tiếp xúc”. “Đối thoại liên tôn chủ yếu dựa trên lòng quý mến lẫn nhau, khởi đầu bằng lòng tôn trọng và phải dẫn đến tình bạn. Vào lúc này, điều quan trọng là xây dựng tình bạn”.

(xem tiếp trang 4)

Ai sẽ kế nhiệm Đức hồng y Levada?

WHD (31.08.2011) – Trong Giáo hội Công giáo, 75 tuổi là tuổi thông thường để nghỉ hưu của một Bộ trưởng thuộc giáo triều. Đến năm 2012, Đức giáo hoàng Bênêđictô phải ra một quyết định quan trọng: Ai sẽ kế nhiệm Đức Hồng y William Levada của Hoa Kỳ làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin?

Ngày 20 tháng Mười Hai năm nay DHY Levada sẽ mừng kỷ niệm 50 năm linh mục. Ngài đã bày tỏ mong muốn rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.

Đức giáo hoàng Bênêđictô có một liên hệ đặc biệt với vị trí mà ngài đã đảm nhận trong suốt 24 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng. Mấy năm gần đây, Bộ Giáo lý Đức tin đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Bộ này cũng được giao nhiệm vụ giúp đỡ các tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông với Giáo Hội Công giáo Roma. Các chuyên gia về Vatican đang theo



Đức Hồng y
William Levada

dòi xem ai có thể là người kế nhiệm DHY Levada. Theo ký giả Andrea Tornielli, người kế nhiệm sáng giá nhất là Đức hồng y Angelo Amato người Ý, cựu thư ký Bộ này, nhưng đã 73 tuổi. Ngài cũng lại là một người Ý trong một loạt các Bộ do các vị người Ý đứng đầu, nên Tornielli tin rằng vị Bộ trưởng mới sẽ thuộc một quốc gia khác.

Các ứng viên khác là Đức giám mục Gerhardt Ludwig Müller, người Đức - giáo phận Regensburg; Đức giám mục Roland Minnerath, người Pháp - giáo phận Dijon. Cũng có thể là Đức giám mục Luis Ladaria, người Tây Ban Nha - dòng Tân hay Đức giám mục Joseph Augustin Tius Noia, người Mỹ - dòng Đa Minh, cả hai vị này từng làm việc ở Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức hồng y Joseph Ratzinger.

Dù người kế nhiệm là ai, nhiệm vụ của vị ấy cũng sẽ là bảo vệ tính chính thống của Giáo hội Công giáo và cung cấp Đức tin. ■

(Theo Rome Reports, 30-08-2011)

Hội thảo về “Vai trò của thần học trong công cuộc Tân Phúc âm hóa”

WHĐ (26.08.2011) – Cũng như mọi năm, các thành viên “Câu lạc bộ sinh viên của Hồng y Ratzinger”, sẽ gặp nhau tại Castel Gandolfo trong ba ngày, từ thứ Sáu 26 đến Chúa nhật 28 tháng Tám 2011 để hội thảo về chủ đề “Vai trò của thần học trong công cuộc Tân Phúc âm hóa”.

Khoảng 40 người sẽ tham gia hội thảo, trong đó có Đức Hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna; Đức cha Hans-Jochen Jaschke, giám mục phụ tá Hamburg, và Đức ông Barthélémy Adoukonou, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa.



Cha Stephan Otto Horn, cựu trợ lý của giáo sư Ratzinger ở Regensburg, điều phối viên của câu lạc bộ cho biết Đức giáo hoàng sẽ chủ sự Thánh lễ Chúa nhật 28-08.

Có hai vị khách giáo dân được mời thuyết trình về Tân Phúc âm hóa. Một người là nữ thần học gia, tiến sĩ Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Bài thuyết trình của bà sẽ tập trung vào những khó khăn và những chống đối mà việc rao giảng Kitô giáo ngày nay gặp phải.

Người thứ hai là thành viên của Cộng

đoàn Emmanuel, ông Otto Neubauer, người Áo, giám đốc Viện truyền giáo ở Vienna.

“Câu lạc bộ sinh viên của Hồng y Ratzinger” đầu tiên chỉ gồm các học trò của giáo sư Ratzinger từ Bonn, Münster, Tübingen, Regensburg. Mới đây Câu lạc bộ này được mở rộng thêm, bao gồm các sinh viên không trực tiếp học với giáo sư Ratzinger nhưng là những nhà thần học nổi tiếng về nghiên cứu thần học của Ratzinger, chẳng hạn một trong những người đoạt giải thưởng Ratzinger là cha Heim. Năm nay họ tham gia khóa hội thảo mùa hè ở

Castel Gandolfo cùng với “Câu lạc bộ” đầu tiên của các sinh viên trực tiếp, từng quy tụ với nhau từ năm 1977 bên giáo sư Ratzinger. Cuộc họp đầu tiên của giáo sư Ratzinger với các học trò cũ của ngài diễn ra hồi tháng ba năm 1977, khi Đức giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Munich-Freising. Sau

khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005, giáo sư Ratzinger vẫn tiếp tục gặp gỡ các học trò của mình hằng năm tại Castel Gandolfo.

Năm đó, họ hội thảo về đạo Islam, năm 2006 và 2007 về sự tiến hóa và các thuyết tiến hóa, năm 2008 về Chúa Giêsu lịch sử và cuộc khổ nạn của Người, năm 2009 về sứ vụ và về đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa, và năm 2010 về khoa chú giải (Kinh Thánh) của Công đồng Vatican II. ■

(Theo Zenit.org, 25-08-2011)

“Linh mục, thừa tác viên của lòng Chúa thương xót”

hướng” do Nhà xuất bản Tòa Thánh Vatican ấn hành.

Ngoài phần Dẫn nhập và kết luận, sách gồm 2 phần chính: Thừa tác vụ sám hối và giao hòa theo quan niệm về sự thánh thiện Kitô giáo; và Thừa tác vụ linh hướng.

Cuối sách còn có thêm 2 phụ lục: Hướng dẫn các linh mục xét mình và Kinh đọc trước và sau khi ban bí tích Hòa giải.

Lời giới thiệu viết tiếp:

“Những lời này (của Đức Thánh Cha) cho thấy tầm quan trọng và cấp bách của việc tái khám phá bí tích Hòa Giải, về phía hối nhân cũng như thừa tác viên.

Cùng với việc dâng lễ hằng ngày, việc linh mục sẵn sàng ngồi tòa để gặp các hối nhân và đồng hành thiêng liêng với họ khi họ cần, thực sự là thước đo đức ái mục vụ của linh mục. Khi sẵn sàng ngồi tòa, các linh mục làm chứng cho niềm vui và

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau thật tình, chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui, nâng nhau dậy khi vấp ngã, phấn khởi trước những thành công, khích lệ trước một cố gắng nhỏ, và nhất là thăng天堂 góp ý cho nhau, để cùng nhau tiến bộ.

Lạy Chúa, xin mở rộng vòng tay con, để có thể đón nhận những người bạn mới.

Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ.

Gặp gỡ không phải chỉ là quãng đại cho đi, mà còn là khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn là lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài, nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

trong một nghĩa nào đó các ngài đảm nhận căn tính thực sự của mình, đã được tái xác định trong bí tích Truyền chức và không giảm thiểu vào một nghĩa vụ đơn thuần.

Linh mục là thừa tác viên, nghĩa là vừa là đầy tớ vừa là người quản lý khôn ngoan Lòng Chúa Thương Xót. Ngài được giao trách nhiệm quan trọng “tha tội hay buộc tội” (x. Gioan 20, 23). Qua ngài, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần – là Chúa và là Đấng ban Sự Sống, trong Giáo Hội ngày nay các tín hữu có thể cảm nghiệm niềm vui của người con hoang đàng, sau khi sống đời tội lỗi đã trở về nhà cha như người tội tớ, nhưng lại được đón tiếp với phẩm giá của người con.

Nhằm đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và trình bày ý định sâu sắc của ngài, quyển sách trợ giúp này còn là một hoa trái khác của Năm Linh Mục, là một công cụ hữu ích để tiếp tục đào tạo các giáo sĩ và giúp tái khám phá giá trị thiết yếu của bí tích Hòa Giải và của việc linh hướng. ■

DHY Tauran đặt câu hỏi: “Tại sao người Islam làm chúng ta sợ?”. “Trước hết vì chúng ta không hiểu biết họ. Phần nào chúng ta nhìn họ theo những định kiến phổ biến trong giới truyền thông”. Ngài nói thêm: Phải nói rằng đạo Islam “là một thực tại rất phức tạp: vừa là một nền văn minh, một tôn giáo, lại vừa là một hệ thống chính trị. Đây là một thực tại không như những khuôn thức tinh thần và như cách chúng ta ứng xử trong xã hội. Và ta không thể phủ nhận rằng chủ nghĩa khủng bố vì lý do tôn giáo khiến người ta sợ hãi”.

Tuy nhiên “không có gì phải sợ hãi người Islam khi chúng ta là những Kitô hữu xác tín, nhưng nếu chúng ta là những Kitô hữu nguội lạnh, thì đúng là có thể sợ hãi. Sự sợ hãi này hữu ích theo nghĩa đó là một lời mời gọi Kitô giáo phải hữu lý hơn. Người Kitô hữu phải thực sự biết tại sao mình tin và tin vào ai. Ngày nay, chúng ta buộc phải trình bày Kitô giáo với tất cả sự nghiêm túc của nó”.

Được hỏi về tinh thần của cuộc gặp gỡ sẽ tổ chức tại Assisi vào tháng Mười sắp tới, 25 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử theo ý muốn của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng y Tauran nói rằng đó sẽ là một cơ hội, theo mong muốn của Đức giáo hoàng, “để thỉnh lặng suy tư, để cầu nguyện - không phải cầu nguyện chung, nhưng mỗi tín hữu (cầu nguyện) theo truyền thống tôn giáo của mình, để xét xem chúng ta có thể làm gì cho xã hội với tư cách là những người tin”.

Ngài nói thêm: “Và để lắp lại rằng hòa bình là điều có thể đạt được. Thiên Chúa dựng nên con người để họ được hạnh phúc. Vấn đề là làm sao cho xã hội chúng ta trở thành nơi tốt đẹp để sống cùng nhau, chung hưởng hạnh phúc. Không thể hạnh phúc mà không có nhau”.

DHY kết luận: “Chủ đề tự do tôn giáo có lẽ cũng được đề cập đến. Khi tự do tôn giáo bị đe dọa, các quyền tự do khác cũng bị đe dọa. Không thể tưởng tượng rằng năm 2011 vẫn còn có những tín hữu bị phân biệt đối xử và thậm chí bị hành quyết, vì là tín hữu. Ngay tại nơi mình sống, chúng ta hãy cố gắng tìm ra những gì có thể cùng nhau thực hiện vì thiện ích của xã hội”. ■

(Theo zenit.org, 22-08-2011)

Phó tế của Giáo hạt tòng nhân hát bài Tin Mừng tại Ngày Giới trẻ thế giới

WHD (25.08.2011) – Tại buổi lễ chào đón Đức Thánh Cha trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 vừa qua ở quảng trường Cibeles ngày 18 tháng Tám, có một chi tiết đáng chú ý. Đức Thánh Cha Bênêđictô đã chọn thầy phó tế người Anh James Bradley hát Tin Mừng trong buổi cầu nguyện khi ngài gặp gỡ các bạn trẻ. Đó là một cử chỉ thật ý nghĩa, vì thầy James là một phó tế của Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham. Cách nay vài tháng, thầy James đã chuẩn bị chịu chức trong Giáo hội Anh giáo. Đây là bằng chứng cho thấy Đức giáo hoàng luôn quan tâm đặc biệt đến các tín hữu Anh giáo tái gia nhập Giáo hội Công giáo.

Thầy phó tế nhớ lại cảm xúc của mình: “Khi tôi hát bài Tin Mừng trước mặt Đức Thánh Cha và nửa triệu bạn trẻ, tôi thấy Giáo hội thật sống động.”

Thầy cho biết: “Chỉ không đầy một tháng trước, khi tôi đang ăn tối với một người bạn thì nhận được tin nhắn của cha Stephen Langridge: “James, tôi đã sắp xếp cho thầy đọc Phúc âm trong buổi lễ chào đón Đức Thánh Cha tại Ngày Giới trẻ Thế giới. Cho tôi biết nếu có vấn đề.”

Khi đã lấy lại bình tĩnh và ngồi ngay ngắn trên ghế, tôi trả lời rằng tôi thật quá hạnh phúc và sẵn sàng nhận lời. Tối hôm qua (18-08), ở Madrid này, cơ hội tuyệt vời ấy đã trở thành hiện thực.

Sau hàng giờ tập nghi thức phụng vụ, kiểm tra âm thanh và các lối đi, tôi nghĩ rằng tôi đã rất sẵn sàng cho nghi thức phụng vụ, nhưng không chắc mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa để đón nhận niềm vui khôn tả này.

Có người hỏi điều gì đã đánh động tôi lúc xin Đức Thánh Cha chúc lành. Tất cả những gì tôi thực sự có thể nói là tôi nhận ra ngay lập tức Đức Thánh Cha thật là quảng đại và ngài luôn chăm sóc cho Giáo hội. Đây là

diều mọi người chúng ta đều thấy trong việc ngài canh tân phụng vụ và đưa ra quy chế cho các tín hữu Anh giáo tái gia nhập Giáo hội Công giáo, không phải trong ý nghĩa xa xôi nhưng theo một cách thực tế và hữu hình. Ngài thực sự là một mục tử và chính nhân cách của ngài toát ra điều ấy.



Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài giảng, chúng ta được thách đố xây dựng đời mình trên Chúa Kitô, trong và qua Giáo hội của Người, “bén rẽ trong Chúa Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin”. Tôi cầu xin cho việc thiết lập Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham sẽ giúp cho nhiều người đón nhận được lời mời gọi ấy một cách đầy đủ nhất có thể.

Sau khi Đức Thánh Cha rời Cibeles để đến Tòa Sứ thần, một cha nói với tôi rằng tôi nên thường xuyên suy nghĩ về cảm nghiệm này, hãy luôn nhớ rằng Chúa đã dùng giọng nói của tôi để cho hàng triệu người nghe lời của Người. Tôi biết quá rõ là bản thân tôi không xứng đáng thi hành nhiệm vụ đó, nhưng được tham gia vào phụng vụ – cùng với và ngay bên cạnh Đức Thánh Cha và trước sự hiện diện của rất nhiều tín hữu Công giáo trẻ – sẽ luôn giúp tôi nhớ rằng chính là cùng với và qua Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, trong mối hiệp thông và bình an trọn vẹn với đá tảng Phêrô mà công trình Tin Mừng được thực hiện”.

(Tổng hợp)