



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 27-2-2011

Chúa nhật 8 Thường niên

Năm A

*

Đừng lo lắng

LỜI CHÚA: Mt 6,24-34

Hôm ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?”

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chúng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con

(xem tiếp trang 2)

Giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2011 của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI

WHĐ (23.02.2011) – “Anh chị em đã được mai táng cùng với Chúa Kitô trong Phép Rửa, thì cũng sẽ được cùng sống lại với Người”.

Trên đây là nhan đề Sứ điệp Mùa Chay 2011 của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, được Đức Hồng y Robert Sarah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng tâm) giới thiệu vào sáng Thứ Hai 22-02, tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Cùng tham dự buổi giới thiệu Sứ điệp, còn có Đức Tổng Giám mục Giampiero Dal Toso, Tổng Thư ký Hội đồng, Đức Tổng Giám mục Secundo Tejado Muñoz, Phó TTK HĐ, và bà Myriam Abrisqueta García, Chủ tịch Tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha).

Trước hết ĐHY Robert Sarah nói về mối quan hệ giữa bí tích Thánh tẩy và đức Bác ái đã được Sứ điệp Mùa Chay 2011 nêu lên:

“Trước những sự dữ trên thế giới, chúng ta phải tìm ra giải pháp cụ thể để an ủi những ai đang đau khổ ... Điều đó cho thấy, Chúa Kitô thiết lập Giáo Hội để Giáo Hội tiếp tục mang lại những giải pháp cho con người... Trên bình diện thế giới cũng như cá nhân, câu trả lời được mong đợi trong mọi cảnh khổ chỉ có thể đến từ sự sống đời đời bền vững được Chúa hứa ban trong Bí tích Thánh tẩy”.

(xem tiếp trang 2)

Niên giám Tòa thánh 2011

WHĐ (21.02.2011) – Sáng thứ Bảy 19-02, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đệ trình sách Niên giám Tòa Thánh 2011 lên Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI.



Niên giám Tòa Thánh 2011 trình bày những số liệu thống kê tính đến năm 2009, đem lại một cái nhìn bao quát về mọi hoạt động của Giáo Hội tại 2.956 đơn vị trực thuộc Tòa Thánh trên khắp thế giới.

Hiện có bao nhiêu tín hữu Công giáo trên thế giới?

Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh, nơi có trách nhiệm thu thập thông tin từ tất cả các giáo phận trên toàn thế giới, đã đưa ra tổng số các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới, tính đến hết năm 2009, là 1,181 tỉ người.

Như vậy, so với năm 2008, số tín hữu Công giáo tăng thêm 15 triệu người (+ 1,3%).

Qua các năm, số tín hữu Công giáo trên thế giới không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, nếu so sánh với đà tăng trưởng dân số thế giới (+ 1,2%), tỉ lệ tăng trưởng này không lớn.

Giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất là từ 2007 đến 2008, với tỉ lệ + 1,7%.

Cùng với sự tăng trưởng về số tín hữu, số lượng các giáo phận mới được thiết lập cũng tăng (thêm 10 giáo phận) và số các giám mục (5065 vị cho 2.956 đơn vị trực thuộc Tòa Thánh).

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

SUY NIỆM

Dường như sự tiến bộ về nhiều lãnh vực không làm con người trên thế giới cảm thấy thanh thản hơn. Trái lại, nó tạo ra những mối lo âu mới, khiến con người sống trong trạng thái bất an, căng thẳng. Bao nhiêu triệu người phải đối mặt với nạn thất nghiệp do khủng hoảng, với nạn đói và thiếu nước, với những bệnh mới chưa có thuốc chữa. Bao nhiêu triệu gia đình sống trong bạo hành, bị tan vỡ; giới trẻ bơ vơ, rơi vào nghiện ngập dưới đủ mọi hình thức. Con người phải sống trong một thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt, nên thiên nhiên tốt lành lại trở nên kẻ thù đe dọa con người. Các nước lớn phải chạy đua vũ trang để giữ vị thế quân sự. Nói chung người giàu, kẻ nghèo, nước giàu, nước nghèo đều không sao thoát được nỗi lo âu trước tương lai với bao bài toán mới chưa có lời giải đáp.

Cách đây hai ngàn năm, Đức Giêsu đã dạy môn đệ Ngài đừng lo. Xem ra nỗi lo âu đã có từ xa xưa rồi. Người xưa cũng phải lo những nhu cầu căn bản: lo ăn, lo mặc (c. 25). Đức Giêsu mời môn đệ nhìn ngắm những đàn chim trời (c. 26). Chúng có vẻ thanh thoi, không vất vả làm việc, cũng không tích trữ. Nhưng chúng vẫn sống no đủ, vì được Cha trên trời dưỡng nuôi. Ngài còn mời môn đệ nhìn ngắm những bông huệ ngoài đồng (c. 28), ngắm vẻ đẹp của chiếc áo Thiên Chúa mặc cho chúng, đơn sơ nhưng sang trọng hơn cả áo vua Salomon. Khi ngắm chim trời và hoa huệ, ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái, vì Cha quan tâm săn sóc đến cả những sinh vật bé bỏng và tầm thường. Khi biết mình có giá trị hơn chúng nhiều, được Cha quý hơn nhiều, chúng ta được giải phóng khỏi nỗi lo canh cánh về đời sống vật chất.

Thật ra kitô hữu không phải là người ngây thơ, không biết lo. Họ cũng chẳng phải là hoa
(xem tiếp trang 3)

Giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay 2011...

ĐHY nhấn mạnh hiệu năng của bí tích Thánh tẩy mang lại cho con người bản tính mới: “Bản tính mới được lãnh nhận qua bí tích Thánh tẩy trở thành nền tảng cho những việc làm bác ái của chúng ta đối với anh chị em đang chịu đau khổ”.

ĐHY nhấn mạnh ba chìa khóa tìm lại sự sống siêu nhiên phát sinh từ bí tích Thánh tẩy đã được ĐTC nêu lên trong Sứ điệp Mùa Chay 2011:

“ĐTC đưa ra những thời điểm và các nhân vật chúng ta được gặp trong năm bài Phúc âm Chúa nhật Mùa Chay, đồng thời nhắc lại đề nghị suy ngẫm Lời Chúa được đọc trong mùa phụng vụ này. ĐTC muốn bản thân mỗi chúng ta thực hiện cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô, đáp ứng những mong đợi sâu xa nhất của con người và của thế giới. Cuộc gặp gỡ Đức Kitô trong chính Lời của Người và qua các bí tích cần được diễn dịch thành những việc bác ái cụ thể”.

Cuối cùng ĐHY nhắc lại: “Mùa Chay

là con đường và là thời gian làm cho hạt giống được gieo khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy được nảy mầm”.

Cũng trong dịp này, bà García Abrisqueta cho biết: “Từ 50 năm nay, có biết bao phụ nữ của Liên hiệp các Tổ chức Phụ nữ Công giáo thế giới đã khẩn thiết kêu gọi chống nạn đói trên khắp thế giới”.

Bà nhấn mạnh: “Với đặc điểm riêng của mình, phụ nữ đã đóng góp cho Giáo Hội tính chất nhạy cảm của người làm mẹ, là những người sinh ra và bảo vệ sự sống. Theo Lời Đức Kitô dạy, phụ nữ đang làm chứng cho tình yêu của Chúa đối với gia đình nhân loại. Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã nêu vấn đề khắc phục nạn đói cơm, đói văn hóa và đói Thiên Chúa... Vì thế Tổ chức của chúng tôi (Tổ chức Manos Unidas – Những bàn tay liên kết – PV), trong khuôn khổ những hoạt động của Giáo Hội tại Tây Ban Nha, đã giúp đỡ mọi người túng thiếu, nữ cũng như nam, tại 60 quốc gia, thông qua 25.000 dự án phát triển”.

(Theo VIS)

Niên giám Tòa thánh 2011

Tình hình phân bố các tín hữu Công giáo khắp năm châu

Tại châu Mỹ, gần một nửa dân số là tín hữu Công giáo (49,4%).

Như vậy số tín hữu Công giáo tại châu Mỹ chiếm đến 13,6% dân số thế giới.

Trong khi đó, tại châu Á, nơi chiếm đến hơn 60% dân số thế giới, thì số tín hữu Công giáo chỉ mới được 10,7% (năm 2008 là 10,6%).

Tỉ lệ người Công giáo tại châu Phi là 15,2% và châu Đại dương là 0,8%. Tại hai châu này, tỉ lệ các tín hữu cũng gần với con số tỉ lệ người Công giáo so với dân số trên toàn thế giới.

Tại châu Âu, gần 1/4 dân số là người Công giáo (24%). Nếu đặt con số này trên một quy mô rộng hơn về thời gian, sẽ thấy nhiều điều đáng nói: trong 10 năm, cực lục địa này mất hơn ba triệu tín hữu Công giáo.

Trong khi đó, tại châu Phi, tính từ năm 2000 đến 2009, số tín hữu tăng thêm gần 50 triệu.

Tình hình tăng trưởng số lượng linh mục, phó tế vĩnh viễn, chủng sinh, nam nữ tu sĩ

Trong gần 10 năm (2000-2009), số

các linh mục giáo phận và các dòng tăng 1,34%, trong khi đó, tính riêng từ 2008 đến 2009, con số này tăng 0,34% (từ 409.166 lên 410.593). Số các tân linh mục dòng giảm, còn tân linh mục giáo phận tăng nhẹ.

Số linh mục trên toàn thế giới tăng, nhưng tại châu Âu lại giảm sút: các linh mục giáo phận (giảm 0,82%) và các linh mục dòng (giảm 0,99%).

Về con số chủng sinh: năm 2009 tổng số chủng sinh trên toàn thế giới là 117.978, tăng 0,8% so với năm 2008.

Tuy nhiên số chủng sinh tại châu Âu giảm 1,64%.

Số phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới tăng từ 37.203 năm 2008 lên 38.155 trong năm 2009 (+ 2,5%).

Số phó tế vĩnh viễn đang gia tăng đáng kể ở châu Á và châu Phi. Tuy nhiên châu Âu và châu Mỹ vẫn là những địa phương có số phó tế vĩnh viễn chiếm tỉ lệ áp đảo, đến 98%.

Số liệu thống kê đáng chú ý nhất là sự giảm sút số lượng các nữ tu.

Nếu tại châu Á và châu Phi số ơn gọi nữ tu tiếp tục tăng trưởng, thì lại giảm sút trên phạm vi toàn thế giới (giảm gần 9%): từ 801.185 (năm 2000) còn 729.371 (năm 2009).

(Theo La Croix và một số nguồn khác)

Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo hoàng của giới trẻ

TIN Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II sẽ được phong Chân phước vào ngày 1-5-2011 là niềm vui cho cả Giáo Hội. Sinh thời, ngài đã có vị trí đặc biệt trong lòng mọi người thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Việc Đức Gioan Phaolô II được tôn phong Chân phước cũng là niềm vui đối với giới trẻ khắp năm châu. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau nhìn lại cuộc đời của một vị Giáo hoàng đã để lại nơi các bạn trẻ những giáo huấn sâu sắc và những ấn tượng khó quên.



– Một vị Giáo hoàng gần gũi với các bạn trẻ

Có lẽ trong lịch sử Giáo Hội, chưa có vị Giáo hoàng nào lại gần gũi với giới trẻ đến thế. Chính ngài đã nói: “Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ luôn là giây phút cao điểm trong các chuyến viếng thăm mục vụ của Cha.. Cha ao ước được nắm tay mỗi người và từng người trong chúng con, được trực tiếp nói với mỗi người những lời thân tình bạn hữu. Tuy không thể làm được điều đó, nhưng không gì ngăn cản Cha thể hiện tình hiệp thông sâu xa của Cha với chúng con trong tinh thần và bằng trái tim” (Paris, 1-6-1980). Những năm cuối đời, ngài đã nhiều lần làm cho công chúng thán phục, vì một cụ già 80 tuổi, dù rất mệt mỏi mỗi khi di chuyển, nhưng lại như được “thoát xác” khi gặp giới trẻ. Từ nơi cụ già này toát lên lực hấp dẫn lạ lùng, đến nỗi khi ngài đến đâu, thì phần lớn những người tập trung chào đón ngài là giới trẻ. Cũng chưa bao giờ người ta thấy một

vị Giáo hoàng “ngẫu hứng” đứng lên vẫy tay với những cử điệu uyển chuyển theo điệu bài hát trước hàng triệu bạn trẻ. Mỗi lần gặp gỡ với các bạn trẻ là ngài có thêm nghị lực. Là một vị Thủ lãnh Giáo Hội trên ngai tòa Phêrô, ngài đã ngỏ lời với giới trẻ bằng những ngôn ngữ thân tình gần gũi. Ngài gọi họ là “các bạn”, như những người tri âm tri kỷ. Trong những bài giảng thuyết, đôi khi ngài dừng lại giây lát, chờ cho mọi người tập trung chú ý và nói; “Hỡi các bạn trẻ, Cha yêu chúng con!”. Đáp lại là những tràng pháo tay như sấm vang dậy từ phía cử tọa. Ngài thật gần gũi và thân thương là thế. Ngài luôn tỏ ra là một vị Giáo hoàng rất cảm thông và hiểu giới trẻ. Ngài nói: “Thiên Chúa đã ban cho Cha một hồng ân, như Ngài đã ban cho biết bao giám mục và linh mục, là tha thiết yêu mến chúng con, các bạn trẻ. Dù chúng con khác nhau vì đến từ nhiều quốc gia, nhưng lại hoàn toàn giống nhau về tình thân thiện, về những băn khoăn trăn trở và khát vọng cũng như lòng quảng đại... Những khó khăn và đau khổ của chúng con, Cha đã nắm chắc và biết rõ” (tại Paris, 1-6-1980). Chính Đức Gioan Phaolô II có sáng kiến thành lập Ngày Đại hội Giới trẻ thế

giới từ năm 1984 và được tổ chức hai năm một lần ở nhiều châu lục khác nhau. Trong những dịp đặc biệt này, Ngài đích thân hiện diện giữa họ, lắng nghe họ và cùng họ cầu nguyện. Những ngày Đại hội thực sự là những biến cố lớn trong sinh hoạt của Giáo Hội, tạo đà cho những canh tân thay đổi trong Giáo Hội. Khá nhiều bạn trẻ sau khi tham dự Đại hội đã có những suy tư và biến đổi tích cực.

– Một vị Giáo hoàng chuyên lửa nhiệt tình cho giới trẻ

Trong bài diễn văn ngày nhậm chức, Đức Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ tuyên bố với thế giới chính lời của Chúa “Đừng sợ!” (x. Ga 6,21). Ở vào một giai đoạn còn nhiều vấn đề tế nhị, nhất là trong lãnh vực chính trị, lời tuyên bố “Đừng sợ!” ngắn gọn là thế, nhưng đã diễn đạt đường hướng mục vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình, ngài đã chứng tỏ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

huệ hay chim trời sống vô tư, thụ động. Kitô hữu cũng phải lo: lo liệu, lo toan, thậm chí lo xa nữa. Nhưng họ lo mà như không lo, lo trong bình an thanh thản, vì đó là cái lo của một người con biết Cha trên trời đã lo cho mình, biết Cha thấu rõ nhu cầu thầm kín của mình và sẽ cung cấp đủ (cc. 32-33). Đó không phải là cái lo âu, lo lắng xao xuyến, hay lo sợ bồn chồn của người dân ngoại không có đức tin (cc. 30. 32). Nhưng đó là cái lo của một người con có tinh thần trách nhiệm. Kitô hữu không phải là kẻ ăn xổi ở thì, sống chỉ biết hôm nay. Nhưng họ lại không để mình bị nỗi lo âu về ngày mai đè nặng, đơn giản vì tương lai của họ ở trong tay Thiên Chúa.

Sống tín thác vào sự quan phòng của Chúa không phải là khoan tay nhưng là nỗ lực làm mọi sự hết mình trong bình an. Hãy để mọi nỗi lo toan của ta ở dưới và ở sau nỗi lo toan về Nước Chúa. Hãy để cho đời mình chỉ phụ thuộc sự một chủ là Thiên Chúa (c. 24). Khi dành ưu tiên cho Thiên Chúa, ta sẽ thấy mình chẳng thiếu gì.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới,
nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời.

Chúng con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống, của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình, của nghề nghiệp chuyên môn.

Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực, nhưng cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu, lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy chúng con sống thực tế, nhưng không thực dụng;
biết xoay sở nhưng không mưu mô;
lo cho tương lai cá nhân, nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ.

Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc,
giữa những xâu xé trước bao lựa chọn,

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xin cho chúng con
biết tìm những phút giây trầm
lắng,
để mức lấy ánh sáng và sức
mạnh,
để mình được thật là mình trước
mặt Chúa.

Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria
chuyển cầu,
xin cho chúng con thật sự trở nên
chứng nhân,
làm tất cả để Thiên Chúa được
tôn vinh,
và phẩm giá con người được tôn
trọng. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo hoàng của giới trẻ

điều ấy. Luôn phó thác và tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trong lịch sử và trong Giáo Hội, Đức Gioan Phaolô đã đi đến mọi nơi, gặp gỡ mọi người, đối thoại với tất cả. Ngỏ lời với các bạn trẻ tại Denver, Hoa Kỳ, tháng 7 năm 1993, ngài đã mạnh mẽ kêu gọi: “Các con đừng sợ, hãy đi đến mọi ngõ phố, mọi nơi công cộng, giống như các tông đồ đầu tiên để loan báo Đức Kitô và Tin Mừng cứu độ cho mọi nơi. Đừng xấu hổ vì Tin Mừng. Đây là lúc phải rao giảng trên mái nhà... chính các con là những người hãy lên đường đến với mọi nơi và mời gọi mọi người đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân Ngài”. Ngài còn nói với các bạn trẻ: “Chúng ta đừng sợ hãi, vì Đức Kitô có thể thay đổi lòng con người. Người sẽ thực hiện những “mẻ lưới lạ” vào chính lúc chúng ta không ngờ tới” (tại Rôma, năm 2001). Với sự kiên định phó thác, Đức Gioan Phaolô II đã can đảm lên tiếng phản đối chiến tranh, lên án chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa duy vật, các phương pháp phá thai và giúp chết êm dịu. Ngài không ngừng kêu gọi hòa bình và chủ trương đối thoại.

Sự hiện diện của đông đảo bạn trẻ trong đêm 1-4-2005 tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc ngài hấp hối như một sự đồng hành kỳ diệu. Cả

thế giới dường như đang hướng về Rôma, nơi vị “Lữ hành không mệt mỏi” đang chuẩn bị lên đường cho một cuộc lữ hành mới. Một bạn trẻ đã nói với phóng viên báo chí vào thời khắc đặc biệt này: “Suốt cuộc đời của mình, Đức Gioan Phaolô II đã đi khắp nơi để gặp gỡ mọi người. Giờ đây, ngài không còn đi được nữa, thì chính chúng tôi đến với ngài, để bày tỏ lòng kính phục và biết ơn ngài”. Lòng mến mộ của các bạn trẻ đã được thể hiện một cách bất thường nhưng lại rất “trẻ”, đó là vừa khi được loan tin Đức Gioan Phaolô II từ trần, thì một tràng pháo tay vang dội khắp quảng trường Thánh Phêrô. Có nhiều người vỗ tay mà nước mắt đầm đìa. Một cử chỉ tạm biệt hay tôn vinh? Có lẽ cả hai. Tất cả đều muốn khẳng định rằng Đức Gioan Phaolô II là một người rất gần gũi và thân thiết đối với họ. Ngay trong thánh lễ an táng của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, người ta đã thấy nhiều băng-rôn lớn với dòng chữ: “Santo subito”, nghĩa là “Thánh ngay lập tức”. Điều đó chứng tỏ lòng yêu mến đặc biệt mà công chúng dành cho vị Giáo hoàng này.

– Một vị Giáo hoàng mời gọi giới trẻ tham gia truyền giáo

Là vị Giáo hoàng của Giới trẻ, Đức Gioan Phaolô II luôn quan tâm đến họ. Ngài thường đề cập đến việc giáo dục đức tin cho người trẻ trong những bài thuyết trình ở vào nhiều dịp khác nhau, nhất là khi ngỏ lời với các giám mục trong những chuyến thăm Ad Limina. Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Giới trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội” (Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo, số 2), Đức Gioan Phaolô II đã thực hiện tinh thần của Công đồng khi ngài dành cho giới trẻ tình ưu ái vừa hiền phụ vừa bạn hữu. Đối với ngài, các bạn trẻ không chỉ là đối tượng của sự quan tâm, mà các bạn còn được mời gọi trở nên những cộng sự viên truyền giáo. Ngài đã nêu rõ: “Không được coi người trẻ như chỉ là đối tượng của mối quan tâm mục vụ của Giáo Hội. Thật sự họ là và phải được khuyến khích để trở nên những chủ thể năng động, dự phần vào công cuộc phúc âm hoá và đổi mới xã hội” (Tông huấn “Kitô hữu giáo dân”, số 46).

“Công cuộc loan báo Tin Mừng cho thế giới vào những thập kỷ tương lai tùy thuộc vào các bạn. Các bạn

hãy làm cho Giáo Hội tươi trẻ nhờ sự hiện diện thân thiện của các bạn” (Ngỏ lời với giới trẻ năm 1985). Với những lời tâm huyết trên đây, Đức Gioan Phaolô đã trao phó cho các bạn trẻ sứ mạng truyền giáo. Ngài mời gọi họ hãy quảng đại cộng tác làm cho ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa trong cuộc đời. Loan báo Tin Mừng là sứ mạng mà các Kitô hữu được trao phó khi lãnh nhận Bí tích thánh tẩy. Trong xã hội hôm nay, có biết bao người trẻ đang khao khát tìm kiếm Chúa để thấy ý nghĩa cuộc đời. Ngài đã khẳng định: “Chính các bạn trẻ là tông đồ cho các bạn trẻ khác” (Ngỏ lời với các giám mục Pháp ngày 23-3-1982). Với những ưu tư về tình trạng thiếu linh mục trong Giáo Hội, mỗi lần gặp gỡ các bạn trẻ, ngài đều kêu gọi họ quảng đại dấn thân làm môn đệ Chúa Giêsu trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Những lời kêu gọi này đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong Giáo Hội.

Các bạn trẻ thân mến,

Trong niềm vui chung của Giáo Hội hoàn vũ nhân dịp Đức Gioan Phaolô II được tôn phong Chân phước, những bạn trẻ công giáo Việt Nam chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cùng học hỏi nơi cuộc đời của vị Cha chung đáng kính. Xin cho chúng ta biết thiện chí thực hiện những thao thức và kỳ vọng của ngài nơi giới trẻ. Đó chính là việc làm cụ thể và hữu hiệu nhất để tỏ lòng tri ân đối với ngài. Xin mượn lời giáo huấn của chính Đức Gioan Phaolô II thay cho lời kết thúc những dòng suy tư này: “Để thay đổi thế giới, chúng con phải thay đổi cách sống. Trong cuộc sống hưởng thụ hôm nay, có biết bao cám dỗ đang vây quanh chúng con và làm cho chúng con thành nạn nhân của những truy lạc. Chúng con đừng sống một cách hời hợt, chung chung, nhưng hãy có đời sống nội tâm sâu xa. Chúng con hãy dùng thời giờ để cầu nguyện, để suy tư và sống trong sự thật, nhờ đó chúng con có được mối liên hệ thân tình với Chúa và với anh chị em mình” (Ngỏ lời với các bạn trẻ tại Namur, năm 1985).

Nguyện xin Chân phước Gioan Phaolô II cầu bầu cho chúng ta. Amen.

Hải Phòng ngày 20-2-2011

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục Hải Phòng