

**SUY NIỆM
TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

*

Ngày 23-1-2011**Chúa nhật 3 Thường niên
Năm A**

*

Galilê, vùng dân ngoại**LỜI CHÚA: Mt 4,12-23**

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc hạt Dovulun và Naptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiia nói: Đây đất Dovulum, và đất Naptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cánh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thân, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Đêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Đêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.

SUY NIỆM

Khi Gioan bị bắt, Đức Giêsu đã lánh qua Galilê. Galilê là vùng ven, ít nguy hiểm

*(xem tiếp trang 2)***Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm
Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam**

WHĐ (14.01.2011) – Ngày 13-01, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, hiệu tòa Capri, làm Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam.

Trong lần bổ nhiệm này, ĐTC đã chỉ định Đức TGM Girelli làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm mạng Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

Được biết, Đức TGM Girelli vừa mãn nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor.

Đức TGM Girelli sinh ngày 13-03-1953 tại Predore, Bergamo, Italia. Ngài chịu chức linh mục ngày 17-06-1978. Năm 2006, ĐTC Bênêdictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục, hiệu tòa Capri, và cử làm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor.

Cũng nên nhắc lại, ngày 10-01 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến Ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh nhân dịp mừng Năm Mới 2011, ĐTC đã đọc một bài diễn văn quan trọng về quyền tự do tôn giáo. Trong đó ngài kêu gọi toàn thế giới hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo của con người.

Về Việt Nam, ĐTC nói: “Tôi muốn bày tỏ sự hài lòng đối với chính quyền Việt Nam đã đồng ý việc tôi chỉ định một vị đại diện, qua những chuyến viếng thăm, sẽ thể hiện mối quan tâm của Đấng kế vị Thánh Phêrô đối với cộng đoàn Công giáo thân yêu của đất nước này”. ■

**Bộ Phong Thánh:
“Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II
sẽ được tôn phong Chân phước vào ngày 1-5-2011”**

WHĐ (15.01.2011) – Bộ Phong Thánh vừa ra Thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI sẽ chủ sự Thánh lễ tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II lên bậc Chân phước vào ngày 1-05-2011, nhằm Chúa nhật Lễ kính Lòng Chúa Thương xót.

Bản Thông cáo viết:

“Như đã biết, Ân phong Thánh cho Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được đưa ra trước thời hạn quy định 5 năm sau ngày tử trần. Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã cho phép miễn trừ thời hạn, do danh tiếng lẫy lừng về nhân đức thánh thiện của Đức Gioan

*(xem tiếp trang 2)*

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cho Ngài. Dân cư ở đây phần đông là dân ngoại. Người Do thái ở đây bị coi là những kẻ sống bên lề Dân Chúa. Nhưng Galilê lại là nguyên quán của Ngôi Lời làm người, và là nơi Đức Giêsu chọn để bắt đầu thi hành sứ vụ. Từ Galilê, Ngài sẽ sai môn đệ đi khắp thế gian (Mt 28,19). Đức Giêsu rời bỏ Nadarét, để đến cư ngụ tại Caphácnaum. Caphácnaum là địa bàn hoạt động được Ngài ưa thích. Có lúc nó được gọi là thành của Ngài (9,1), dù bất xứng (11,23). Galilê, Nadarét, Caphácnaum chẳng có chút tiếng tăm (Ga 1,46), nhưng Đức Giêsu vẫn là một ngôn sứ xuất thân từ đó (Mt 21,11).

Hãy ngắm nhìn Đức Giêsu trên những nẻo đường. Ngài rút về Galilê, Ngài đến Caphácnaum, đi dọc theo bờ biển. Khắp miền Galilê in dấu chân của Ngài (Mt 4,23), Ngài không vào hoang địa như Gioan, rồi gọi người ta đến. Ngài đích thân đến với con người ngay giữa đời thường. Ngài cứ đi không nghĩ, không đóng đô ở một chỗ. Nhu cầu quá lớn không cho phép Ngài dừng lại (Mc 1,38). Đức Giêsu chuyển động và kéo người ta chuyển động theo Ngài. Những người đầu tiên là các ngư phủ mà Ngài quen biết. Tuy là những người ít học, không giàu có hay địa vị, nhưng đối với Ngài, họ có đủ tố chất cần thiết để trở nên những người cộng sự của Ngài. Sự kiên trì khi thả lưới giúp họ biết nhẫn nại chờ đợi. Sự hòa đồng giúp họ chấp nhận nhau và làm việc chung. Sự can đảm trước sóng gió giúp họ đối diện với nghịch cảnh. Khả năng nhận ra khi nào và chỗ nào nên thả lưới sẽ giúp họ khám phá những vùng truyền giáo màu mỡ.

“Các anh hãy theo Tôi”: một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Tôi và chia sẻ thao thức của Tôi. Để lên đường cần bỏ lại cái êm ấm được phép, êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới. Theo Chúa là chấp nhận ra khơi hay đúng hơn là chấp nhận lên bờ, bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc. Chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp, là để có thể đi đến mọi nhà, gặp mọi người, và tận tụy cho sứ mệnh loan báo Nước Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời gần bên. Để đón lấy quà tặng đó, cần sám hối, hoán cải. Hoán cải là để Ngài kéo vào một chuyển động, là quay lại, là bỏ con đường mình đã quen

(xem tiếp trang 3)

Thánh quan Don Bosco đến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thành lập Dòng Don Bosco, và 200 năm ngày sinh Thánh Don Bosco, Thánh quan Don Bosco sẽ đi thăm hơn 130 quốc gia.

Tại Việt nam, Thánh quan Don Bosco được cung nghinh từ ngày 16-01-2011 đến ngày 01-02-2011.

Vào lúc 12g15 ngày Chúa Nhật 16-01-2011, Thánh quan Don Bosco đã đến sân bay Tân Sơn Nhất từ Phi Luật Tân. Cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng và cha Phêrô Phạm Văn Chính, phụ trách Truyền Thông của tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam, đã vào tận sân bay để đón Thánh quan và di chuyển Thánh quan ra khỏi phi trường qua khu vực Kho của cảng sân bay. Thánh quan được di chuyển trên một chiếc chuyên xa được thiết kế đặc biệt cho việc di chuyển này.



Đại diện các thành phần Sa-lê-diêng đã có mặt ại khu vực Kho của cảng sân bay để chào đón Thánh quan.

Đến Việt Nam, Thánh quan Don Bosco sẽ lần lượt viếng thăm các cộng đoàn của Hội dòng Don Bosco tại: *Xuân Hiệp* (Thủ Đức, Tp. HCM), *Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà* (Thủ Đức), *Phước Lộc* (Bà Rịa-Vũng Tàu), *Đức Huy* (Gia Kiệm, Đồng Nai), *Đà Lạt* (Lâm Đồng) và *Ba Thôn* (Quận 12 Tp.HCM).

(xem tiếp trang 4)

Đức cố GH Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong Chân phước

Phaolô II từ lúc còn sống cho đến khi qua đời. Hơn nữa, các quy định của Giáo luật liên quan đến thủ tục phong Chân phước và phong Thánh đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Từ tháng Sáu 2005 đến tháng Tư 2007, cuộc điều tra cấp giáo phận đã được tiến hành tại Rôma với những yêu cầu được gửi đến một số giáo phận khác, nhằm thu thập thông tin về cuộc sống, nhân đức, danh tiếng thánh thiện và những phép lạ có thể có. Ngày 4 tháng Năm 2007, Bộ Phong Thánh đã ra Nghị định công nhận thủ tục này được tiến hành đúng theo Giáo luật, và vào tháng Sáu 2009, Bộ đã xem xét Án nghị. Sau đó, 9 vị cố vấn thần học của Bộ đã phúc trình nhận xét tích cực về tính chất anh hùng các nhân đức của Đức Gioan Phaolô II, các Hồng y và các Giám mục khác của Bộ đã chuẩn thuận bản phúc trình này.

Ngày 19 tháng Mười Hai 2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phê chuẩn việc ban hành Nghị định công nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô II.

Về việc phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Cáo thỉnh Vụ án đã

trình lên Bộ trưởng hợp được khỏi bệnh Parkinson của nữ tu Marie-Simon-Pierre Normand, Dòng Tiểu muội Bảo mẫu Công giáo Pháp.

Sau đó, ngày 21 tháng Mười 2010, biên bản điều tra theo Giáo luật và kết quả giám định y khoa đã được trình cho Ủy ban Y khoa của Bộ. Sau khi thẩm định nghiêm ngặt các bằng chứng và hồ sơ thủ tục, Ủy ban công bố về tính chất không thể giải thích được về mặt khoa học của việc khỏi bệnh này. Các cố vấn thần học, sau khi tìm hiểu những kết luận y khoa, ngày 14 tháng Mười Hai đã đưa ra những nhận xét về khía cạnh thần học đối với hồ sơ, nhất trí công nhận bệnh nhân đã không tìm ai khác, chỉ một lòng một ý kêu nài Đức Gioan Phaolô II chuyển cầu, kết quả là đã được khỏi bệnh cách lạ lùng.

Sau hết, vào ngày 11 tháng Giêng 2011, trong phiên họp thường kỳ, các thành viên của Bộ đã nhất trí ban hành quyết định công nhận việc khỏi bệnh lạ lùng của chị nữ tu người Pháp, không thể giải thích về mặt khoa học nhưng chính Thiên Chúa đã thực hiện theo lời chuyển cầu của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị đã được chị nữ tu bệnh nhân cũng như đông đảo các tín hữu khác kêu cầu". ■

(Theo VIS)

Giáo hạt tông nhân đầu tiên của Anh quốc và xứ Wales

WHĐ (16.1.2011) / VIS – Ngày 15.1.2011, một thông cáo bằng tiếng Anh của văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Theo các điều khoản của Tông hiến “Anglicanorum coetibus” của Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI (ngày 4 tháng 11 năm 2009) và sau khi cần trọng tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales, hôm nay Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập một giáo hạt tông nhân thuộc lãnh thổ của Anh quốc và xứ Wales cho các nhóm giáo phẩm và tín hữu Anh giáo từng bày tỏ mong muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo”. Giáo hạt tông nhân đầu tiên này mang tên giáo hạt Đức Bà Walsingham với vị bổn mạng là Chân phước John Henry Newman.

“Giáo hạt tông nhân là một cơ cấu theo giáo luật quy định việc tái hợp tập thể theo cách thức cho phép các cựu tín hữu Anh Giáo được hiệp thông trọn

vẹn với Giáo Hội Công Giáo mà vẫn giữ các yếu tố di sản Anh giáo khác biệt của mình. Với cơ cấu này, Tông hiến “Anglicanorum coetibus” cố gắng



Lễ phong chức linh mục Công giáo cho ba cựu giám mục Anh giáo: Andrew Burnham, Keith Newton, và John Broadhurst

vừa quan tâm đến truyền thống phụng vụ, linh đạo và mục vụ có giá trị của Anh giáo vừa quan tâm đến việc các nhóm này và giáo sĩ của họ được gia nhập trọn vẹn vào Giáo Hội Công giáo.”

(xem tiếp trang 4)

Tòa Thánh Vatican kỷ niệm một năm vụ động đất tại Haiti

WHĐ / Tin tổng hợp (14.1.2011) – Nhân dịp kỷ niệm một năm vụ động đất khủng khiếp xảy ra tại Haiti (12-1-2010), Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Tarcisio Bertone, đã chủ sự Thánh lễ vào ngày thứ tư 12-1, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, với sự hiện diện của của các thành viên Ngoại giao đoàn tại Roma.

Theo thống kê của hãng thông tấn Fides (12-1-2011), vụ động đất này đã làm 250.000 người thiệt mạng, một triệu người không nhà cửa và hàng ngàn nạn nhân của các trận dịch xảy ra sau vụ động đất.

Trong Thánh lễ, Đức hồng y đã nhắc nhở đến các nạn nhân này, trong đó có một số đông linh mục, tu sĩ nam nữ, và Tổng giám mục Port-au-Prince, Đức cha Joseph Serge Miot.

Đức hồng y Bertone đã cầu chúc Haiti được hưởng một nền thịnh vượng, hòa bình, sự yên ủi và tình liên đới “cụ thể” và “bền vững.”

Cũng trong ngày 12-1 này, Đức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Robert Sarah, đã chủ sự một Thánh lễ đồng tế ngay tại Haiti. Đức hồng y Sarah đã được Đức giáo hoàng cử làm đặc sứ của ngài tới viếng thăm Haiti trong bốn ngày. Vị hồng y đặc sứ đã mang theo một thông điệp của Đức giáo hoàng Bênêdictô, như một “lời hy vọng”, gửi nhân dân Haiti nhân dịp này. Thông điệp đã được vị Đặc sứ đọc trong thánh lễ:

“Nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất ngày xảy ra vụ động đất khủng khiếp gây tang tóc trên đất nước của anh chị em, tôi xin được hiệp lòng với tất cả anh chị em, những người dân Haiti quý mến, để cầu nguyện cho quý anh chị em và đặc biệt cho những người đã qua đời”.

“Tôi cũng ước ao gửi đến anh chị em một lời hy vọng giữa những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện tại. Thực vậy, đây là lúc xây dựng lại, không chỉ các cơ sở vật chất mà nhất là sự sống chung về mặt dân sự, xã hội và tôn giáo”.

Đức Giáo hoàng cũng đã nhấn mạnh đến việc phải tôn trọng sự tự do của người dân Haiti: “Tôi cầu mong dân

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

từ lâu, để đi cùng chiều với Chúa và ngược chiều với cái tôi ích kỷ. Đức Giêsu gieo rắc niềm vui khắp nơi. Niềm vui cho người nghe, niềm vui cho người khỏi bệnh. Bước chân không mỏi, lời nói thiết tha, trái tim gần gũi... Hôm nay Hội Thánh vẫn sống giữa những Galilê dân ngoại. Chúng ta có đủ niềm vui để làm Galilê bừng sáng không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quẩn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh.

Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

tộc Haiti sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lịch sử hiện tại và tương lai của mình, với sự trợ giúp của quốc tế vốn đã bắt đầu với những dấu hiệu của lòng quảng đại lớn lao được thể hiện qua việc viện trợ kinh tế và với những tình nguyện viên đến từ tất cả các nước.”

Đức Hồng y Sarah cũng đã mang theo những đóng góp cụ thể để giúp Haiti xây dựng lại trường học và nhà thờ. ■

Từ 18 đến 25-01-2011: Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

WHĐ (19.01.2011) – Hằng năm, Giáo Hội dành một tuần trước Lễ kính Thánh Phaolô trở lại (25-01) để cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, bắt đầu từ 18 đến 25-01.

Chủ đề tuần lễ cầu nguyện năm nay là “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. (Công vụ Tông đồ 2, 42)

Chủ đề trên do Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu phối hợp với Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội đưa ra.

Các đề tài dành cho từng ngày trong tuần lễ Hiệp nhất:

Ngày 18-01: Cộng đoàn Giáo Hội Giêrusalem.

Ngày 19-01: Nhiều chi thể trong một thân thể.

Ngày 20-01: Việc chuyên cần nghe lời giáo huấn của các Tông đồ liên kết chúng ta.

Ngày 21-01: Biểu lộ sự hiệp nhất qua việc chia sẻ.

Ngày 22-01: Cử hành lễ bẻ bánh trong niềm hy vọng.

Ngày 23-01: Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta được kiên vững để cùng nhau hành động.

Ngày 24-01: Sống trong đức tin vào sự Phục sinh.

Ngày 25-01: Được kêu gọi để phục vụ công cuộc hòa giải.

Vì tháng Giêng tại nam bán cầu nhằm mùa nghỉ hàng năm, nên các Giáo Hội sẽ tổ chức tuần cầu nguyện vào một thời điểm khác, chẳng hạn dịp lễ Ngũ tuần – lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, cũng là một biểu tượng cho sự Hiệp nhất trong Giáo Hội, từng được Phong trào Đức Tin đề nghị và đặt ra việc cầu nguyện này vào năm 1928.

Được biết, vào Chúa nhật 17-01, ngay trước ngày khai mạc tuần Hiệp nhất, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dâng lời cầu nguyện: “Xin Chúa Thánh Thần mở toang những cánh cửa tâm hồn và ban cho Hội Thánh của Chúa được ơn hiệp nhất”.

Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất sẽ bế mạc vào giờ Kinh Chiều ngày 25-01, lúc 17g30, tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, dưới sự chủ tọa của ĐTC Bênêđictô XVI. ■

(Theo VIS và Radio Vatican Pháp ngữ)

Giáo hạt tòng nhân đầu tiên

“Vì lý do giáo lý, trong bất kỳ trường hợp nào, Giáo Hội không cho phép phong chức giám mục cho người đã có gia đình. Tuy nhiên, theo một số điều kiện, Tông hiến cho phép phong chức linh mục Công giáo cho các cựu giáo sĩ Anh giáo đã kết hôn. Hôm nay tại Nhà thờ chính tòa Westminster ở London, Đức Tổng Giám mục Vincent Nichols của Westminster sẽ phong chức linh mục Công Giáo cho ba cựu giám mục Anh giáo: giám mục Andrew Burnham, Keith Newton, và John Broadhurst.”

“Hôm nay Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng bổ nhiệm linh mục Keith Newton là vị Bản quyền đầu tiên của giáo hạt tòng nhân “Đức Bà Walsingham”. Cùng với linh mục Burnham và linh mục Broadhurst, linh mục Newton sẽ giám sát việc

chuẩn bị về mặt giáo lý của các nhóm tín hữu Anh giáo đầu tiên ở Anh và xứ Wales gia nhập Giáo Hội Công giáo cùng với các mục sư của họ vào lễ Phục sinh, và sẽ đồng hành với hàng giáo sĩ trong việc chuẩn bị lễ phong chức linh mục Công giáo vào dịp Lễ Hiện xuống.”

“Việc đưa ra cơ cấu mới này phù hợp với các cam kết đối thoại đại kết, vốn luôn là một ưu tiên đối với Giáo Hội Công giáo. Các sáng kiến dẫn đến việc ban hành Tông hiến và thiết lập hạt tòng nhân này đến từ một số nhóm tín hữu Anh giáo khác nhau đã tuyên bố rằng họ chia sẻ cùng một đức tin Công giáo chung như được trình bày trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo và chấp nhận sứ vụ Phêrô như Chúa Kitô đã muốn cho Giáo Hội. Đối với họ, nay đã đến lúc bày tỏ sự hiệp nhất mặc nhiên này bằng hình thức hữu hình của sự hiệp thông trọn vẹn.” ■

(Theo VIS)

Thánh quan Don Bosco

Ngày 1-2 Thánh quan được chuyển về Roma để bảo trì, chấm dứt thời gian viếng thăm vùng Đông Á.

Việc kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu Hội Sa-lê-diêng nhằm chuẩn bị cho việc kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Don Bosco. Việc cử hành này có nghĩa là *canh tân lòng trung thành với Don Bosco, với linh đạo và sứ mệnh của ngài*. Năm nay sẽ là Năm Thánh “Sa-lê-diêng” của Gia đình Sa-lê-diêng.



Việc hành hương của Thánh quan là dịp *cầm lấy Cuốn tiểu sử Don Bosco* trong tay như cha Bê trên Cả mong muốn. Chúng từ của đời sống ngài sẽ giúp Gia đình Sa-lê-diêng *noi gương đức tin, tình yêu của ngài đối với Chúa và lòng nhiệt thành của ngài đối với anh chị em, cách riêng thanh thiếu niên nghèo khổ nhất*. Toàn thể Gia đình Sa-lê-diêng trên thế giới sẽ gặp nhau để cầu nguyện bên Thánh quan Don Bosco, hợp thành *một cộng đoàn tín hữu được Chúa Kitô kêu gọi tới sự thánh thiện*, muốn thánh hoá mình bằng cách noi theo mẫu gương của Don Bosco. Khi cầu nguyện bên cạnh Thánh quan, người nhỏ và người lớn đặt trong tay ngài biết bao lời cầu nguyện và ý chỉ, vì ngài rất yêu mến Chúa và có thể chuyển cầu cho họ. ■

(Theo: thanhquan.donboscoviet.org)

