

**SUY NIỆM
TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

*

Ngày 9-1-2011

Chúa Giêsu chịu phép Rửa

*

Con yêu dấu**LỜI CHÚA: Mt 3,13-17**

Khi ấy, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

SUY NIỆM

Xếp hàng chung với những người thu thuế, tội lỗi, Đức Giêsu chờ đến phiên mình được Gioan làm phép rửa. Gioan bối rối, khước từ. Đấng ông không đáng xách dép, Đấng là thẩm phán quyền uy, Đấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối. Đức Giêsu mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu (3,15) tóm gọn cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ muốn giữ trọn, làm trọn điều Thiên Chúa muốn. Đức Giêsu hạ mình trước mặt Gioan, và Ngài còn chìm thật sâu trong dòng nước. Ngài chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của cả dân tộc.

Chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, Thiên Chúa lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. “Vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng

(xem tiếp trang 2)

**Diễn văn của Đức Hồng Y Ivan Dias,
Đặc sứ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
nhân dịp Bế mạc Năm Thánh
Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam -
La Vang, ngày 5-1-2011**

*Kính thưa Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam,
Kính thưa ngài Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam,*

*Kính thưa quý anh em trong chức Giám Mục,
Thưa toàn thể anh chị em trong Chúa Giêsu Kitô
và các bạn thân mến,*



1. Tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể cộng đồng đã dành cho tôi trong tư cách Đặc sứ của Đức Thánh Cha, một sự đón tiếp nồng nhiệt, dịp Giáo Hội Việt Nam bế mạc long trọng Năm Thánh.

Tôi hân hạnh chào ngài Phó Thủ Tướng Chính Phủ và cảm ơn ngài về sự hiện diện ở đây giữa chúng tôi. Qua ngài tôi kính chào chính quyền dân sự của Đất nước đẹp đẽ này.

*(xem tiếp trang 2)***Tổng kết năm 2010 qua các sự kiện tiêu biểu**

WHĐ (30.12.2010) – Kết thúc năm 2010, Ban biên tập Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bình chọn 5 sự kiện đáng chú ý nhất của Tòa thánh Vatican:

5. Tác phẩm “Ánh sáng cho trần gian”

Do nhà báo người Đức Peter Seewald thực hiện, ghi lại cuộc phỏng vấn của ông với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Nhận định của Đức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp: “Đây chính là món quà Giáng sinh tuyệt đẹp của Đức Thánh Cha tặng chúng ta”.

Giới thiệu tác phẩm này, Đức cha khuyên: Cần phải “đọc tác phẩm, chứ không phải chỉ loáng thoáng lướt qua các bình luận hoặc trích dẫn. Đọc, chứ đừng tự giành cho mình huấn quyền mới về chủ nghĩa tương đối. Đọc, chứ không phải soi mói tư tưởng của Đức Giáo hoàng theo kiểu pharisêu hay đám kinh sư. Đọc để thưởng thức, suy niệm và nhận lấy ánh sáng rồi đưa vào cuộc sống hàng ngày”.

4. Thành lập Hội đồng Tòa thánh cổ võ Tân phúc âm hóa

Với Tự sắc *Ubicumque et semper* (Mọi nơi mọi lúc), ký ngày 2-9, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thành lập *Hội đồng Tòa Thánh cổ võ Tân Phúc âm hóa*. Trong buổi họp báo công bố Tự sắc ngày 12-10, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng này giải thích: “Phải tìm ra những phương thức thích hợp để canh tân sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh cho những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội mà nay không còn hiểu ý nghĩa của việc mình là thành viên của cộng đoàn tín hữu Kitô nữa, và đã trở thành nạn nhân của “chủ nghĩa cái tôi chủ quan” trong thời đại ngày nay... Tự sắc *Ubicumque et semper* đề cập

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trời mở ra." Tầng trời mở ra là dấu hiệu Thiên Chúa muốn ngỏ lời. "Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống và ngự trên Người." Đức Giêsu đã được thụ thai nhờ Thánh Thần, nay Ngài lại nhận được Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ. "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." Chúa Cha triu mến giới thiệu cho ta Con của Ngài. Cha tấn phong Ngài làm Mêsia, nhưng theo kiểu một Tôi Tớ. Đức Giêsu hiểu những gì Cha mới vén mở cho mình. Qua bao năm cầu nguyện, Ngài đã được Cha tỏ lộ về căn tính và sứ mạng thiên sai của Ngài. Nhưng hôm nay, nơi sông Giođan, Cha đã chuẩn nhận một cách long trọng và dứt khoát. Cả con người Ngài bừng lên ánh sáng và sức mạnh. Đức Giêsu biết giai đoạn ẩn dật ở Nadarét đã kết thúc. Đã đến lúc Cha muốn Ngài lên đường.

Kinh nghiệm bên sông Giođan, Đức Giêsu chẳng thể quean. Kinh nghiệm ấy được sống và lớn lên trong suốt đời Ngài. Ngài không chỉ đứng chung với tội nhân, Ngài còn gắn gũi họ, nâng dậy và gánh tội của họ. Ngài chết với những tội nhân và chết như một tội nhân. Các tầng trời đã mở ra và không bao giờ khép lại. Sự hiện diện, lời nói, hành động của Ngài đã luôn là một vén mở về khuôn mặt của Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa đã ngự trên và ngự trong Ngài. Thần Khí là bạn đường, hướng dẫn Ngài vào hoang địa, đưa Ngài đi giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật. Thần Khí làm Ngài hơn hờ mừng vui cất lời ca ngợi. Nhờ Thánh Thần, Ngài đã luôn sống như Con của Cha, luôn làm điều đẹp lòng Cha và sống đơn sơ phó thác. Phép rửa ở Giođan chuẩn bị cho phép rửa nơi thập giá.

Chúng ta được mời gọi sống phép Rửa mình đã lãnh nhận. Mai táng cái tôi ích kỷ và rạn vỡ trong cái tôi tự do.

CÂU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con.

Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

(xem tiếp trang 3)

Diễn văn của Đức Hồng Y Ivan Dias

Tôi hết lòng cảm ơn Đức Cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, về những lời đáng mến mà Đức cha đã nhân danh Giáo Hội Việt Nam phát biểu đối với Phái đoàn Tòa Thánh, trong đó có 2 thành viên là con cái của đất nước này: là Cha Antôn Dương Quỳnh, chủ tịch Ủy ban Tòa Giám Mục Huế, kiêm cha sở Nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế, và cha Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, Bề trên Giám tỉnh Dòng Phanxicô, Tổng Thư ký Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

2. Tôi được vinh dự và hạnh phúc mang đến anh chị em lời chào thăm nồng nhiệt nhất và hiền phụ, cũng như Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI. Tôi sẽ ban phép lành Tòa thánh này, ngày mai, sau Thánh lễ, cùng với các Giám mục hiện diện ở đây. Đức Thánh Cha chúc mừng cơ hội vui mừng của hai biến cố lịch sử trong Giáo Hội tại Việt Nam: đó là việc thành lập hai địa phận tông tòa và thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam.

[nói tiếng Việt]:

– Đức Thánh Cha chào thăm anh chị em.

– Đức Thánh Cha yêu mến anh chị em.

– Đức Thánh Cha yêu mến nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Tôi cũng vậy, một cách đặc biệt, tôi yêu mến Giáo Hội này, bởi vì lịch sử truyền giáo trên Đất nước này gắn liền với lịch sử của Thánh bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và tôi chỉ là Tổng Trưởng khiêm hạ và Tôi tớ.

[nói tiếng Việt]:

– Tôi yêu mến Giáo Hội Việt Nam.

3. Qua anh chị em, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tín hữu giáo dân, tôi muốn mở rộng lời chào thăm của tôi đến tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và tất cả mọi tín hữu giáo dân trong nước. Đặc biệt tôi muốn ngỏ lời với các bậc phụ huynh, những vị cao niên, những người đau yếu, các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Họ không hiện diện ở đây với chúng ta, nhưng chắc chắn họ vẫn luôn hiệp thông trong lời cầu nguyện với chúng ta, cho biến cố lịch sử này.

[nói tiếng Việt]:

– Tôi kính chào anh chị em.

4. Sự hiện diện của quý đại diện các Hội đồng Giám mục anh em xác minh tính cách phổ quát của Giáo Hội Công giáo. Tất cả chúng ta là những người thừa kế di sản các Tông đồ, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và quốc tịch, chúng ta tuyên xưng trong xác tín rằng: "Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người" (Ep 4, 5-6).

5. Lời chào ưu ái, bình an và huynh đệ của tôi cũng xin được gửi đến quý vị đại diện các tôn giáo không Kitô giáo có mặt tại Việt Nam. Như quý vị biết, Giáo Hội Công giáo không loại bỏ những gì là chân thật, là thánh thiêng trong các tôn giáo không thuộc Kitô giáo. Với lòng kính trọng chân thành, Giáo Hội nhìn nhận những thực hành và sinh hoạt, các luật lệ và giáo lý của các tôn giáo. Công đồng Vatican II dạy chúng tôi rằng: "Giáo Hội khuyến khích con cái mình, ngõ hầu, với khôn ngoan và bác ái, qua đối thoại và hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, luôn biết làm chứng đức tin và đời sống kitô, giúp họ nhận biết, bảo tồn và phát huy các giá trị thiêng liêng, luân lý, văn hóa, xã hội vốn có trong họ" (Nostra Aetate, 2).

6. Sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo chính quyền và Giáo Hội chắc chắn là một điểm lành cho tương lai. Thực vậy, sự tham dự này minh chứng lòng quý mến và sự nhìn nhận các giá trị mà cộng đồng công giáo tuyên xưng trong đất nước này. Tôi tin và hiểu rằng sẽ không thiếu đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn, tạo điều kiện thuận tiện cho mọi tổ chức tôn giáo, cũng như cho mọi người tuyên xưng và thực hành niềm tin của mình cách công khai, dù họ thuộc bất cứ tín ngưỡng nào. "Quý vị hãy vững tin rằng, về phía mình Giáo Hội Công giáo, trong khuôn khổ và phương tiện riêng, sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình" (Bênêdictô XVI, Diễn văn cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh, 12-5-2005).

Tôi rất thích ý tưởng Giáo hội và Nhà Nước như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa, thì con cái của họ hạnh phúc hơn. Ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa Giáo Hội và Nhà Nước, ngay trên đất nước Việt Nam này.

(xem tiếp trang 4)

Tổng kết năm 2010

trực tiếp đến những Giáo Hội có truyền thống lâu đời. Những Giáo Hội này phải canh tân tinh thần truyền giáo, hầu đáp ứng những yêu cầu mới đang được tình thế lịch sử ngày nay đặt ra cho mình”.

3. Thượng hội đồng Giám mục về Trung Đông (từ 10 đến 24-10-2010)

Mục tiêu của Thượng hội đồng là (1) Khẳng định và củng cố bản sắc của người Kitô hữu tại Trung Đông, nhờ Lời Chúa và các bí tích và (2) Khơi lên tình hiệp thông giữa các Giáo Hội thuộc những nghi lễ khác nhau, để việc làm chứng đạt hiệu quả chung. Việc làm chứng ngày nay bao gồm các chiều kích: hiệp thông, đối thoại liên tôn và truyền giáo.

2. Bế mạc Năm Linh mục (11-6-2010)

Tại quảng trường thánh Phêrô, 15 ngàn linh mục trên khắp thế giới đã đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Năm Linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC nhấn mạnh: “Linh mục không phải chỉ là người nắm giữ một chức vụ, như những người mà mỗi xã hội đều cần đến để có thể thực hiện



Lễ tôn phong chân phước John Henry Newman

một số chức năng. ... Linh mục không phải chỉ là một “phận sự” nhưng là bí tích: Thiên Chúa dùng một người nghèo hèn để qua đó Ngài hiện diện và hoạt động cho con người. Quả thật Thiên Chúa rất táo bạo khi tự phó mình cho con người, và dù biết những yếu đuối của chúng ta, Chúa vẫn tin con người có khả năng hoạt động và hiện diện thay cho Ngài. Sự táo bạo này của Thiên Chúa là điều thực cao cả ẩn chứa bên dưới từ “chức linh mục”.

Sau bài giảng của ĐTC, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục.

1. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Vương quốc Anh (từ 16 đến 19-9-2010)

Trong chuyến tông du này, ĐTC đã gặp vị giáo chủ Anh giáo –Đức TGM Rowan Williams– và là vị giáo hoàng đầu tiên bước vào tu viện Westminster, nơi phụng tự quan trọng bậc nhất của người Anh giáo. Tại Điện Westminster, ĐTC ngỏ lời với 1800 nhà chính trị, doanh nhân và trí thức Anh về tương quan giữa chính trị và tôn giáo. Cũng trong chuyến tông du này, ĐTC đã tôn phong chân phước cho vị Hồng y mà ngài rất ngưỡng mộ: Đức Hồng y John Henry Newman, nhà bảo vệ tự do lương tâm vĩ đại và là người dọn đường cho Công đồng Vatican II.

Và 5 sự kiện nổi bật của Giáo Hội Việt Nam:

5. Khóa họp thứ hai của Nhóm làm việc hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh (từ 23 đến 24-6-2010)

Khóa họp diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến 24 tháng Sáu 2010. Trong thông cáo Kết thúc khóa họp này, Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh cho biết: “Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo địa phương, hai bên đã thỏa thuận bước đầu Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.”

4. Dân Chúa tại Việt Nam cử hành Năm Thánh 2010

Năm Thánh 2010 của Giáo Hội tại Việt Nam được khai mạc từ 24-11-2009 tại Sở Kiện, TGP Hà Nội và kéo dài đến 6-1-2011 với lễ bế mạc tại La Vang, TGP Huế. Trong suốt năm 2010, các thành phần Dân Chúa trong các giáo phận và cả các dòng tu đều tích cực tham gia cử hành Năm hồng ân này. Ban Tổ chức Năm Thánh đã soạn thảo tập Tài liệu học hỏi Năm Thánh, phổ biến rộng rãi đến các giáo phận. Nhiều giáo phận dựa vào Tài liệu này giúp các tín hữu học hỏi, ngoài ra còn phát động nhiều hoạt động khác như đố vui, học hỏi theo từng giới...

Năm Thánh là cơ hội quý báu nhằm khơi dậy nơi các tín hữu tâm tình hân

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,
dám đi đến những hành động cụ thể,
và chấp nhận những cắt tía đớn đau.
Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con
niềm vui của Giakêu,
hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

hoan và cảm tạ, cảm thức sâu xa về Giáo Hội và tinh thần tham gia tích cực hơn vào đời sống và sứ vụ của Giáo Hội.

3. Hội ngộ linh mục

Trong tinh thần Năm Thánh 2010 và Năm Linh mục, Giáo Hội Việt Nam đã tổ chức Hội ngộ Linh mục tại các giáo tỉnh Huế (3 – 5-3-2010), Sài Gòn (26 – 28-5-2010), và Hà Nội (1 –3-6-2010). Riêng tại giáo tỉnh Sài Gòn, chia làm 2 khu vực, mỗi khu vực 5 giáo phận. Các cuộc hội ngộ nhằm canh tân “ơn đã lãnh nhận qua việc đặt tay” và sống mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, để củng cố tình hiệp thông giữa các giám mục và linh mục cũng như giữa các linh mục với nhau, giúp các linh mục chu toàn sứ vụ của mình trên quê hương Việt Nam hôm nay.

2. Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XI (từ 4 đến 8-10-2010)

Được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ của TGP. TP.HCM, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10/2010. Nội dung chính của Đại Hội là chuẩn bị cho “Đại Hội Dân Chúa 2010” sẽ diễn ra tại Trung tâm Mục vụ TGP. TP.HCM. và chuẩn bị lễ Bế mạc Năm thánh 2010 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, TGP Huế. Đại Hội cũng bầu Ban Thường vụ mới và thành lập một Ủy ban mới, Ủy ban Công lý và Hòa bình.

1. Đại hội Dân Chúa (từ 21 đến 25-11-2010)

Đây là cao điểm của Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam.

Đài Phát thanh Vatican (Pháp ngữ) đưa tin: “Một Đại hội Dân Chúa toàn quốc được khai mạc vào Chúa nhật này (21-11) tại TP HCM, Việt Nam. Sự kiện này, sẽ kéo dài đến ngày 25-11 tới, được tổ chức trong khuôn khổ Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thiết lập hai giáo phận tiên khởi Đàng Ngoài và Đàng Trong và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm địa phương. Theo Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, TGM TGP

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Bộ trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ

WHĐ (5.1.2011) – Ngày hôm qua 4-1-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Joao Braz de Aviz, Tổng giám mục Brasilia, không phải là tu sĩ, làm Bộ trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ (quen gọi Bộ Tu sĩ).

Vị Tổng giám mục 63 tuổi kế nhiệm Đức Hồng Y Franc Rode, 76 tuổi, tu sĩ Dòng truyền giáo thánh Vinh Sơn. ĐHY Rode đã làm Bộ trưởng Bộ này gần bảy năm. Tuổi nghỉ hưu bình thường đối với các giám chức trong giáo triều là 75.

Từ năm 1973, các giám chức thuộc các dòng tu và thuộc giáo phận luân phiên đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tu sĩ - có nhiệm vụ giám sát đời sống tu sĩ trong Giáo Hội Công Giáo. Một trăm năm qua, trong số 18 Bộ trưởng Bộ Tu sĩ có 11 vị không thuộc về một Dòng tu nào.

Đức Tổng Giám mục Braz de Aviz sinh năm 1947 tại Mafra. Ngài học tại chủng viện Brazil và du học Rôma. Tốt nghiệp Đại học Giáo hoàng Grêgôriana và Đại học Giáo Hoàng Latêranô. Thụ phong linh mục năm 1972 thuộc giáo phận Apucarana. Ngài làm cha xứ, rồi giáo sư thần học tín lý trong một chủng viện và giám đốc các chủng viện ở Apucarana và Londrina.

Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Vitoria. Bốn năm sau, ngài trở thành giám mục giáo phận Ponta Grossa. Năm 2002, Tổng giám mục Maringa và năm 2004 Tổng giám mục Brasilia.

Về Đức Hồng Y Rode, trong nhiệm kỳ của mình, ngài đã trợ giúp mạnh mẽ cho các dòng tu – đặc biệt là các cộng đoàn mới – Ngài đề cao nếp sống truyền thống của người tu sĩ và phê phán các dòng tu được xem là đi quá



xa trong việc thích nghi với cuộc sống hiện đại từ sau Công Đồng Vatican II.

Vị Hồng y người Slovenia đã cho rằng hiện tượng thế tục hóa của xã hội và ngay nơi chính các dòng tu đã làm sụt giảm số người, cả nam và nữ, sống đời thánh hiến.

Trong một bài phát biểu tại Naples, Italia, hồi tháng hai 2010, ĐHY nói: “Nền văn hóa tục hóa đã thâm nhập vào tâm trí của một số người sống đời thánh hiến và một số cộng đoàn, ở đây nó được xem như là một cách mở ra với hiện đại và là một lối tiếp cận thế giới đương thời.”

Tháng Giêng năm 2009, Đức Hồng Y Rode viếng thăm mục vụ các dòng tu nữ tại Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Rode nói cuộc thăm viếng này nhằm “khuyến khích ơn gọi và đảm bảo cho các nữ tu một tương lai tốt hơn” bằng cách đáp ứng những mối quan tâm liên quan đến “một số điều bất thường hoặc thiếu sót trong đời sống tu trì tại Mỹ.” Có thể nói hầu hết đều liên quan đến một náo trạng thế tục - đã lây lan trong các cộng đoàn tu sĩ - và có lẽ, cả một tinh thần “nữ quyền” nữa.

(Theo CNS)

Diễn văn của Đức Hồng Y Ivan Dias

7. Trong hoàn cảnh hạnh phúc hôm nay, với lòng tri ân tôi nghĩ đến **đông đảo các vị thừa sai quảng đại**, đã đem Tin Mừng đến trên đất nước Việt Nam này và đã rao giảng Tin Mừng đó cho dân tộc vĩ đại và mộ đạo này. Lòng can đảm của các nhà thừa sai đã được thể hiện cách sống động bởi các Kitô hữu Việt Nam đầu tiên, trong đó có Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, cũng như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vừa mới được Toà Thánh mở án phong Chân Phước.

Các ngài đã tưới gội cho hạt giống Tin Mừng được sinh hoa kết quả trên cánh đồng Việt Nam này bằng chính dòng máu thấm của mình, đã làm trở sinh một Giáo Hội hùng hậu với 6 triệu tín hữu trải dài trên khắp mọi nẻo đường 26 giáo phận. Họ đang tiếp tục phấn đấu để sống xứng đáng là những Kitô hữu đích thực và thành tâm cộng tác để xây dựng một tổ quốc mỗi ngày một thêm giàu đẹp.

8. Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, **tôi rất sung sướng có mặt tại Linh Địa La Vang này**, nơi mà Đức Trinh Nữ đã hiện ra cách đây 213 năm để an ủi những người đau khổ vì đức tin Kitô. Vậy là một giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Hành hương về nơi linh thiêng này, tôi cầu nguyện với anh chị em, cho anh chị em, và theo ý chỉ của anh chị em, một cách đặc biệt cho xứ sở xinh đẹp này được an vui và được thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần.

9. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho dân tộc Việt Nam quý yêu và cho Giáo Hội tại Việt Nam. **Cám ơn.** ■

Tổng kết năm 2010

TPHCM, hi vọng Đại hội này là một lễ Hiện xuống mới đem lại động lực mới cho sự sống của Giáo Hội địa phương. Biến cố này sẽ cổ vũ các tín hữu phát triển mối tương quan với Chúa, với Giáo Hội và với tha nhân, qua đời sống đi sâu hơn nữa vào cầu nguyện, học hỏi sâu xa Lời Chúa và sống liên đới”.

Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu sau khi tham dự Đại hội: “Chúng tôi cảm nghiệm được sự trưởng thành, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và lòng nhiệt thành xây dựng Giáo Hội của anh chị em giáo dân”.

WHĐ

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần
trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf**