

HƯƠNG VỀ PHÁT DIỆM

Phát Diệm có Giám Mục mới ! Thông báo của Toà Thánh chiều thứ bảy 25/7/2009 làm nức lòng mọi người. 10g00 sáng Chúa Nhật tất cả 400 nhà thờ toàn Gp. Phát Diệm đều đổ chuông để loan báo Magnum gaudium (niềm vui lớn) : Habemus Episcopum, chúng ta có Giám Mục rồi. Từ cuối tháng 4/2007 đến nay đã 2 năm 3 tháng Phát Diệm vắng bóng chủ chăn tại chỗ. Đức Cha Giám Quản Nguyễn Chí Linh đã làm Cascadeur hoàn hảo, nhưng vẫn còn đợi người phải đến, đến để làm đẹp cho quê hương : vì Phát Diệm có nghĩa là “toà ra nét đẹp” do ông Nguyễn Công Trứ đặt tên. Những người con cái Phát Diệm : ngoài Bắc, trong Nam hay hải ngoại đều hướng về Phát Diệm, để đón chào vị chủ chăn thứ 10 của Phát Diệm và thứ 100 của hàng Giám Mục Việt Nam.



Tối thứ hai 27/7/2009 Đức Cha Nguyễn Chí Linh đã dẫn đầu 2 phái đoàn đại diện Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân của Phát Diệm miền Bắc và Phát Diệm miền Nam đến ĐCV. Xuân Lộc chúc mừng Tân Giám Mục Phát Diệm. Ngày 11/8 Tân GM. đến Phát Diệm gặp gỡ Linh mục đoàn cùng các thành phần của gia đình giáo phận và đến thăm các vị lãnh đạo Tỉnh Ninh Bình. Trưa Chúa Nhật 23/8 Tân GM. đã đến Thanh Hoá như tiền trạm, để sáng hôm sau thứ hai 24/8 ĐGM. Thanh Hoá đưa Tân GM. đến Nhà thờ Ninh Bình. Từ đây đoàn rước đưa Tân GM. về quê nhà Phúc Nhạc : viếng đền thánh Anê Lê Thị Thành, hôn đất, nơi đã sản sinh 5 vị thánh tử đạo, tiến vào nhà thờ Phúc Nhạc, nơi Tân GM đã được rửa tội. Sau đó đoàn rước đưa ngài về Phát Diệm, đến Nhà thờ Chính toà cung kính hôn đất, mảnh đất đã ghi dấu vết chân của bao anh tài đã khai sơn phá thạch cho Phát Diệm. Ngày thứ ba 25/8 Tân GM. đã lui về đan viện Châu Sơn ở Nho Quan để tĩnh tâm, chuẩn bị cho cuộc hạ sơn với lễ tấn phong Giám Mục 8/9/2009 tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm.

THÂN THỂ CỦA TÂN GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG



Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Năng sinh ngày 24.11.1953 (trùng ngày kính các thánh tử đạo Việt Nam) tại Phúc Nhạc Ninh Bình, một Giáo xứ giàu truyền thống của Gp. Phát Diệm. Sau năm 1954 gia đình di cư vào Nam và định cư tại Giáo Xứ Phúc Nhạc Gia Kiệm, cho đến năm 1973 thì dời về Giáo Xứ Bạch Lâm Gia Kiệm. Sinh trưởng trong một gia đình đạo hạnh gồm có 10 người con (mất 2, còn 8 : 5 trai và 3 gái), anh Năng là trưởng, kế đến là anh Nguyễn Thái, Giám Đốc Cty Nhạc cụ Việt Thương, Trưởng Ban Doanh Nghiệp Công Giáo TGP.TP.HCM (các anh Thanh và Trung đều đồng nghiệp với anh Thái); út nam là Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc Phương TP.LM 2005, du học bên Pháp; cậu ruột là cha Antôn Vũ Sĩ Hoàng, Chính Xứ Long Định II Gp. Mỹ Tho. Ông cố là Giuse Nguyễn Văn Tài (nên mới đặt tên cho con trưởng là Năng, tạo nên một dòng họ tài năng), làm tài xế và chủ xe, qua đời ngày 8/7/1998, trước khi cha Năng lên đường du học tại Roma. Còn Bà cố Maria Vũ Thị Ngũ (chị của cha Vũ Sĩ Hoàng) qua đời sớm hơn vào ngày 5/4/1985.

Khi còn nhỏ chú Năng giúp lễ tại Nhà thờ Phúc Nhạc Gia Kiệm, có thiên hướng muốn phục vụ trong đời tu. Chú Năng gia nhập Tiểu Chủng Viện Saigon : năm dự bị 1962 tại nhà Vũng Tàu, năm sau tại Saigon. Lúc đó cha Nicola Vũ Gia Đệ (quê ở Bình Sa, Phát Diệm) đang làm Cha giáo

tại TC.V. Saigon thầy chú Năng giỏi ngoan, nên đã nhận làm nghĩa tử và chăm sóc tận tình. Có lần cha giáo Đệ nói nửa đùa nửa thật : Gp. Vinh có Giám Mục Nguyễn Năng, con mai sau cũng làm Giám Mục được đấy. Lời tiên tri ấy nay ứng nghiệm, cũng nhờ Cha Cố Nicola Vũ Gia Đệ (+23/12/2005) ở trên trời phù hộ. Chú Năng luôn luôn là một học sinh xuất sắc, được thầy yêu bạn quý. Năm 1965 Gp. Xuân Lộc được tách ra khỏi TGP. Saigon, nên chú Năng trở thành chủng sinh của Gp. Xuân Lộc, nhưng vẫn tiếp tục học ở TC.V. Saigon. Đậu bằng Tú Tài và mãn TC.V Saigon, ngày 14/8/1970 lên Đà Lạt nhập khoá 13 GHHV Piô X cùng với các đồng bạn như Nguyễn Văn Phán (Xuân Lộc), Lê Tùng Sơn (Saigon), Trần Văn Đức (Saigon, sau làm Lm. hiện ở Mỹ), Nguyễn Chí Linh (Nha Trang, nay là GM Thanh Hoá), Hoàng Văn Đạt (Dòng Tên, nay là GM Bắc Ninh)... Đồng bạn đều khen thầy Năng trẻ đẹp nhất lớp, sống rất chan hoà với anh em. Sau một năm dự bị và 3 năm Triết học, giữa năm 1974 thầy đậu cử nhân Triết học. Năm 1974 giúp xứ Hà Nội Hồ Nai thời cha Hiền làm Cha Sở, làm vừa lòng mọi người. Mùa hè 1975 kết thúc năm giúp xứ trong buổi loạn ly, thầy Năng quyết theo con đường đã chọn, đường ta ta đi : thầy Năng cùng bạn bè vẫn trụ trường GHHV Đà Lạt ngày 2/6/1975, học Thần học cho đến ngày 9/8/1977 GHHV bị giải thể.

Thầy phải trở về Gia Kiệm vừa lao động phụ giúp gia đình (trồng rau, nuôi heo, sấy chuối), vừa phụ giúp Tu Hội Tông Đồ Nhỏ ở Bạch Lâm; vừa trau dồi kiến thức, vừa hướng dẫn các em dự tu về Triết học và Thần học. Sau 11 năm kiên trì đợi chờ (1977-1988), niềm hy vọng mới vươn lên : năm 1989 thầy được đi giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, rồi ngày 09/06/1990 thụ phong Linh Mục tại Nhà thờ Chính Toà Xuân Lộc do ĐC Nguyễn Minh Nhật. Từ ngày đó con đường sáng đã mở ra : 1990 chính xứ Thuận Hoà, 1998 du học tại Đại Học Urbaniana Roma và năm 2002 đậu bằng Tiến Sĩ Thần học Tín lý. Về nước, cha đặc trách huấn luyện chủng sinh Gp. Xuân Lộc 2002-2006. Với tài năng đức độ nên năm 2006 được tín nhiệm làm Giám Đốc Cơ sở II ĐCV Thánh Giuse - Xuân Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, Cha Giám Đốc cái gì cũng làm từ đầu : từ tổ chức ban giáo sư đến tuyển sinh, đến tiếp nhận cơ sở mới (hoàn thành cơ bản ngày 26/9/2008 và cung hiến nhà nguyện ngày 19/3/2009).

Ngày 25/7/2009 Toà Thánh chính thức việc bổ nhiệm Tân Giám Mục Chính Toà Gp. Phát Diệm Giuse Nguyễn Năng với khẩu hiệu : Hiệp thông và Phục vụ. Ngày trọng đại : lễ tấn phong 8g30 thứ ba 8/9/2009 tại Nhà thờ Chính Toà Phát Diệm. Một dấu ấn : ngày đó chính là Sinh Nhật Đức Mẹ nay trở thành ngày sinh của thánh chức Giám Mục.

NHỮNG DẤU ẤN CỦA TÂN GIÁM MỤC

1. Trùng lập :

- Họ và tên : trùng với Đức Cha Nguyễn Năng, Giám Mục Vinh
- Ngày sinh trùng với lễ các thánh tử đạo Việt Nam : 24/11.

2. Những con số kỳ diệu :

- Tân GM là GM/VN thứ 100 chẵn, trong khi vị tiên khởi là GM G.B. Nguyễn Bá Tòng : cả hai đều là GM Gp. Phát Diệm.
- Tân GM là GM thứ 10 phục vụ Gp. Phát Diệm, cũng là GM thứ 10 xuất thân từ Gp. Phát Diệm
- Tân GM là GM thứ 13 của GHHV Piô X, cựu học viên Khoá 13 GHHV, thứ 13 của danh sách K13: Chuẩn-Doan-Duy-Đạo-Định-Đức-HảiNg.-HảiTrần-Hiền-Hương-Khôi-Linh-Năng...



- Tân GM kết với con số 9 : thụ phong Lm 9/6/2000, phục vụ Gx. Thái Hoà 9 năm, năm nay kỷ niệm 19 năm Lm, thụ chức GM vào tháng 9 năm 2009.

- Những số 9 liên quan : Huyện Kim Sơn được Doanh Diên Sứ Nguyễn Công Trứ thành lập vào năm 1829, nghĩa là cách đây 180 năm, Linh mục Nam Tước Trần Lục qua đời 6/7/1899, nay là năm giỗ thứ 110, TCV Thánh Phaolô Phúc Nhạc hoàn tất xây dựng 23/12/1929, tức là tròn 80 năm.

3. Hai con số song thập :

Tân GM là Giám Mục thứ 10 phục vụ Gp. Phát Diệm :

- 1/ GM. Alexandre J.P. Marcou Thành (nhậm chức 1901- qua đời 1939)
- 2/ GM. Phó Louis de Cooman Hành (thụ chức GM 1917- qua đời 197...)
- 3/ GM. G.B. Nguyễn Bá Tông (thụ chức GM 1933 - qua đời 1949)
- 4/ GM. Gioan Maria Phan Đình Phùng (1940-1944)
- 5/ GM. Tadeô Lê Hữu Từ (1945-1967)
- 6/ GM. Phaolô Bùi Chu Tạo (1959-2001)
- 7/ GM. Phó Giuse Lê Quý Thanh (1964-1974)
- 8/ GM. Phó Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (1977-1981)
- 9/ GM. Giuse Nguyễn Văn Yên (1988)
- 10/ GM. Giuse Nguyễn Năng (2009)

Tân GM là GM thứ 10 xuất thân từ những Giáo xứ thuộc Gp. Phát Diệm :

- 1) GM. Gioan-Maria Phan Đình Phùng (1940-1944), quê Kiến Thái (Phục vụ Gp.: Phát Diệm)
- 2) GM. Phêrô-Maria Phạm Ngọc Chi (1950-1988), Tôn Đạo (BùiChu, QuyNhơn, Đà Nẵng)
- 3) GM. Phaolô Bùi Chu Tạo (1959-2001), Tam Châu (Phát Diệm)
- 4) GM. Phêrô Phạm Tần (1975-1990), Phúc Hải (Thanh Hoá)
- 5) GM Vincentê Phạm Văn Dụ (1960-1998) Phát Diệm họ Phát Trung (Lạng Sơn)
- 6) HY.TGM.Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng (1963-2008), Quảng Nạp (Bắc Ninh, Hà Nội)
- 7) GM. Giuse Nguyễn Phụng Hiểu (1990-1992), Hàm Phú (Hưng Hoá)
- 8) GM. Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật (1975-2007), Phát Diệm, họ Thượng Kiệm (Xuân Lộc)
- 9) GM. Phaolô-Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (2000), Phát Diệm, họ Phát Ngoại (Đà Nẵng)
- 10) GM. Giuse Nguyễn Năng (2009), Phúc Nhạc (Phát Diệm)

PHÚC NHẠC, QUÊ HƯƠNG CỦA TÂN GIÁM MỤC NGUYỄN NĂNG



Đền Thánh Phúc Nhạc 8/8/2008

Ảnh Đức Thắng

Nơi chôn nhau cắt rốn của Tân Giám Mục Nguyễn Năng chính là Giáo Xứ Phúc Nhạc, cánh chim đầu đàn của Gp. Phát Diệm với một bề dày truyền thống ít nơi đâu sánh được. Giáo sĩ Đắc Lộ đã đến Cửa Bạng ngày 19/3/1627, nhưng lại đặt Trung tâm Truyền giáo đầu tiên tại Hảo Nho (Van No) với nhà thờ đầu tiên (primum templum), do chính ngài cất lên cùng năm 1627. Từ đó đạo Chúa rộng lan khắp Đàng Ngoài. Đến năm 1790 từ Hảo Nho tách ra Giáo Xứ Phúc Nhạc. Mãi đến năm 1854 từ Phúc Nhạc mới tách ra Gx. Phát Diệm (25 năm sau khi huyện Kim Sơn được hình thành năm 1829). Cắt bớt cho Phát Diệm rồi, thế mà sử liệu ghi nhận : năm 1864 Phúc Nhạc có đến 10.600 giáo dân, luôn luôn là Giáo Xứ đông dân và sầm uất nhất Gp. Phát Diệm. Từ mấy trăm năm trước mà đã là một Gx. lớn như vậy, mới thấy sức sống tiềm tàng như thế nào. Trước năm 1954 có 11 họ lẻ, nay chỉ còn 7 họ : Thôn Đổ, Thôn Đồng, Thôn Phạm, Tân Hợp, Đức Bà

Hàng Cứu Giúp, Phúc Giang, Phương Mai. Số giáo dân hiện nay là 2.652 người. Phúc Nhạc Gia Kiệm tiếp nối truyền thống cổ hữu với khoảng 10.000 giáo dân, mỗi ngày một phát triển, đang chuẩn bị tái thiết Thánh đường thật rộng lớn, cho xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình.

Bồn Mạng của Gx. Phúc Nhạc : Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12, Bồn Mạng II : thánh Anê Lê Thị Thành 12/7.

1. Phúc Nhạc là Trung tâm Tử đạo của Phát Diệm, vì trong 8 vị Tử Đạo của Phát Diệm có đến 5 vị là người Phúc Nhạc. Cũng còn gọi là Trung Tâm tôn kính các thánh Tử Đạo, vì hàng năm vào dịp lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11 mọi người trong Giáo phận về dự lễ rất đông. Sau đây là danh sách năm vị thánh tử đạo đã từng sống, từng phục vụ trong Gx. Phúc Nhạc :

- 1/ Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Linh mục : quê Hiếu Thuận Phát Diệm, Chính Xứ Phúc Nhạc : tử đạo ngày 28/4/1840 tại chân núi Cánh Diều, Ninh Bình.
- 2/ Thánh G.B. Đinh Văn Thanh, thầy giảng : quê Quảng Phúc PD, giúp xứ Phúc Nhạc : tử đạo cùng với thánh Khoan.
- 3/ Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng : quê Đồng Chuôi (Tiêu Hà) Hà Nội, giúp xứ Phúc Nhạc : cùng tử đạo với thánh Khoan.
- 4/ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng : quê Bình Hoà (họ lẻ của Phúc Nhạc), giúp ở Nghệ An : bị xử giáo tại Đồng Hới ngày 10/7/1840.
- 5/ Nữ thánh Anê Lê Thị Thành, quê ở Bái Điền Thanh Hoá, từ nhỏ sống và lấy chồng ở Phúc Nhạc : bị bắt vì dám che chở các giáo sĩ, chết rũ tù ở Nam Định 12/7/1841.

Các vị tử đạo chưa được phong thánh (có đến 20 người chết vì đạo) mà hài cốt lưu trữ trong Phòng áo của Nt.Phúc Nhạc : cha Phêrô Cẩn, cha Mai Khanh, cha G.B. Báu và 2 cha không có tên, cuối cùng là chủng sinh Phaolô Bột.

2. Phúc Nhạc là Trung tâm Sống đạo của Gp. Phát Diệm : sống tinh thần cộng đoàn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, có nền nếp đạo đức, thể hiện qua các lễ hội. Kính trọng các linh mục tu sĩ, tham gia việc chung, có nhiều ân nhân giúp đỡ TCV., nhiều chị em phục vụ TCV. suốt đời. Vào Nam, Phúc Nhạc vẫn giữ truyền thống đạo đức của mình.

Số người đi tu rất đông : nếu tính từ xưa đến giờ khoảng 100 LM. Hiện bây giờ đang phục vụ tại các nơi khác nhau tại Gp. Phát Diệm, tại Miền Nam và hải ngoại : trên 25 vị. Những gia đình đình có nhiều LM. như sau : gia đình 3 LM. : cha Phạm Văn Hội, cha Phạm Dần và cha Phạm Quang Tịnh. Gia đình 2 LM : cha Vũ Sửu và cha Vũ Đức Vượng; cha Vũ Phan Long và cha Vũ Hữu Lễ; Đức cha Nguyễn Năng và cha Nguyễn Ngọc Phương. Về vang cho Phúc Nhạc như cha Phạm Văn Hội có 3 bằng Tiến sĩ Sorbonne và khoảng 10 bằng Cử nhân Sorbonne, phải được ghi trong kỷ lục là người nhiều bằng cấp nhất Việt Nam. Cha Vũ Phan Long (cử nhân Kinh Thánh duy nhất ở VN sau 1975) Giám Tỉnh Dòng Phanxicô, cha Trần Đức Anh OP tại Roma...

ĐỀN THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH

Ai cũng biết vị nữ thánh độc nhất của VN là thánh Anê Lê Thị Thành, được mọi người mến mộ. Đền thánh nữ ở bên cạnh bờ hồ Phúc Nhạc, phía bên phải (từ đường nhìn vào), được xây dựng theo kiến trúc Á Đông, khánh thành vào tháng 11/2007, do nhiều thành phần đóng góp.

Năm 1936 một ngôi đền thờ được xây trong khuôn viên Nhà thờ Phúc Nhạc tôn kính thánh Anê Lê Thị Thành, tức là Bà thánh Đê, một người thuộc họ Thôn Đồng của Giáo Xứ. Ngôi đền nhỏ bé : rộng 4m, dài 8m, tháp 12m, theo kiến trúc Tây phương, với thời gian và trong chiến tranh đã bị hư hại trầm trọng.



Năm 1992 Phúc Nhạc được chọn làm Trung Tâm tôn kính các thánh Tử Đạo, nên Cha xứ và giáo dân quyết tâm xây một ngôi đền mới, to rộng hơn. Mãi đến năm 2003 mới được phép xây, nhưng chỉ cho phép theo kích thước cũ, nên vẫn phải kiên nhẫn phần đầu và đợi chờ. Ngày 24/11/2005 ĐC Nguyễn Văn Yên nâng Nhà thờ Phúc Nhạc lên hàng Đền Thánh Tử Đạo của Gp. Phát Diệm. Đến năm 2006 đền thánh Anê Lê Thị Thành mới được phép xây dựng theo kiến trúc Đông phương với kích thước theo đơn xin : dài 13,5m, rộng 8m với tháp mái cong cao 12,5m. Ngày 14/5/2006 khởi công và khánh thành tháng 11/2007. Ngày thứ hai 24/8/2009 trên đường đền Phát Diệm, Tân GM Nguyễn Năng đã đến hôn đất tại đền thánh Anê Lê Thị Thành. Hiện nay khách đến kính viếng và xin khấn rất đông : có người trực suốt ngày trong tuần, mỗi tuần có một thánh lễ...Ngoài đền thánh tại Phúc Nhạc, còn có Giáo Xứ Anê Lê Thị Thành ở Marrero, Louisiana, rất hãnh diện với thánh Bồn Mạng của mình và từng hỗ trợ cho đền thánh ở Phúc Nhạc.

TIỂU CHŨNG VIỆN THÁNH PHAOLÔ

Nếu Hà Nội có Chung Viện Vĩnh Trị, Thanh Hoá có Chung Viện Ba Làng, thì Phát Diệm hãnh diện có Tiểu Chung Viện Thánh Phaolô Phúc Nhạc. Sở dĩ có tên Bồn Mạng là Thánh Phaolô, vì Giáo phận Tây Đàng Ngoài (Hà Nội) đã có TCV Vĩnh Trị mang tên Bồn Mạng là Thánh Phêrô, nên để song đối, TCV Phúc Nhạc được vinh dự với Bồn Mạng là Thánh Phaolô. Phúc Nhạc rất tự hào, vì được chọn làm nơi đào tạo các Linh mục, được gọi là “lò lửa của Chúa Thánh Thần”. Còn



TCV Thánh Phaolô có tiếng vang thế nào mà ngay đầu thế kỷ 20 đã có vinh dự được chọn làm nơi tổ chức lễ nhậm chức Giám Mục địa phận Thanh (tiền thân của Phát Diệm) của ĐC Marcou Thành vào ngày 8/2/1902.

TCV Phúc Nhạc hình thành ngày 1/11/1867 trải qua 3 đợt xây dựng : đợt I/ nhà tranh vách đất, đợt II/ nhà bằng gỗ, nhà nguyện xây 1893, đợt III : 1927 xây kiên cố ba tầng, mỗi dãy nhà dài tới 100m, tường dày đến 50cm, (diện tích khoảng 2 mẫu tây), hoàn thành xây dựng ngày 23/12/1929, khánh thành tháng giêng năm 1930.

Năm 1965 Bộ Truyền Giáo giải thể các Chung Viện di cư ở miền Nam, nên niên khoá 1966-1967 tại Phú

Nhuận là cuối cùng. Như một định mệnh : TCV Thánh Phaolô Phát Diệm mừng thọ đúng 100 tuổi (1/11/1867-1967) : đón tiếp gần 5.000 tiểu chủng sinh với thành quả : khoảng 500 Linh mục (trung bình mỗi năm đào tạo được 5 Linh mục).

GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM, NƠI TÂN GIÁM MỤC ĐƯỢC SAI ĐẾN PHỤC VỤ

Tiếp đoàn Gp. Phát Diệm ngoài Bắc trong Nam đến chào mừng tối thứ hai 27/7 tại ĐCV Xuân Lộc, Tân GM Nguyễn Năng đã nhận tám bản đồ Gp. Phát Diệm và đội lên đầu, như muốn sẵn sàng phục vụ với lòng trân trọng đối với quê hương và con người. Trước khi về trấn nhậm Phát Diệm, Tân GM Nguyễn Năng đã tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi mình sẽ phục vụ. Trong một cuộc phỏng vấn, ngài đã mô tả rành rọt như sau:

Giáo phận Phát Diệm hầu như nằm gọn trong tỉnh Ninh Bình, có một giáo xứ thuộc huyện Lạc Thủy và 2 họ lẻ thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình. Bắc giáp tổng giáo phận Hà Nội, Đông giáp giáo phận Bùi Chu, Tây giáp giáo phận Thanh Hoá, Nam giáp Biên Đông. Diện tích giáo phận là 1.786,77km² với dân số 948.035 người, trong đó số giáo dân là 156.233, được chia thành 9 giáo hạt, 75 giáo xứ. Hiện nay giáo phận có 61 linh mục giáo phận, trong đó có 7 cha đang du học và 4 cha nghỉ hưu, 5 linh mục dòng, 5 phó tế, 47 đại chủng sinh, 141 tu sinh, 1.250 giáo lý viên, 65 nữ tu khấn trọn và 96 khấn sinh thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Hiện diện

trên đất Phát Diệm còn có dòng Châu Sơn tại huyện Nho Quan. Dân chúng đa số làm nghề nông. Ngoài người Kinh còn có một ít giáo dân là người dân tộc Mường.

Chúng ta thử làm một số thống kê :

- Tỷ lệ giáo dân Phát Diệm chiếm 15,37 % dân số, gấp đôi tỷ lệ Công giáo toàn quốc.
- Trung bình mỗi LM phụ trách 3.000 giáo dân : tỷ lệ quá cao.
- 60% Gx có cha xứ (44 Gx) và 40% Gx không có cha xứ (31 Gx) nói lên sự thiếu hụt trầm trọng.
- Linh mục trẻ nhất : cha Phêrô Trịnh Ngọc Do, 34 tuổi (SN 1975), TP.LM 2007.
- Linh mục già nhấ : cha Giuse M. Phạm Đức Tấn, 92 tuổi (SN 1917), TP.LM 1982 lúc 65 tuổi!
- Thang tuổi theo đường cong : 34t-40t : 17 cha; 41-50 : 23 cha; 51-60 : 10 cha; 61-70 : 6 cha; 71-92 : 5 cha.
- Tuổi trung bình của các LM Phát Diệm : 49 tuổi.

Phát Diệm nổi tiếng vì có nhiều ơn gọi. Lại có nhiều ơn gọi phong phú trong một gia đình. Có thể liệt kê như sau : 2 gia đình có 4 anh em làm Linh mục : một tại Phú Vinh với cha Trần Phúc Long, cha Trần Phúc Vy, cha Trần Phúc Vinh Hạnh và cha Trần Phúc Nhân (còn có 2 Nữ tu nữa), một ở Văn Hải với cha Phan Thanh Hiền, cha Phan Năng Hoè, cha Phan Năng Hương và cha Phan Năng Hân. Ba gia đình có 3 LM : ở Ứng Luật với cha Trần Trung Lương, cha Trần Ngọc Phan và cha Trần Phương Phi (thêm một nữ tu); ở Phúc Nhac với Phạm Văn Hội, cha Phạm Dân và cha Phạm Hùng Tịnh), và ở Nam Biên với cha Phạm Minh Tri, cha Phạm Tri Thức và cha Phạm Ân Sử. Gia đình có 2 LM thì rất nhiều.

Các LM. gốc PD ở miền Nam và hải ngoại (xuất thân từ TCV Thánh Phaolô Phúc Nhac và Phú Nhuận) : hiện còn sống là 98 vị : trong Nam 73 vị, hải ngoại : 25 vị. Vị cao niên nhất là Cha già Bênadô Phạm Văn Quy SN 1912 (97 tuổi), trẻ nhất là cha Trịnh Tín Ý SN 1948 (61 tuổi).



Một gia tài to lớn đã được biết bao vị tiên nhiệm gây dựng vun đắp, nay được trao cho Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đầy tài năng và hiệu năng, sẽ làm nên giàu đẹp thêm. Hiệp thông và phục vụ : chân ngôn của Tân GM. sẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mảnh đất hình chữ nhật từ miệt Hoà Bình đến tận Biển Đông. Mượn lời kết của tác giả cuốn Exodus để gửi đến Tân Giám Mục Phát Diệm : Phúc cho ai có một quê hương để phục vụ !

Lm. Phạm Bá Lãm